

Vader, wij danken U voor onze levens. Wij zijn in Uw tegenwoordigheid om onze zonden te belijden, want zonde is ongerechtigheid en behaagt U niet. Op welke manier wij ook gezondigd hebben tegen de Heilige Geest, tegen onze naasten en onszelf, Vader vergeef het ons allemaal. Neem meer van ons en geef ons meer van Uzelf, zodat we zonde en de moeilijke tijden waar we ons nu in bevinden kunnen overwinnen. Leidt ons naar liefde en wijsheid; en leidt ons op het moment dat we keuzes moeten maken, zodat we kiezen zoals Christus gekozen zou hebben. In de machtige Naam van Jezus Christus. Amen.

De Heilige Geest is het leven van Christus Jezus. Zonder de Heilige Geest is de boodschap van God levenloos. Zijn woorden zijn woorden van Heilige Geest: **“Hij zond Zijn woord uit, genas hen”** (Psalm 107:20) zijn woorden van Heilige Geest. De



Bijbel zegt dat er waarheid is in Gods Woord. De Heilige Geest leidt ons in het begrijpen van de waarheid. Hij opent onze ogen voor wat ons beloofd is in Christus Jezus: redding, genezing, wonderen en al Gods zegeningen. Dit is het doel van Gods Woord – Hij zond Zijn Woord uit en genas hen, zegende hen, redde hen en bevrijdde hen. Heer, help ons te getuigen in zowel woord en leven.

Hoe kunnen wij de Heilige Geest ontvangen? Om de Heilige Geest te ontvangen moeten we God eren met onze woorden en daden. Dit kan gedaan worden door geloof, en geloof komt door het horen en gehoorzamen aan Gods Woord (Rom. 10:17).

Wanneer u Jezus Christus als uw Heer en Heiland aanneemt, hebt u de tegenwoordigheid van God in uw hart door de werking van de Heilige Geest. De Heilige Geest regenereert en vernieuwt uw denken met affectie, verlangen en wil. Op dat moment laat de Heilige Geest een nieuwe schepping in u geboren worden en maakt u zo een kind van God. Dan kunt u zeggen dat u uit de Geest geboren bent.

Wanneer u uit de Geest geboren bent, bent u weggehaald uit het koninkrijk van de duisternis, wat het koninkrijk van satan is, en in het Koninkrijk van Licht gezet, wat het Koninkrijk van Jezus Christus is. Dit is wat Jezus Christus bedoelde, toen Hij zei: 'U moet wedergeboren worden voordat u het Koninkrijk in kunt gaan.' Ieder die uit God geboren is gaat niet door met zondigen, omdat de Heilige Geest ons laat zien hoe slecht onze zonden zijn (1Joh. 3:9).

Jezus Christus is trouw en komt Zijn beloften na aan Zijn echte kinderen. **Wat zijn Zijn beloften aan u?** Onder andere redding, genezing, wonderen, overwinning en al Gods zegeningen. Voordat u zich een van deze beloften kunt toe-eigenen moet u de kracht van geloof begrijpen. U kunt niets van Jezus Christus ontvangen zonder geloof. Alleen geloof kan Hem behagen (Heb. 11:6). Vraag uzelf eens af welke van Zijn beloften u al ontvangen hebt. Als u er nog geen één ontvangen hebt, waarom dan niet? Dit is wat u zou moeten doen: ***“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opgedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opgedaan worden.”*** (Mat. 7:7-8).

Jezus Christus is in staat alle problemen op te lossen, maar het is alsof Hij zwijgt tegen u en dat is de reden waarom u vraagt alsof u niets vraagt. ***“U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.”*** (Jak. 4:2-3).

U hebt geen reden om God te beschuldigen of God in twijfel te trekken vanwege uw onbeantwoorde gebeden. Voor velen lijkt het alsof God ontrouw is; of alsof God de verantwoording heeft voor uw onbeantwoorde gebeden. De Bijbel zegt u dat u Gods zegeningen moet vragen voor de redding van uw ziel. Wanneer u bijvoorbeeld om genezing vraagt, zou u die genezing moeten willen ontvangen voor de redding van uw ziel, omdat u anders verkeerd vraagt. Wanneer u de redding loslaat na uw genezing, zult u absoluut het wonder verliezen. De Bijbel zegt dat genezing voor de redding van zielen is, niet voor klassieke, materialistische of egoïstische redenen. Het is beter de genezing niet te ontvangen dan het allemaal ontvangen en weer kwijt te raken. U moet de redding accepteren en behouden voor het behoud van uw zegeningen. Om deze reden bent u in het huis van God gekomen.

Het is Gods wil uw gebeden te beantwoorden. Onbeantwoorde gebeden staan tussen u en uw geloof. Geloof is de verwachting dat God doet wat Hij beloofd heeft. De grond voor het ontvangen van antwoorden op uw gebeden is te geloven dat Jezus stierf om te voorzien in alles wat u nodig hebt om hier en nu voor Hem te kunnen leven. ***“Door***

Zijn striemen bent u genezen.” (1Pet. 2:24; Jes. 53:5). Door Zijn dood beloofde Jezus Christus ons Zijn leven in ons sterfelijke vlees. De enige grond waarop wij deze beloften mogen claimen is door Zijn striemen. Door Zijn striemen waren uw redding, overwinning, bescherming, genezing, wonderen en al Gods zegeningen vrijelijk voorzien. Dat Jezus voor ons stierf aan het kruis, maakt het onnodig voor iemand om te lijden aan armoede, ziekte, aandoening, crisis, etc. U moet Hem de kans geven Zichzelf te bewijzen door Zijn geboden te gehoorzamen. Wanneer u Zijn geboden gehoorzaamt, zijn Zijn zegeningen in **Deut. 28:1-14** voor u.

Ik laat u hier achter in geloof en bid dat God u de genade geeft te mediteren op deze boodschap, in Jezus Christus' naam. Amen.

Dit is een vertaling van een MPG, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjesusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>