

Wij hebben de denkwijze van Christus

Vader, wij danken U voor Uw boodschap en dat U ons laat weten dat zonde onrechtvaardigheid is en U niet kan behagen. Wij danken U ook omdat U trouw bent en genadig om ons onze zonden te vergeven in Jezus Christus' naam. Amen.

Al de wonderlijke werken van God, die u ziet in de The Synagogue zijn niet mijn werken, maar mijn geloof in het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Zij laten zien dat Jezus Christus Dezelfde is, gisteren, heden en tot in eeuwigheid (**Hebr 13:8**). Ik ben niet de genezer. Ik word alleen maar gebruikt. Wanneer u een waarachtig christen bent, kunt ook u gebruikt worden om zelfs grotere werken te doen. Paulus zei in **Filippenzen 4:13**: *'Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft'*. Dezelfde Almachtige God die Paulus in staat stelde alle dingen te doen, leeft ook in iedere echte gelovige. Wanneer u een echte gelovige bent, moet u met iets kleins beginnen, want de Bijbel zegt dat al het grote klein begonnen is. De problemen die de meeste christenen tegenwoordig hebben, is het resultaat van de grote ambities die ze hebben. Zij willen groot beginnen; zij willen bekeerd zijn en de grootste prestaties leveren, bekendheid hebben en geëerd worden op dezelfde dag. Zij dragen hoge christelijke titels, spreken in tongen, houden openluchtbijeenkomsten, en introduceren zichzelf als wedergeboren zonder zelf Kracht te hebben – en alles op hetzelfde moment. Denk eens aan de hoge titels die u draagt, de vele 'dopen' die u hebt ontvangen, het aantal oproepen tot bekering waaraan u gehoor hebt gegeven, het aantal keren dat u uw zonden hebt beleden en bekeerd bent. Wat zijn de resultaten ervan in uw leven? **Bekering is een eenmalige gebeurtenis, terwijl op Christus lijken voor altijd is.**

Ondertussen worden zij aangevallen door satan en overmeesterd. Dit komt omdat zij er niet in geslaagd zijn klein te beginnen. U moet klein beginnen met alles wat u doet – werk, opleiding, gezinsleven, christelijk leven en alle andere persoonlijke zaken. Het is deze ongehoorde ambitie, waardoor u vaak een kortere route neemt (die natuurlijk vaak ook dubieus is) in uw haast het te maken. Een nauwkeurige bestudering van de problemen waar veel christenen vandaag mee lopen, laat zien dat zij veroorzaakt worden door een verdacht begin. Alles wat verdacht begint moet ook verdacht eindigen. Dit is het wat zo'n invloed heeft op uw christelijke leven. U wilt berouw hebben en een drager van de Heilige Geest zijn op hetzelfde moment. Jezus Christus begon Zijn aardse bediening niet door te zeggen 'sta op en wandel'. Hij begon klein. In uw persoonlijke leven wilt u beginnen door in flatgebouwen, bungalows en twee-onder-een-kappers te wonen en uiteindelijk besteedt u het grootste gedeelte van uw inkomen aan huur. Om uw andere financiële verplichtingen te kunnen nakomen moet u mensen bedriegen, stelen, roven, doden, liegen en God ontkennen. Dit alles om uw valse uiterlijke vertoon van weelde vanaf het begin af aan te kunnen handhaven. Als u geen resultaten kunt laten zien van uw oude leven van zelfmisleiding en zonde, waarom gaat u er dan mee door? Als u een echte christen bent, zou u onze Heer Jezus Christus moeten imiteren en leren om alles wat u doet klein te beginnen. Bedenk dat u eens een kleine embryo/foetus bent geweest in uw moeders baarmoeder, maar kijk eens hoe groot u vandaag bent geworden. Als u uw christelijke leven ook op een kleine manier was begonnen, zou uw situatie nu al verbeterd zijn geweest.

De Bijbel zegt dat Kracht op gelovigen (niet heidenen) komt voor christelijke dienstverleningen. Dat houdt in dat u eerst een gelovige moet worden, voordat u na kunt denken over de Kracht van God ontvangen. En zelfs dan moet u in geloof wachten, terwijl u groeit in uw christelijke leven. U kunt niet gewoon over de middenklasse van gelovigen heen springen in de hoogste klas van wedergeborenen/Heilige Geest dragers. In onze samenleving

(vooral in Afrika) hebben we niet echt een middenklasse – we hebben alleen de arme en de rijke klasse. Deze trend wordt gereflecteerd in het christendom van vandaag: iedereen wil afgestudeerd zijn van heiden tot Heilige Geest drager: niemand wil op het niveau van een gelovige zijn. Dit leidt ertoe dat vele christenen hoge titels gaan dragen als Evangelist, Diaken, Predikant, Voorganger, Bisschop, Aartsbisschop, Profeet (Profetes), Apostel, etc. Dit fenomeen heeft ook geleid tot het verschijnen van valse knechten van God – een generatie van kwakzalvers.

En omdat u nooit een gelovige bent geweest voordat u een Heilige Geest drager werd, waar hebt u dan de kracht gekregen voor uw christelijke diensten? Het is net of uw bewering wedergeboren te zijn twijfelachtig is. Een gelovige wacht in geloof op Kracht uit de hemel. Wat verstaat u onder het woord ‘gelovige’? Bedenk dat, wanneer u een echte gelovige bent, voordat u een drager van de Heilige Geest wordt, u geen twijfelachtig leven zult leiden, waarin een breuk is met Christus. Christus kan geen dag vrij nemen in het leven van een echte gelovige: ***Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen***’ (Psalm 121:3-4). Maar tegenwoordig is er een breuk met Christus in het leven van vele zogenaamde christenen. Hoe weten wij dit? Dit kunt u weten door te beginnen met ervaren van incidentele vrede, vreugde en comfort – gaven van God die er altijd zouden moeten zijn, wat er ook gebeurt en wat er ook komt.

Het grootste geheim voor een goed leven is bidden en antwoord krijgen van God. Wat bedoelen we met ‘een goed leven’? Een goed leven heeft succes op elk gebied. Het is Gods Wil voor Zijn kinderen dat ze succes hebben op elk gebied. Probeert u zich voor te stellen hoe uw leven eruit zou zien als God al uw gebeden beantwoord had! U kunt niet zonder gebed, maar onbeantwoorde gebeden staan tussen u en uw geloof. Daarom hebt u zeer effectief gebed nodig. De Almachtige God heeft u een belofte gedaan van compleet herstel wanneer uw gebeden effectief zijn. ***‘Zo zegt de Here, die de aarde heeft gemaakt, die haar heeft gevormd en gegrondvest, wiens naam Here is: Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet***’ (Jer. 33:2-3).

Dit is Gods bemoediging en uitnodiging tot gebed, en de verzekering dat uw gebeden verhoord zullen worden. Maar desondanks bid u iedere dag zonder resultaat. Wat u niet weet is, dat waar u ook voor bidt, onze Heer Jezus Christus er de prijs voor heeft betaald aan het kruis. Dus wanneer u bidt, doe dan wat de Bijbel zegt en kijk eerst naar het kruis, waar de prijs is betaald voor de zegeningen die u wilt hebben. ***‘...De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof***’ (Gal 3:12-14).

Hij verlost ons van ziekte, armoede, vloeken, angst en alle andere symptomen van satan, in onze huizen, kantoren, bedrijven, scholen, etc. Hierom zou u niet gewoon uw mond moeten openen om te bidden zonder naar het kruis te kijken – gelovend en gehoorzaamend.

Hoe kijken wij dan naar het kruis? U bidt zonder resultaat, omdat u niet gelooft in het spelen van uw eigen rol – het horen en gehoorzamen van het Woord van God. Omdat ik geloof, bid ik. De Bijbel gebiedt u: ***‘Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.***’ (Mat 7:7-8).

Elke dag zoekt, vraagt en klopt u zonder resultaat, omdat u niet naar het kruis kijkt, waar de prijs is betaald voor de zegen die u zoekt. De Bijbel zegt dat wanneer iemand de waarde moet kennen van de naam Jezus Christus, die persoon naar het kruis moet kijken. Zonder dit kunt u bidden en het uitroepen naar God, maar dan bidt en roept u het tevergeefs uit, want het is geen

bidden, uitroepen naar God, vasten en werken, wat zielen redt. Jezus Christus beloofde u rust te geven van uw problemen en zorgen; ervaart u deze rust tegenwoordig? Zo niet, dan is de vraag die u zichzelf moet stellen: 'Ben ik een echte christen of niet?' U vast, bidt en leest uw Bijbel elke dag, zonder de moeite te nemen naar het kruis te kijken, waar de prijs werd betaald voor de zegen die u zoekt. U wilt geïnspireerd zijn, terwijl u niet kijkt naar de bron van inspiratie. Niemand kende u als een christen, voordat u christelijke titels ging dragen. Als u de betekenis van deze titels zou kennen, zou u de vloeken kennen die u over u haalt. Onthoud dat u vloeken over u haalt wanneer u titels of de doop op een onwaardige manier ontvangt.

In plaats van een gelovige te blijven en in geloof te wachten, terwijl u opgeleid wordt door de Heilige Geest, gaat u het leven door met valse beweringen. Wanneer u trouw bent aan God, wil Hij u geven waar u ook maar naar verlangt. U houdt al lange tijd vast aan uw dogmatische ideologieën, maar uw leven blijft onverbetert. Iedere dag vraagt u God om uw zonden te vergeven, zonder zelf praktische pogingen te ondernemen om uw oude zondige manier van leven te verlaten. Hierom blijven uw gebeden onbeantwoord.



De Bijbel zegt dat onbeantwoorde gebeden tussen mensen en hun geloof in staan. Goddelijk geloof, wanneer het geuit wordt in gebed, is een kracht waar God achter staat voor de uitvoering ervan. Maar wanneer u dit goddelijke geloof niet uit in uw gebed, is het als bidden zonder God. Geloof moet altijd gebed vergezellen – alle gebeden moeten gebeden van geloof zijn. Een breuk in geloof betekent een breuk in gebed, want geloof kan geen dag vrij nemen in het leven van een echte gelovige. Het

gaat niet om de hoeveelheid gebeden, maar om het geloof wat in het gebed zit. Het is zelfs zo, dat een menselijke mond niets te maken heeft met Geestelijk gebed – u moet wedergeboren zijn, voordat u een gebed van geloof kunt bidden. Wanneer u in de Geest gedoopt bent, doet de Heilige Geest alles door u en voor u. Wanneer u uw hand uitstrekt om voor een zieke te bidden, wijst uw menselijke hand alleen maar de richting aan, maar de Geest Zelf doet de genezing. Daarom strek ik mijn hand uit en is er resultaat zonder de patiënt zelfs maar aan te raken. Ik word hierom vervolgd, en ik houd ervan. Vervolging houdt mij weg van de mensen en seculiere dingen van de wereld.

Ik werd gedoopt in de Heilige Geest voordat ik een christen werd. De doop in de Heilige Geest was de doop van Christus (Geest in Geest) – puur goddelijk. Als u geroepen bent naar waar de Heilige Geest zelf het fundament is, is het God Zelf die u voor deze taak geroepen heeft. De doop in de Heilige Geest is van vuur – een onmiddellijk resultaat. Wanneer de

Heilige Geest samengaat met uw geest, is uw gesprek met God niet verbaal, maar van hart tot hart. Dan wordt u een man naar Gods eigen hart, zoals Hij zei van Koning David:

En nadat Hij Saul had afgezet, verwekte Hij David voor hen tot koning; Hij gaf ook getuigenis van hem met de woorden: Ik heb David, de zoon van Isai, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil. (Hand. 13:22).

God wil dat u alles naar Zijn smaak doet. Hij wil ook dat u vernieuwd wordt in de geest uw denken en de nieuwe mens aandoet, geschapen om op God Zelf te lijken in ware rechtvaardigheid en heiligheid (Ef. 4:23-24).

In onze harten zijn we geschapen om op Jezus Christus te lijken; niet in ons gezicht, postuur, kleur of andere uiterlijke kenmerken. Bedenk dat David niet te vergelijken was met Saul als het gaat om menselijke kwaliteiten.

Maar de HEERE zei tegen Samuel: Kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want Ik heb hem (Saul) verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de HEERE ziet het hart aan. (1Sam 16:7).

Omdat wij de denkwijze van Christus hebben, laat deze denkwijze in u zijn, zoals het in Christus Jezus was. Houdt u af van het spreken van iets negatiefs. ***Als u iets moet zeggen, denk dan eerst na en spreek dan al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is (Fil 4:8).*** U wordt geadviseerd om aan deze dingen te denken om dezelfde denkwijze als Christus te handhaven. Wanneer u, ondanks het goede wat u doet, door mensen beschuldigd of veroordeeld wordt, denk dan aan Christus' afwijzing.

Ik laat u hier achter in geloof en bid dat God u Zijn genade geeft om deze boodschap te overdenken in Jezus Christus' naam. Amen.

Dit is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjesusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjesusnaam.nl