

SOME OF US NEVER CONFESS FAILURE, BUT WE KEEP LIVING IN THE REALM OF FAILURE.

HOW TO MAINTAIN YOUR BLESSING

TB JOSHUA

Hoe u uw zegening kunt behouden

Jezus is toegewijd aan uw genezing, want Hij bekommert Zich om u; Jezus is toegewijd aan uw redding, want Hij bekommert Zich om u; Jezus is toegewijd aan uw zegening, want Hij bekommert Zich om u; Jezus is toegewijd aan uw bescherming, want Hij bekommert Zich om u.



Hij kwam om de heelheid van de mens, die hij had voor de zondeval, te herstellen. U werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. U lijkt op God. Dit betekent dat het onnodig is om te ondergaan wat u nu ondergaat, omdat u geboren bent om te heersen.

Mattheüs 12:34-37,
'Addereengebroid! Hoe kunt u goede dingen spreken, terwijl

u slecht bent? Want uit de overvloed van het hart spreekt de mond. De goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart, en de slechte mens brengt slechte dingen voort uit de slechte schat. Maar Ik zeg u dat de mensen van elk nutteloos woord dat zij zullen spreken, rekenschap moeten geven op de dag van het oordeel. Want op grond van uw woorden zult u rechtvaardig verklaard worden, en op grond van uw woorden zult u veroordeeld worden.'

U bent al gerechtvaardigd. Ik ben gerechtvaardigd, ik ben niet langer veroordeeld, nederlaag en mislukking behoren tot het verleden. Heer, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Hier is het verband tussen de mond en het hart - uit de overvloed van het hart spreekt de mond. Uw gedachten slaan altijd ergens op.

In Jezus' ogen zijn gedachten en woorden wel degelijk gebed. Het duurt niet lang voordat u zich realiseert dat Jezus gelooft, dat wat u zegt belangrijk is. Sommigen van ons belijden nooit mislukking, maar leven in de sfeer van mislukking. Sommigen van ons belijden nooit ziekte, maar leven in de sfeer van ziekte. De woorden van uw mond zullen u of rechtvaardigen of veroordelen.

We zullen rekenschap afleggen van elk woord dat we met onze mond gesproken hebben. Wanneer zij niet zijn naar de

waarheid van Gods Woord, zullen zij ijdel, betekenisloos en vaak destructief blijven. Wat er door uw hoofd gaat, uw woorden en uw gedachten zullen altijd ergens op slaan, zij zijn als stromen die u naar mensen toetrekken of juist wegduwen. U zegt dat u niet bidt. Hoe weet u dat u niet bidt, terwijl in Jezus' ogen uw gedachten en woorden echt gebed is?

Het leven overkomt ons niet, het gaat om keuzes en hoe we op alle situaties reageren.



U zult nooit succes hebben met uw bedrijf, tenzij u gelooft in dat bedrijf. De reden waarom u van hot naar her rent, is omdat u niet gelooft in wat u doet. Wanneer u gelooft in wat u doet, zult u eraan vasthouden in goede en slechte tijden. U moet geloven in het product wat u probeert te verkopen, u moet uw product kunnen verdedigen en er trouw aan blijven. Jezus geloofde in zijn product.

Sommigen van ons leven het christelijke leven als een hobby, maar het is geen hobby. U neemt het als een hobby, daarom bent u alleen een christen als alles goed gaat.

Wanneer u in Jezus gelooft vanwege de zegeningen die u ontvangt, zult u Jezus verlaten wanneer die zegen er niet meer is. Of Hij me nou zegent of niet, Hij is mijn Voorziener; of Hij me nou redt of niet, Hij is mijn Redder; Of Hij me nou bevrijdt of niet, Hij is mijn Bevrijder; of Hij me nou verlost of niet, Hij is mijn Verlosser.

Als ik nou dezelfde houding aangenomen had als vele zogenaamde christenen, zou ik mijn Redder verlaten hebben vanwege de vervolging, vanwege de intimidatie, vanwege de haat van mijn broeders. Maar hier ben ik vandaag.

In uw geval, u wilt geroemd worden, u wilt dat mensen u waarderen. Wij doen dit alles niet om gewaardeerd te worden, we doen het omdat we van mensen houden.

Filippenzen 4:8 'Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.'

U wordt gevraagd zich af te houden van het spreken van negatieve dingen, omdat uw gedachten en woorden wel degelijk gebed is in Jezus' ogen. Zet dus een wacht! U moet



geloven, omdat geloof onze enige verbinding is. Of Hij me nou geneest of niet, Hij is mijn Genezer; of Hij me nou bevrijdt of niet, Hij is mijn Bevrijder; of Hij me nou redt of niet, Hij is mijn Redder.

Zij die al lange tijd lijden, ik zeg u dat Jezus zo dichtbij u is als Hij was bij de bloedvloeiende vrouw. Uw gebeden van vele jaren zijn niet verloren.

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjezusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>