

MAN MAY DO MUCH BY OUTWARD RESTRAINTS BUT ONLY GOD CAN HELP THEM TO STOP SINNING

WORSHIP MUST BE PURE. THE REQUIREMENTS OF PURITY MUST BE KEPT AND SACRIFICES ARE TO BE OFFERED FROM A PURE HEART

NO ONE CAN SAY NO TO SIN WITHOUT THE HELP OF THE HOLY SPIRIT

REBELLION AGAINST HIM IS AS BAD AS WITCHCRAFT AND ARROGANCE IS AS SINFUL AS IDOLATRY
THOSE WHO WOULD COME TO GOD MUST DO SO WITH SINCERITY AND HUMILITY OF MIND



General Overseer TB Joshua

WHAT GOD REQUIRES

"The mere costly sacrifices of wicked people, without a thorough reformation of heart and life, cannot be acceptable to God."



Vertaling voorpagina

Mensen kunnen veel doen door zelfbeheersing, maar alleen God kan hen helpen te stoppen met zondigen.

Aanbidding moet puur zijn. Er moet aan de voorwaarden van puurheid voldaan worden en offers moeten vanuit een puur hart geofferd worden.

Niemand kan nee tegen zonde zeggen zonder de hulp van de Heilige Geest.

Rebellie tegen Hem is net zo slecht als toverij, en arrogantie is net zo zondig als afgoderij.

Degenen die bij God komen, moeten dat doen in oprechtheid en nederigheid van hart.

WAT GOD ALS VOORWAARDE STELT

Wat God als voorwaarde stelt, is in onze harten geplant. Het bestaat niet uit het vette van rammen, brandoffers, kostbare offers, gebed en vasten of het zwaaien van handen in aanbidding zonder een grondige hervorming van het hart. In **1 Samuël 15:22** zegt Samuël tegen koning Saul: **“Gehoorzamen is beter dan slachtoffers”**. Rebellie tegen Hem is net zo slecht als toverij en arrogantie is net zo zondig als afgoderij.



Gods voorwaarden aan ons zijn een verbroken en berouwvolle geest, een nederig en oprechte geest (Psalm 51:19). Dat is een berouwvolle en boetvaardige geest.

Velen die makkelijk afstand doen van hun offers zullen niet zo makkelijk overtuigd zijn om te breken met hun zonden. Het is eenvoudiger om afstand te doen van uw bezittingen dan van uw zonden. Het is erg eenvoudig om afstand te doen van uw bezittingen, maar erg moeilijk om afstand te doen van uw zonden. De meest kostbare toewijding of de offers van slechte mensen zonder een grondige reformatie van hart en leven zijn niet acceptabel voor God.

Wat stelt God dan als voorwaarde aan ons? Gods voorwaarden aan ons zijn een verbroken en berouwvolle geest, een nederig en oprechte geest (**Psalm 51:19**). Dat is een

Mensen kunnen veel doen door zelfbeheersing, maar alleen God kan hen helpen te stoppen met zondigen. Zij kunnen misschien veel door zelfbeheersing, maar zij missen het karakter van God in hun oplossing.

berouwvolle en boetvaardige geest. Ik bedoel, om erg veel spijt te hebben van het onrecht wat u gedaan hebt. Met andere woorden, degenen die bij God komen, moeten dat doen in oprechtheid en nederigheid van hart en niet belijdenis in de vorm van vasten en bidden of het zwaaien met handen in aanbidding zonder een grondige reformatie van hart en leven. Mensen kunnen veel doen door zelfbeheersing, maar alleen God kan hen helpen te stoppen met zondigen. Zij kunnen misschien veel door zelfbeheersing, maar zij missen het karakter van God in hun oplossing.



Bijvoorbeeld: “Mijn voorganger komt en ik wil niet roken”. Maar alleen God kan u helpen ermee te stoppen. “Ik zal geen alcohol meer drinken”. Maar zonder Gods betrokkenheid in de oplossing zult u falen. Niemand kan ‘nee’ tegen zonde zeggen zonder de hulp van de Heilige Geest.



De meest kostbare

De meest kostbare toewijding of offers van slechte mensen zonder een grondige reformatie van hart en leven zijn niet acceptabel voor God.

toewijding of offers van slechte mensen zonder een grondige reformatie van hart en leven zijn niet acceptabel voor God. Aanbidding moet puur zijn. Er moet aan de voorwaarden van puurheid voldaan worden en offers moeten vanuit een puur hart geofferd worden – een hart dat geen wrok koestert, een puur hart, een nederig en oprecht – geen rebels hart.

In Psalm 40:7 zijn het niet de offers die U als voorwaarde stelt, maar mijn gehoorzaamheid. Dit betekent dat gehoorzaamheid beter is als offers.

Slechte mensen vasten ook en zij bidden vele dagen zonder een grondige reformatie van hart en leven. Zij komen naar de kerk, net als de kinderen van God. Zij zijn erg bedreven in de Schriften. Zij houden vast aan de uiterlijke vorm van religie, maar wijzen de echte kracht ervan af – de kracht die erin zit. Zij preken krachtige preken zonder echte kracht; ik bedoel, de kracht die erin zit. Zij bidden en vasten zonder dat er de echte kracht in zit. Zij zwaaien met hun handen in aanbidding zonder dat er de echte kracht in zit.

Aanbidding moet puur zijn. Er moet aan de voorwaarden van puurheid voldaan worden en offers moeten vanuit een puur hart geofferd worden – een hart dat geen wrok koestert, een puur hart, een nederig en oprecht – geen rebels hart.



In **Psalm 40:7** zijn het niet de offers die U als voorwaarde stelt, maar mijn gehoorzaamheid.

Dit betekent dat gehoorzaamheid beter is dan offers.



In 1 Samuël 15:22 zegt Samuël tegen koning Saul: "Gehoorzamen is beter dan slachtoffers".

GEBED

In nederigheid daag ik op dit moment de machten van ongehoorzaamheid in uw leven uit en breek ze af, in Jezus' naam.

In nederigheid en met een gebroken geest beveel ik de geest van ongehoorzaamheid, ontrouw, intolerantie en immoraliteit hun grip op uw leven los te laten in Jezus' naam.

Ontvang in nederigheid een hart dat geen wrok koestert, een puur hart, een nederig en oprecht hart, geen rebels hart, in Jezus' naam.

Volgens **Psalm 40:7** zijn het geen offers die God als voorwaarde stelt aan ons, maar gehoorzaamheid aan Zijn wil. Gehoorzamen is beter dan offers.

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

info@bevrijdinginjezusnaam.nl

<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>

