



Wij kiezen voor eenheid

Met krachtig tromgeroffel worden gelovigen opgeroepen om 6 oktober massaal op te trekken naar het Malieveld in Den Haag. Er zal een verzoeningsbijeenkomst worden gehouden. Al 5 jaar lang bidden en vasten broeders van allerlei pluimage voor deze dag. Het kan niet uitblijven: na deze dag zal opwekking uitbreken in ons polderland. Nederland wordt weer een christelijke natie. Zie je het voor je? Wie kan nu bezwaar maken tegen verzoening en streven naar eenheid? En zeg nu zelf, we hebben er met elkaar inderdaad een enorme troep van gemaakt. We moeten op de knieën.

BART REPKO

Waar haal je de moed vandaan om deze religieus correcte actie te bekritisieren? Ik kan het toch niet laten om een kanttekening te plaatsen bij deze verzoeningsrite. Het wachtersbloed kruipt waar het niet gaan kan.

De werkelijke reden van de ontkerstening in onze polder moet niet gezocht worden bij onze interne akkevietjes en verschillen van inzicht. De fundamentele wortel van het faillissement van de kerk ligt in Rome. Onze, nog immer gerenommeerde kerkvaders meenden Gods eerstgeboren zoon, Israël, (*Exodus 4:20*) aan de kant te moeten schuiven. 1800 jaar christendom wordt gekarakteriseerd door eeuwen van vervolging, afwijzing, foltering en moord op Joden. Er kleven klodders bloed aan christelijke handen. Dat alles in naam van Christus, Kruis en Kerk. Mijne heren, daar ligt de werkelijke kern van de christelijke chaos in ons land. Daarbij vallen uw onderlinge roddelpraktijken en conflicten in het niet.

'God is opgestaan om zich over Sion te ontfermen' (Psalm 102:14). Als gevolg van deze hemelse actie komt de schrijnende geestelijke armoede der christenheid boven water.

We hebben onze les nog niet geleerd. Na een vlammeende open (protest)brief aan de organisatie werd een mager zinnetje toegevoegd, waar wordt opgeroepen om toch ook vergeving te vragen aan de Joden. Israël geminimaliseerd tot een religieus correct zinnetje. Gelijktijdig verschijnt een Bijbelstudie op de site waar uitgebreid wordt uiteengezet dat 'Jezus de scheidingsmuur heeft weggenomen tussen Jood en Griek, we zijn nu allemaal gelijk.' Hoe bestaat het dat deze tekst nog steeds zo uit zijn verband wordt gehaald. Ik sta paf! Natuurlijk heeft Jeshua deze scheidingsmuur weggehaald, maar dat neemt de uitverkoren status van Israël niet weg. Hoe kom je erbij? Israël is en blijft Gods eerstgeboren, en uitverkoren zoon. (*Paulus: 'Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet!' Romeinen 11:1.*)

Tientallen profetieën worden voor onze ogen vervuld... in Israël! Niet alleen dat, wat te denken van het grote aantal beloften voor dat kleine, unieke land? Ik heb ze gebundeld in een boekje onder de titel 'Ik zal'. 'Ik zal het hart van steen uit u (Israël) halen, Ik zal mijn geest in u blazen opdat u weer tot leven komt, Ik zal u terugplanten in uw grond, Ik zal u vergeven, genezen, redden en bevrijden. Ik zal u met ontzag voor Mij ver-

vullen...enz.' Een enorme reeks opwekkingsteksten, bestemd voor Israël.

We willen maar niet inzien dat de scheidingsmuur, die door Jeshua werd verwijderd, door christelijke leiders weer dubbeldik en (kerk)torenhoog is opgebouwd. Israël werd vakkundig geamputeerd van de christelijke boom. De boom waarvan Johannes de Doper vandaag zou uitroepen: *'De bijl ligt al aan de wortel van deze boom.'*

Waar de Vader hunkerend naar uitziert, is niet een fijne, onderlinge verzoeningsdienst, maar bekering van 2000 jaar Romeins christendom, dat geleid heeft tot afwijzing en moord op Gods eerstgeboren zoon, Israël. Onderbouwd door de, nog steeds springlevende, vervangingsleer maakten wij korte metten met het Joodse volk. Israël wordt ook vandaag nog beschouwd als een 'lastig thema' binnen de gemeente. Ook deze verzoeningsactie toont dat, opnieuw, glashelder aan.

Beste organisatie, met gepast respect en waardering nam ik kennis van uw verzoeningsinitiatief. Maar jullie investeren in Rome (*christendom*). Je zult je blik moeten verruimen, de sleutel voor werkelijke verzoening ligt niet op het Malieveld, maar in Jeruzalem! Verzoening met je Hollandse christenbroeders zal je niet brengen waar je van droomt. Hoe massaal ook bejubeld.

Maak niet de historische fout de spijker faliekant mis te slaan, daar op het Malieveld. Vijfduizend brave christenen die als goedbedoelende, maar onwetende struisvogels hun hoofd in de zompige, Hollandse graszoden steken is echt iets teveel van het goede. De Bijbelse opdracht luidt: *'Bereid de weg voor het (Joodse) volk, ruim stenen op.'* Met name christelijke stenen (*Jesaja 62:10*).

Sla geen vuistslagen in de lucht. *'Bekeer je!'* hoor ik Johannes de Doper roepen. Jullie hebben nog even de tijd, christenbroeders. Ik hoop dat het zonnetje schijnt, de 6e oktober.

Tot ziens in Jeruzalem. ☆

Bart en Joke Repko wandelen dagelijks op de muren van Jeruzalem en proclameren Gods beloften van herstel en troost voor Israël en het Joodse volk. Het tweede wachtersboek van Bart Repko **'Terug van Weggeweest'** is inmiddels verschenen. Verkrijgbaar bij de boekwinkel of te bestellen op de site: www.neverbesilent.org.



Wilt u het magazine
maandelijks ontvangen?

Bel dan (020) 524 10 10

of ga naar www.israeltoday.nl

Een jaarabonnement kost € 36.50



**israel
today** 

Nieuws dat anderen niet brengen ...
direct vanuit Jeruzalem

Bent u enthousiast over Israel Today?

Bezoek dan ook www.israeltoday.nl en blijf zo
dagelijks op de hoogte van eerlijk en onafhankelijk
nieuws uit Israël.

5 sterke punten van het israeltoday magazine

- Eerlijk, onafhankelijk nieuws over Israël
- Berichtgeving vanuit Bijbels perspectief
- Tegenwicht voor eenzijdige berichtgeving
- Hoe te bidden voor het Midden-Oosten
- Meer leren over de Joodse wortels van het Christelijke geloof

Nog niet helemaal
overtuigd?

Vraag dan vrijblijvend
een gratis proefnummer aan.

Bel (020) 524 10 10 of
bezoek www.israeltoday.nl



israël vandaag

Oktober 2012 | nr. 65 | www.israeltoday.nl

israël today

nieuws dat anderen niet brengen



13



16



29

'Israël Today, voor een gezonde, eerlijke kijk op het land en volk van Israël'



Dr. Arie van der Veer
voorzitter Evangelische Omroep

BIDDEND VOORWAARTS

