



JOJADA

MARKT

EVANGELISATIE

Jaargang 23 Nr. 1
April 2013

Weekmarkten

Dinsdagmorgen
Zetten

Woensdagmorgen
Scherpenzeel

Donderdagmorgen
.....

Vrijdagmiddag
Zelhem

Gebedspunten

Wilt u meebidden
voor de volgende
punten?

*Dank de Heer voor
de kracht en
gezondheid die Hij
gaf in de koude
maanden.

*Dank de Heer voor
de bewaring op de
weg op gladde
wegen.

*Vraag de Heer voor
een invulling van de
donderdag.

*Vraag de Heer om
de onkosten van een
marktdag te kunnen
betalen.

*Bid voor een schild
om de kraam tegen
satanische
aanvallen.

*Bid voor mensen in
nood dat ze de durf
krijgen het bij de
Heer te brengen.

Ps. 90: 16,17 “Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen; de liefelijkheid van de Here, onze God, zij over ons, en bevestig Gij het werk onzer handen over ons; ja, het werk onzer handen, bevestig dat.”

Scherpenzeel:

In november kwam een verslaggever van TV Gelderland naar me toe. Hij vroeg of ik een reactie wilde geven op het voornemen van B&W Scherpenzeel. Zij willen namelijk een verordening uitvaardigen tegen het vloeken in het openbaar.

De opname was voor de kraam. Duidelijk was te lezen de tekst “God houd van u”. Tegelijk kon ik een getuigenis geven om Gods naam niet te misbruiken. De uitzending was maar 1 minuut.

De dagen daarna heb ik op de markten verschillende reacties gehad. Op één na was men het met mij eens om niet te vloeken.

Prijs de Heer voor de mogelijkheid die onverwachts geboden werd.

Ter bemoediging:

In de maanden januari en februari 2013 heb ik verschillende dagen gehad dat er maar weinig aanloop was. Er liepen op de markt misschien maar 10 personen die snel naar de kramen gingen om iets te kopen. Meestal is dat dan iets om te eten. De non-food kramen hebben dan helemaal geen klandizie.

Op zo'n dag was er een harde noorden wind, hagelbuien en regen. Kortom geen pretje om de markt te bezoeken. De hagelbui was zo heftig, dat de hagelstenen tot achter in de wagen terecht kwamen. Op dat moment kwam er een oudere man de wagen binnen lopen. Hij begon een gesprek met mij. De geijkte vragen kwamen aan bod zoals: verkoopt u nog wel wat, heeft het nog wel zin om hier te staan, is er wel belangstelling voor de Bijbel enz. Ik gaf mijn vaste antwoorden en probeerde het gesprek een persoonlijk karakter te geven. En deze keer lukte het. De man kende Gods woord en ik merkte al gauw dat het een gelovig persoon was. Hij was blij dat ik nog op de markt durfde te staan. Hij sprak zijn waardering over het getuigenis van de kraam en dat ik iedere week weer aanwezig was op de markt. “Ook tijdens zo'n hagelbui staat u er maar.”

Het waren bemoedigende woorden van een onbekende gelovige. Op een winterdag is het moeilijk vol te houden om te blijven getuigen van Gods Liefde voor ieder mens.

Nazorg:

Laatst kwam een collega naar me. Ze vertelde mij over haar verdriet in de familie. Bij haar oom, 54 jaar oud, is longkanker geconstateerd. Zo jong en dan nog maar een paar maanden te leven. Het gesprekje duurde maar 5 minuten.

Het is dan fijn om op de markt aanwezig te zijn. Juist in dagen van kou is “JOJADA” een plaats van warmte door troost en bemoediging.

Voor mij was het op die dag de enige aanloop aan de kraam.

Markt Oosterbeek:

De tekst uit Lk. 10:10,11 is in mijn gedachten gekomen na een periode van moeilijke maanden in Oosterbeek. Het is een tekst waarin duidelijk gezegd wordt, dat de tijd voorbij is van prediking van de evangelie boodschap.

Vanaf de eerste dag dat ik op de markt sta is er een duidelijke tegenwerking. Op mijn eerste dag trof ik, de marktkraam toen nog, liggend op de grond aan.

Een collega had de kraam omver getrapt. En meehelpen om de drie kramen weer op te bouwen deed hij niet. Mijn overbuurman kent Gods woord goed, maar wil er niets van weten. Zijn kennis van Gods woord gebruikt hij bijna wekelijks tegen mij.

Vier lang heeft de Satan hem gebruikt om de Bijbelkraam op een gluiperige manier aan te vallen. Meerdere keren per dag, juist op het moment als er klanten bij de kraam waren.

De laatste half jaar van 2012 gingen ook andere collega's zich tegen mij keren. De reacties van hen waren vijandig en er zijn geen nette woorden naar mij toegeschreeuwd.

De sfeer onder de collega's is vijandig en "ik" gericht, respectloos.

Naast dit alles had ik vaak de hele ochtend niets te doen. Ik wachtte op een paar mensen die aan het einde van de ochtend, hopelijk, bij de kraam zouden komen.

De tekst die de Heer ons gaf was een bevestiging om per 1 januari 2013 met de markt Oosterbeek te stoppen.

Koud:

Het leven van een 'marktkoopman' is soms hard. Hij moet voor dag en dauw opstaan. En staat bij ieder weertype buiten. Werken bij heel warm weer is geen pretje. Maar je arbeid doen terwijl het enkele graden onder nul is, en met een snijdende oosten wind, is helemaal niet fijn. Bij beide weertypes komen de klanten niet op de markt.

Werken bij koud weer is heel zwaar. Alles is bevroren en als je wat aanpakt bevroren je handen. Ik dank de Heer dat Hij afgelopen jaar voor een verwarming heeft gezorgd. Met deze warmte kun je tenminste je handen warmen en ook een beetje de hoek, waar ik met de mensen een praatje kan maken. Ik kan de kraam behoorlijk inpakken, d.w.z. ook aan de voorkant zeilen ophangen. Er blijft een kleine ruimte open om in de kraam te kunnen stappen. Dus de warmte blijft goed in de kraam. Dit maakt het werken weer wat aangenamer.

Met deze koude dagen is het ook stil op de markt. Toch vind ik, dat ik op de markt aanwezig moet zijn. Het evangelie moet ook met koude dagen onder de mensen gebracht worden.

De opdracht van de Heer was: "evangeliseren op de markt". Dat doe ik al door altijd aanwezig te zijn.

Financiën:

Normaal schrijven we niet over de financiële kant van ons werk. Deze keer worden we genoodzaakt om het wel te doen.

Door de crisis in Nederland, de lange periode van kou is het bezoek aan de markt in de eerste maanden van 2013 sterk terug gelopen. Voor mij betekent het, dat er veel dagen zijn geweest waarbij er geen belangstelling voor de kraam was. Geen gesprekken, geen verkoop. Omdat er geen verkoop was, kon ik geen geld storten. En de onkosten voor een marktdag lopen gewoon door; marktgeld, diesel, stalling verkoopwagen, rekening van de uitgever.

Als u deze nieuwsbrief leest, zijn de koude maanden voorbij. De gevolgen echter zijn niet voorbij.

Mattanja en ik willen u hartelijk danken voor de zorg die u gaf in gebed en de giften. We hebben duidelijk Gods kracht mogen ervaren in het werk op de markt.

U in de Heer verbonden broeder en zuster,
Jules en Mattanja Roosegaarde Bisschop