

Reizen naar Colombia en Peru

7 mei 2014



Heb je bemoediging nodig?

Van tijd tot tijd ervaren we de weg waarop we tijdens ons leven reizen als lang en vermoeiend. Soms komen we moeilijke stukken en ontmoedigende tegenvallers tegen. Paulus bidt herhaaldelijk voor zijn medegelovigen dat “onze Heere Jezus Christus Zelf en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, uw harten moge vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken” (2 Thess. 2:16,17). De Heer Zelf is onze grote bemoediger. Net als David mogen we onze kracht vinden in de Heer, onze God (1 Sam. 30: 6). Maar meestal bemoedigt de Heer ons



door anderen. Wanneer Hij Petrus in ere herstelt, zegt de Here Jezus tegen hem: “Als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders” (Lucas 22:32). Dat deed hij. Petrus reisde rond met zijn vrouw om gelovigen te bemoedigen (1 Cor. 9:5). Net zoals Paulus en Barnabas, die nieuwe gemeenten bezochten en “de zielen van de discipelen versterkten en hen aanspoorden in het geloof te blijven” (Hand. 14:22). Ook Judas en Silas “bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen” toen zij niet Joodse kerken bezochten (Hand. 15:32). Paulus en Silas “reisden door Syrië en Cilcië en sterkten de gemeenten”(Hand. 15:41). Later sturen zij Timotheüs naar Thessalonica om de heiligen in hun geloof “te versterken en te bemoedigen” (1 Thess. 3:2). Sta jij God toe om je door anderen te laten bemoedigen?

Jij, een bemoediging?

Het versterken en bemoedigen van medegelovigen is een werk van de Heilige Geest. “De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria ... werden opgebouwd; ... en werden vertroost door de Heilige Geest” (Hand. 9:31). Wil jij graag door Gods Geest gebruikt worden om anderen te versterken? Soms mogen we anderen

bemoedigen door wat we zeggen, te zingen, een inzicht uit Gods Woord te delen of voor hen te bidden. Soms kan het een vriendelijk gebaar zijn. Jouw aanwezigheid, het feit dat je de moeite neemt te bellen, te schrijven of te bezoeken kan eveneens een belangrijke bemoediging zijn voor medegelovigen. Jij en ik, in feite elke gewillige gelovige, kan door Gods Geest gebruikt worden om medechristenen te versterken. Is er iemand die jij vandaag kunt bemoedigen?



Twee weken in Colombia

Afgelopen januari bezocht ik samen met Jaap Vergouwe, een bijbelleraar uit België, een aantal christelijke vergaderingen in Colombia. We

begonnen met helpen bij het bijbels onderwijs op de Intensieve Bijbelstudieweek in Pereira. Daarna reisden we met een jeep over de Andes en bezochten een paar vergaderingen in Ibaguë, Puerto Boyacá, Medellín, Quinchia en Santa Cecilia (een nieuwe vergadering die ook een nieuwe lokaal aan het bouwen is). Toen de vallei in naar Armenia, Cartago en Cali.





Twee weken in Peru

In april reisde ik, samen met Gerard Hoddenbagh, een evangelist uit de Vergadering in Brunssum, door Peru.

Onze reis bestond uit drie etappes: eerst

reisden we noordwaarts om te helpen op een eendagsconferentie in Trujillo en daarna een tweedaagse conferentie in Chiclayo. De kleine gemeente in Chiclayo gebruikte deze conferentie om hun nieuwe lokaal in te wijden.

We werden aangemoedigd om vier inheemse broeders uit het Amazonegebied te ontmoeten. Hun levensomstandigheden zijn erg primitief. Daarna maakten we een busrit van 9 uur naar Lima in het zuiden, om te dienen met twee bijbellezingen in de Pueblo Libre vergadering. Dit is gefilmd en zal spoedig op YouTube gezet worden als onderwijs en bemoediging van medegelovigen. Onze laatste reis was naar het zuidoosten. Een

1 uur durende vliegreis naar Cusco, en dan een 2,5 uur durende autorit naar Curahuasi, voor een bezoek aan het



moderne christelijke ziekenhuis 'Diospi Suyana' ('In God vertrouwen wij' – in Quechua) dat in 2007 is opgericht voor het behandelen van de allerarmsten in Peru, de Quechua Indianen. Ons doel hier was het bezoeken van de zendingen John en Viola Lentink (uit Vergadering Brunssum) en te helpen bij het Bijbels onderwijs tijdens een weekendconferentie voor de ziekenhuisstaf.

Dit ziekenhuis heeft behoefte aan en verwelkomt graag vrijwilligers: dokters, verpleegsters, administratieve medewerkers, IT-specialisten, onderwijzers, mensen die handig zijn met hun handen. Als je van de Heer houdt en van de Quechua-mensen, 18 jaar of ouder bent en 3 maanden of meer vrij kunt maken, kijk dan op hun website.

Overall waar we kwamen werden we warm verwelkomd, en zoals meestal gebeurt wanneer je erop uit bent om anderen te bemoedigen, gingen we zelf bemoedigd weer naar huis. Bedankt voor uw belangstelling en ondersteuning van deze reizen. Want christelijk werk is zéker teamwork!

– Philip Nunn

