

## Nieuwsbrief nr. 60 (sept. 2014)



### POWAKKA

GoedeVrijdag was wel een heel goede en bijzondere vrijdag voor de familie Duvant. Moeder Patricia vierde op die dag haar vijftigste verjaardag en zij had de wens om ook op die datum het huwelijk met haar man Patrick te willen laten legaliseren. Het werd een religieus huwelijk, dat wil zeggen in de dienst werd zowel het ambtelijke gedeelte als het geestelijke samen gevoegd. De trouw-ambtenaar, zr. Titia was aanwezig om haar aandeel te vervullen. Daarna was er de gebruikelijke toespraak, de bidstond en het overhandigen van de familiebijbel. Het hele gebeuren vond plaats op het erf van de familie, waar na afloop de burens en genodigden het echtpaar konden feliciteren onder het genot van eten en drinken, zoals dat hier te doen gebruikelijk is.



De 1<sup>ste</sup> Pinksterdag was ook weer een speciale dag; door zich op die dag te laten dopen lieten br. en zr. Ngadi zien dat zij een keuze voor de Heer Jezus hadden gemaakt en dat zij met Hem verder wilden gaan. Een bijzonder moment was, nadat onze broeder uit het water was gekomen, dat hij meteen naar een medebroeder liep en zaken uit het verleden in orde maakte. Het maakte diepe indruk op ons. De Heer bewerkt de harten.



“Gaaf dan heen .....

### LAWA

Een zendingsechtpaar die in het Lawa gebied werkt onder de Wajana indianen had ons uitgenodigd om te komen helpen gedurende de VakantieBijbelSchool. Met het verzoek om de tabernakel mee te nemen. Het dorp is slechts per korjaal of vliegtuig te bereiken. De vlucht er heen was al een hele belevenis; met 2 piloten voor ons en alleen de bagage achter ons vlogen we ruim een uur over de groene jungle. Aangekomen op de plaats van bestemming werd onze bagage per kruiwagen naar ons onderkomen gebracht. De volgende ochtend werd de tabernakel in de kerk opgezet. Drie dagen kregen 's ochtends de kinderen les om daarna te knutselen aan de bouwplaat. Het was verbazing wekkend hoe mooi werd gewerkt.



In de namiddag kwamen de volwassenen voor de Bijbelschool. Voor hen was er een powerpoint presentatie, deze was in het Wajana voorbereid. Na afloop van de studies kregen alle aanwezigen een boekje mee over het onderwerp in hun eigen taal. Zaterdag morgen was er de afsluitende sportmorgen voor de jeugd. Touwtrekken, hardlopen, ballonnen trappen en stoelendans, het werd een leuke happening met veel plezier. We hoorden later dat men veel had geleerd en vooral de lessen uit het Oude Testament in combinatie met het Nieuwe Testament was voor menigeen een 'eye-opener geweest. We hebben de uitnodiging voor volgend jaar al binnen, zo de Heer wil en wij leven!

## TIENERKAMP 'ZION'

In de maand augustus hadden we gezegend Tiener-kamp met plm. 50 deelnemers, inc. staf. De kinderen kwamen uit Albina, Brokopondo, Paramaribo, Powakka en Saramacca.

Het onderwerp was: 'Yungwan, du wan sani' (Jongelui, doe iets!)

We hadden een fijn stel stafleden die zich voor de volle honderd procent ingezet hebben.

Prachtig om te horen hoe de verloren zoon terug ging naar huis; Rebekka graag Izak wilde ontmoeten; Jonathan en zijn wapendrager op de Here vertrouwden en Dorkas bezig was geweest in de gemeente om haar talenten te gebruiken.

Eén middag was het wel even spannend. Tijdens het sporten in de regen (kinderen gaan gewoon door met het spel!) kwamen twee met elkaar in botsing. Het meisje bleef bewusteloos op de grond liggen. Ze had een slag net boven haar slaap gehad. Ze werd naar de auto gedragen en we gingen haastig op zoek naar een dokter. Via de politiepost kwamen we terecht bij een dokterswoning. Daar was niemand thuis. De agent bracht ons vervolgens bij een poli die open was. Inmiddels was het kind weer bij bewustzijn gekomen. Toch even naar binnen voor controle. Alles bleek in orde te zijn. Kalm aan, was het advies welke we meekregen. 's Avonds zat het kind al weer rustig aan tafel. Het had zo anders kunnen aflopen.



We dankten de Heer voor Zijn beschermende Hand over elke dag, alsook dat kinderen de Here Jezus hebben aangenomen en dat anderen verder met Hem willen gaan. Alle eer aan de Heer!

## PENITIAIRE INRICHTING

Het Bijbelonderwijs in de gevangenis gaat gestaag door. Zo langzamerhand begin ik de namen van de mannen te onthouden. De lessen met behulp van een powerpoint helpen ter verduidelijking. Verschillende onderwerpen zijn behandeld en men wil nu naar het boek Openbaring. De leiding van Prison Fellowship en de autoriteiten in de gevangenis zijn erg verheugd over het vertonen van films eenmaal per maand. De interesse van de mannen is groeide en het heeft een goede uitwerking bij de gedetineerden. Er is toestemming om nu ook naar andere gevangenissen te gaan. Zelfs tot in Nickerie toe! We moeten zien dat goed voor te bereiden.

## KALENDERS 2015

Een blik op de kalender vertelt ons dat we weer een bestelling moeten plaatsen voor de Bijbelse dagboekjes 2015. We merken dat er hier in dit land nog steeds veel vraag naar is. De realiteit zegt ons ook dat de benodigde financiën aan het teruglopen is. Toch willen we de mensen niet teleurstellen en zullen we onze oplaag handhaven.

Het geestelijke voedsel voor elke dag willen we de mensen niet onthouden. De geestelijke duisternis is groot en we bidden dat de Lichtstralen uit het Woord en het Goede Zaad een goede uitwerking mag hebben op velen.

## FAMILIEBERICHT

Wij mochten op 8 augustus jl. het feit herdenken dat wij 45 jaar geleden in het huwelijk waren getreden. Anneke is nog druk in de weer naast haar huishoudelijke taken met de burenhulp en ouderenzorg in de wijk.

Wij zijn dankbaar voor de gebeden en de giften die wij regelmatig voor het werk mogen ontvangen en wensen u allen Gods zegen toe.

Jullie *Henk en Anneke*

indien u de nieuwsbrief voortaan per email wil ontvangen, wilt u dat dan doorgeven op [hawassink@sr.net](mailto:hawassink@sr.net)