

Wie je bent in de geest

door Andrew Wommack

Oorspronkelijk: Who you are in the spirit - uit de Teaching Articles.
Vertaald door Robert Brugman

Als ik je zou vragen: "Weet jij wie je bent?", dan zou je directe antwoord zijn: "Ja natuurlijk weet ik dat." Maar kun jij je voorstellen hoe het zou zijn als plotseling elke herinnering weg was van hoe je heet, waar je woont, wie je man of vrouw is, je kinderen, waar je werkt, enz. Dat zou afschuwelijk zijn. Er zit een enorm stuk geborgenheid in het weten wie je bent. Dat is de reden waarom mensen zo afkerig zijn van verandering. Zij hebben zekerheid in wat zij kennen en zijn heel benauwd voor wat zij niet kennen.

Maar het is net zo noodzakelijk dat je weet wie je geworden bent in de geest. In jouw geest ben je een nieuwe schepping (2 Corinthiërs 5:17 *'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden'*). Je moet je denken opnieuw opvoeden om op die manier te gaan denken, voordat de perfecte wil van God openbaar wordt in jouw vlees.

"En nu, broeders en zusters, vermaan ik u bij Gods ontferming: Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen, met een nieuwe gezindheid. Dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, welgevallig en volmaakt."
Romeinen 12:1-2

We zijn meer dan overwinnaars door Christus, maar we zullen geen profijt hebben van die waarheid totdat wij onszelf daarvan overtuigen, zelfs een miljonair zou geen profijt van zijn bankrekening hebben als hij geen besef had, dat hij er een had. Dit is de conditie waar het lichaam van Christus in heeft gezeten. We zijn eenvoudig onwetend geweest van wie wij zijn in Jezus (in onze geest), en van de rechten en voorrechten die ons toebehoren.

Een voorbeeld hiervan in het natuurlijke is onze vrijheid als Amerikanen (Thuisland van Andrew Wommack – noot vertaler). Volgens het voorwoord van onze grondwet zijn ons door onze Schepper bepaalde onvervreembare rechten geschonken, die ons door de Verenigde Staten van Amerika, middels de betrekking hebbende documenten, gegarandeerd worden. Er is een gerechtelijk systeem in het leven geroepen dat toezicht houdt op de naleving van deze rechten. Maar aan deze rechten zijn ook verantwoordelijkheden verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van ieder individu om te weten wat zijn of haar rechten zijn en de juiste paden te bewandelen om er aanspraak op te maken. Miljoenen schenders van de wet zijn nooit voor het gerecht gedaagd, omdat het slachtoffer, om wat voor reden dan ook, geen aanklacht indiende. Ik ben er zeker van dat, in veel van die gevallen, deze mensen hun rechten niet kenden.

Abraham Lincoln tekende gedurende zijn presidentschap de 'Emancipation Proclamation' welke alle Amerikaanse slaven bevrijdde. Maar er zijn gedocumenteerde gevallen, waarbij slaveneigenaren de 'Proclamation' achterhielden en slaven doorgingen met hun slavendienst, omdat zij zich niet bewust waren van de veranderingen die hadden plaatsgevonden. Dit is exact de

strategie van satan tegen de kerk. Hosea 4:6 zegt het zo: *'Mijn volk wordt vernietigd door gebrek aan kennis.'* En 2 Petrus 1:3 zegt: *'Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.'* Als satan een christen onwetend kan houden, of in ongeloof, over wat hij/zij geworden is en wat zijn/haar rechten zijn als kind van God, kan hij hen in slavernij houden, hoewel de wet van vrijheid in Christus Jezus in werking is getreden!

De meest effectieve manier waarop de duivel dit voor elkaar heeft gekregen, is door religieus ongeloof, in het bijzonder door de leerstellingen over onze onwaardigheid; verdoemde ouderwetse zondaren; gered door genade. Prijs God. Ik was een ouderwetse zondaar, maar ik werd gered door genade en *nu* ben ik de gerechtigheid van God in Christus Jezus – *'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden'* - 2 Corinthiërs 5:21. Ik ben niet langer onwaardig in mijn geestmens. Efeziërs 4:24 zegt: *'en u bekleedt met de nieuwe mens [dat spreekt over jouw wedergeboren geest], die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.'* Mijn geest is gerechtvaardigd en werkelijk heilig! Halleluja!

'Maar, zal iemand zeggen: Al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleet' (Jesaja 64:6), en: *'Er is niemand rechtvaardig, zelfs niet één'* (Romeinen 3:10). Deze teksten refereren aan onze eigen gerechtigheid, die ons nooit tot omgang met God kan brengen – *'Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God'* (Romeinen 3:23). Maar Jezus nam onze zonden en werd tot zonde voor ons, zodat wij de gerechtigheid van God konden worden in Hem – *'Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtvaardigd van God in Hem'* (2 Corinthiërs 5:21).

Dat gaat over onze nieuwe geest. Dat is het deel van ons dat in Hem is. Als je het eerste deel van dat vers accepteert, dat Jezus zonde werd voor ons, dan moet je ook het volgende deel accepteren, dat wij Zijn gerechtigheid ontvangen hebben. Dat is geen gerechtigheid die in de hemel wordt toegevoegd. Het zal volmaakt worden in de hemel in de zin van geest, ziel en een verheerlijkt lichaam. Maar, zoals Efeziërs 4:24 zegt: onze geest is nu gerechtvaardigd en werkelijk heilig. Hebreëën 12:23 heeft het over (sprekend over de kerk): *'de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen.'*

De geest die we hadden, die dood was jegens God, is verdwenen. En de nieuwe geest die we bij de bekering ontvingen, is rechtvaardig, werkelijk heilig en perfect. Het is feitelijk dezelfde geest die we de hele eeuwigheid door zullen hebben. Het wordt niet meer veranderd of verbeterd. Het lichamelijke deel zal veranderd worden, maar onze geestelijke redding is compleet. Colossenzen 1:12 geeft aan dat we bekwaam zijn gemaakt (*verleden tijd*) om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen. In onze geest zijn we nu overwinnaars en de rest van het christelijke leven bestaat, om het heel simpel te zeggen, uit het vernieuwen van de ziel en het lichaam overeenkomstig die waarheid. Romeinen 12:2 zegt het zo: *'Word niet gelijkvormig aan deze eeuw, maar word hervormd in vernieuwing van het denken, zodat gij kunt toetsen wat de wil van God is, het goede en welbehaglijke en volmaakte.'* Paulus bad niet dat zij iets nieuws van God zouden krijgen, maar dat zij juist hun gedachten moesten vernieuwen en aantonen (of

de natuurlijke zintuigen openbaren) wat er reeds is.

God heeft ons bij de wedergeboorte niet slechts in beginsel veranderd, in onze geest zijn we nu een totaal nieuwe schepping. Maar totdat we ons dit eerst gaan realiseren en er vervolgens in geloof naar gaan handelen, zal de duivel doorgaan met ons te onderdrukken. De eerste stap in geloof is kennis. Romeinen 10:14 zegt: *"En hoe zullen zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben?"* en vers 17 zegt: *"Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God."* Onwetendheid van wie wij zijn in onze geest heeft het voor ons onmogelijk gemaakt om overeenkomstig in geloof te handelen.

Philemon 6 zegt: *"Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus."* Dit vers maakt duidelijk dat jouw geloof effectief wordt (begint te werken) door het kennen van de goede dingen in jouw geest. Je kunt dit vers omdraaien zonder de betekenis te veranderen, door te zeggen dat jouw geloof niet gaat werken wanneer je niet beseft wat er heeft plaatsgevonden in jouw geest-mens.

Het religieuze onderwijs dat de meeste mensen vandaag de dag hebben ontvangen, heeft ons geleerd en de indruk achtergelaten, dat er totaal niets goeds in ons is. Ons is geleerd dat je constant je onwaardigheid en zwakheid voor ogen moet houden om zodoende de kracht van God te activeren in je leven. Dit wordt gekenmerkt door wat ik dan noem: de verkeerde nederige houding onder vele christenen. Je hoort verklaringen als: 'Zonder Jezus kan ik niets doen,' wat absoluut waar is, maar het wordt niet in balans gebracht met de waarheid 'Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft.' (Filippenzen 4:13)

We moeten ons realiseren dat we volslagen afhankelijk zijn van Jezus, maar we moeten daarna een stap verder gaan en ons ook realiseren dat wanneer we afhankelijk zijn van Jezus, we volledig superieur zijn over ieder wapen dat de duivel tegen ons kan gebruiken. We zijn wereldoverwinnaars ('want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof' - 1 Johannes 5:4). Hebreeën 12:2 zegt dat we naar Jezus moeten kijken, de Grondlegger en Voltooier van ons geloof, maar de meesten van ons hebben naar zichzelf gekeken. Geen wonder dat we vermoeid geraakt zijn en onderuit gegaan zijn in de strijd (Hebreeën 12:3)! Als we onze aandacht afhalen van onze zwakheid en die richten op de toereikendheid van Jezus, en onze plaats innemen in Hem, wordt ons geloof actief en beginnen we te leven als de Koningskinderen die we zijn.