

Woorden van wijsheid:

- De mensheid is ontworpen om te denken, plannen, wandelen en te handelen met God
(**Jesaja 43:7; Jesaja 42:1; Jeremia 1:5**)
- Geen bestaansvorm is zo lonend als een leven in overeenstemming met God
(**1Petr. 1:4; Gal. 4:6; Joh. 8:35**).
- Jezus Christus was stil toen de waarheid genegeerd werd
(**Jesaja 53:7**).
- De Glorieuze Boodschap van het Evangelie is dat God voorzien heeft in redding voor iedereen die Zijn Zoon accepteert als Heer en Heiland
(**Rom. 10:10**).

Heer Jezus, wij danken U voor de genade vandaag in Uw tegenwoordigheid te zijn. In Uw tegenwoordigheid is volheid van leven en vreugde. Zonde is ongerechtigheid, het behaagt U niet. We zijn hier om onze zonden aan U te belijden, want alleen U kunt ons vergeven. Op wat voor manier wij ook tegen U gezondigd hebben, Heer, vergeef ons allemaal in Jezus Christus' naam. Amen.

We bidden dat de Geest van God ons de genade geeft deze boodschap te ontvangen, want we hebben geen eigen kracht. Hij staat ons bij zoals Hij dat wil. We zullen deze boodschap beginnen door inspiratie en aanmoediging op te doen uit de Bijbel. Het Woord van God spoort alle gelovigen aan de wapenrusting van God aan te trekken, de helm van het heil en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God. Alleen dan kunnen we de listen van de duivel weerstaan en groeien naar Christus' beeld. Bedenk dat wij het beste product van de Heilige Geest zijn, want van al Gods scheppingen is de mens de enige die geschapen is naar Zijn beeld en gelijkenis. Daarom zijn wij er verantwoordelijk voor dat wij Hem aanbidden en dienen, we verwachten niet dat dieren of stenen die rol van ons overnemen.

Hoe dienen en aanbidden wij God? Om Jezus Christus effectief te dienen moeten we eerst toegeven dat we zondaars zijn, want de Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is – allen hebben gezondigd (**Rom. 3:23**). Wij allemaal, of we nou slachtoffers of daders zijn, hebben Zijn goddelijke vergeving nodig. Door toe te geven dat we zondaars zijn, zouden we in staat moeten zijn berouw te tonen of onze zonden te belijden en bevrijding te ontvangen om onze levens over te geven aan Jezus Christus en zo te groeien naar Zijn beeld (**Lukas 18:13**). Dan zijn wij in staat om in Zijn tegenwoordigheid te komen en in Zijn tegenwoordigheid is geen zonde. Wanneer u uw zonden inziet en berouw hebt, moet u Jezus Christus in uw hart accepteren en ontvangen als Heer en Heiland. Wanneer u Christus accepteert, omarmt u rechtvaardigheid, want Hij is rechtvaardigheid. De Bijbel heeft ons al aangespoord om rechtvaardigheid altijd als pantser te hebben. Met andere woorden, degene die ernaar jaagt te groeien naar Christus' beeld moet leren rechtvaardigheid te omarmen. Dit is wat Petrus bedoelde, toen hij zijn luisteraars vertelde: ***'Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.'*** (**Handelingen 2:38**). Dit zei hij omdat de Heilige Geest de enige manier is om te groeien in ons Christelijk leven.

Zonder de Heilige Geest kunt u niet groeien naar Christus' beeld. Zonder Hem zult u uw christelijk leven opgeven en niet boven verzoeking en verleiding kunnen leven. In plaats van te verbeteren door verzoeken, vervolging en problemen, blijft u waar u bent – of wordt u zelfs minder. De Bijbel zegt dat wij die uit de Geest geboren zijn geen reden hebben om te blijven zoals we zijn. Hoe meer verzoeken, vervolging en problemen we krijgen, des te meer vordering en verbetering we

hebben in ons christelijk leven, want we zijn meer van de Heilige Geest dan dat we van ons zelf zijn.

U zou daarom de Heilige Geest aan moeten roepen om in uw leven te komen om meer van u te nemen en meer van Zichzelf te geven. Het is alleen door de Heilige Geest dat u een speciale hechte vriendschap met Christus Jezus hebt en groeit naar zijn beeld. Wanneer Christus in u is, is uw lichaam dood voor zonde en uw geest levend vanwege de rechtvaardigheid; en het leven wat u leeft is niet de uwe.

De vraag die u zichzelf moet stellen is: ‘Leeft Jezus Christus in mij?’ ‘Hoe weet ik dat Hij in mij is?’ De Bijbel heeft het antwoord. ***‘Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.’*** (Romeinen 8:10-11). Dit verklaart waarom Petrus erop aandrong dat alle christenen de Heilige Geest zouden moeten ontvangen op het moment dat ze zich bekeren. Zonder de Heilige Geest bent u zonder Jezus Christus.

Een christen kan alleen groeien naar Christus’ beeld als hij blijft leven door de Geest, ***‘Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doot, zult gij leven. Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’*** (Romeinen 8:13-14). Met andere woorden, gezindheid van het vlees is zonde en dood (Romeinen 8:6). Vandaag de dag zijn er veel levende doden in de wereld. Wanneer u leeft met problemen, moeilijkheden, aandoeningen en angst, kunt u geen weerstand bieden aan verzoeken en vervolging. U zult elke minuut van uw leven doorbrengen in angst, schuld, minderwaardigheidscomplex en veroordeling. Wat is dan het verschil tussen u en de doden? Vrijwel elke crisis en verzoeking waar u mee te maken krijgt, benadeelt u, omdat u de vereiste goddelijke kracht mist, die u nodig hebt om de fratsen van de duivel te kunnen weerstaan.

De Heilige Geest helpt ons in elke situatie: in tijden van problemen, verleiding en ziekte helpt Hij ons er doorheen. Zo geeft hij ons kracht en vrijmoedigheid, zelfs wanneer de hele wereld tegen ons lijkt te zijn (Psalm 27:1-6). Wanneer u uit de Geest geboren bent, zegt de Bijbel, ***‘Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens’*** (Efeziërs 3:16). Deze belofte is voor degenen die de tegenwoordigheid en kracht van onze Heer Jezus Christus al kennen.

De Bijbel zegt dat Gods kracht kennen Zijn tegenwoordigheid kennen is en niemand komt in Zijn tegenwoordigheid met zonde (1Petrus 1:15-16). Om Gods tegenwoordigheid te kennen moet u eerst uw zwakheid erkennen, uzelf ervan reinigen of ervan gereinigd worden door belijdenis en bevrijding, zodat u door kunt gaan in Zijn tijd, weg en genade. U weet uw zwakheden wel, maar hoogmoed houdt u tegen ze op te biechten (Spreuken 16:18). U gebruikt uw mond roekeloos, kritisch, anderen veroordelend en verspreid alle soorten leugens en godslastering. Velen worden gedreven door een oncontroleerbare behoefte naar seks en laten zich nergens door tegenhouden om deze behoefte te verzadigen wanneer het over hun komt. Anderen houden zoveel van geld en macht dat ze er niet voor terugdeinzen ervoor te doden, te vernietigen en de stelen – ze verkopen zelfs hun naam – om het geld en de macht te verkrijgen. Ze verlangen grote rijkdom, maar verafschuwen het om hard te werken, terwijl de Bijbel zegt dat degene die niet wil werken ook niet zal eten (2Tess. 3:10).

Denk er nu eens aan hoe het zou zijn als onze Heer nu terug zou komen en u om rekenschap over uw leven zou vragen. Ik vraag me af wat u zou zeggen! ***‘Welaan dan, gij, die zegt: Vandaag of morgen gaan wij op reis naar die en die stad, wij zullen er een jaar doorbrengen, zaken doen***

en winst maken; gij, die niet (eens) weet, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt... (Jakobus 4:13-14).

Velen zouden Hem hun stapels academische certificaten laten zien, niet wetend dat opleiding niet het ultieme doel is waar iemand naar moet streven. Het ultieme doel is de Zalving van de Heilige Geest; en opleiding draagt niet bij aan zalving. Nadat zij hun vele certificaten binnen hebben gesleept, willen ze in overdadigheid leven – gemeubileerde vrijstaande huizen in hoogommuurde gebieden en luxe auto's, ze willen de mooiste vrouwen als echtgenotes en bijvrouwen. Wanneer ze deze dingen niet kunnen hebben, gooien ze hun moraal overboord en ontwikkelen ze oneerlijke en ongodelijke manieren om te krijgen wat ze willen, omdat ze haast hebben.

De satanische geest van snel-rijk-worden lijkt vat te hebben op velen. Mensen willen niet meer weinig hebben. Ze lijken te vergeten dat al het grote klein begint. De mensen in de regering worden niet gespaard van dit syndroom. Ze willen de jonge [Nigeriaanse] democratie vergelijken met de oudere en gevestigde democratieën van ontwikkelde landen. Vanwege deze buitensporige ambitie komen individuen en regeringen in de problemen. Niemand wil zijn zwakke plekken erkennen. Maar de Bijbel zegt dat de wil van God gedaan moet worden. Als individuen of organisaties de kracht van God willen ervaren, moeten ze eerst hun zwakke plekken erkennen. De Bijbel zegt dat Jezus Christus kennen betekent dat u uw zwakheid kent. Het proces is simpel: erken uw zwakheid (zonde), belijdt dit, ontvang bevrijding en accepteer dan Jezus Christus als Heer en Heiland en groei naar Zijn beeld, dag aan dag, uur na uur.

Om dit te kunnen doen, heeft Jezus Christus u een andere Helper gegeven, de Trooster, de gereedstaande Raadsman en Versterker om u alles te leren wat u moet weten over uw heden, uw verleden en uw toekomst. Met Hem zijn uw ziekten, kwalen, armoede, aandoeningen en alle andere producten van satan uit uw leven verdwenen. Helaas is het zo dat wanneer we nu naar uw situatie kijken, het net lijkt alsof Hij u niet echt geholpen heeft. U hebt gebeden om hulp, maar uw Helper was niet behulpzaam. U moet uitvinden waarom Hij u niet helpt. Waarom zwijgt Hij? U moet uw leven onderzoeken om uw zwakheid te ontdekken – uw zonde.

U kent uw zonde, maar regelrechte trots houdt u tegen ze op te biechten. In plaats daarvan houdt u de schijn op dat alles goed gaat met u. Maar u kunt geen kortere weg nemen naar redding. Zonder dat u bevrijd bent van uw zwakheden en de daarbij horende straf, kunt u Jezus Christus niet in Geest en in Waarheid in uw hart accepteren. De Bijbel zegt dat u niet kunt volharden in zonde en kunt verwachten dat de genade van God overvloedig zal zijn in uw leven (**Romeinen 6:1**). Dus wat is uw zwakheid? Denk eens na over hoe u uw tong hebt gebruikt. U praat zo veel dat u het zich niet eens realiseert wanneer u God Almachtig lastert. Omdat u te veel praat, trekt u veel verleiding aan door de vele vrienden die bij u komen. De Bijbel zegt dat wanneer u met Jezus Christus bent Hij u zal helpen om verleidingen te weerstaan. Zijn liefde houdt u misschien niet helemaal weg van verzoeking, maar Hij heeft beloofd u er doorheen te helpen, omdat Hij niet toestaat dat u boven uw kunnen verzocht wordt (**1Cor. 10:13**).

Belijdt uw zwakheden nu en zeg tot Jezus: 'Heer Jezus, ik geef mij over; ik wil U kennen; ik belijd mijn zwakheden, vergeef en bevrijd mij in Uw machtige naam.' Amen. Dit is het begin van berouw, want niemand kan vergeving ontvangen dan door geloof alleen. Toen hem gevraagd werd uit te leggen hoe redding ontvangen kon worden, ***'antwoordde Petrus hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.'*** (Handelingen 2:38).

Toen Saulus bevrijd werd van deze zwakheid, ontving hij Jezus Christus en het licht van God flitste in hem en om hem heen. Vanaf toen werd Saulus, de vervolger van de christenen, Paulus, de grote apostel. Hij wist niet dat hij onze Heer Jezus Christus vervolgde door zijn zwakheid, net zoals u dat nu met Jezus doet door uw eigen zwakheid (**Handelingen 9:2-3**). Bent u een leugenaar, een

roddelaar, een ontuchtpleger, een moordenaar, dief, of bent u een overspelige? Dan vervolgt u Jezus Christus. Met uw karakter, uw manier van leven en al uw zwakheden kan alleen God bepalen welke zonde groter is dan de ander. **‘Doch indien gij met aanzien des persoons handelt, doet gij zonde en wordt gij door de wet overtuigd van overtreding. Want wie de gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden.’** (Jakobus 2:9-11).

U moet uw zwakheid belijden en zonde gelasten weg te gaan. Omarm rechtvaardigheid en blijf groeien naar Christus' beeld, want Jezus Christus ontvangt berouwvolle zielen (Jesaja 1:18). U moet leven boven de standaard van uw bediening door **‘krachtig te zijn in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen...’** (Efeziërs 6:10-18).

En ga sneller in uw klim richting God.

Ik laat u hier in geloof en bid dat God u de genade geeft te doen wat deze boodschap zegt, tot ik u weer in geloof ontmoet, in de machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjezusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjezusnaam.nl