

De bediening van Gods kracht

T.B. Joshua

Vader, wij danken U voor de genade weer in uw tegenwoordigheid te zijn. In Uw tegenwoordigheid is vreugde, zegen, vergeving en redding. Zonde is onrechtvaardigheid; U hebt er geen welgevallen aan. Vader, vergeef Uw kinderen in Jezus' naam. Amen.

Mensen van God, wanneer u Gods tegenwoordigheid kent, kent u Zijn kracht. Dat betekent dat Gods positie in uw leven kracht is. Laten wij met dit in gedachten naar de kern van de boodschap van vandaag aan, getiteld: 'De bediening van Gods kracht'.

Genezing en wonderen zijn niet gestopt toen onze Heer Jezus Christus stierf. Zijn kracht is niet gestopt omdat Hij niet langer in ons midden zichtbaar was. Het is tegenwoordig zelfs groter, omdat Hij overal altijd aanwezig kan zijn door Zijn Geest. De Bijbel leert ons dat het recht om te bidden en te ontvangen aan elke gelovige gegeven is: **'Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.'** (Mattheus 7:8).

Dit is de belofte die onze Heer Jezus Christus deed aan gelovigen. Wanneer u eenmaal een gelovige bent, zal Hij erop toezien dat wat u ook vraagt, gedaan wordt. De vragen dat de lamme weer gaat lopen, de blinden weer gaan zien en dat de berg verplaatst wordt, vallen hier dus ook onder. Ja, Gods kracht kan door gelovigen bediend worden.

De vervulling van Gods belofte hangt af van uw vermogen te geloven. Wanneer u geen gelovige bent, kunt u geen begunstigde zijn van de belofte. Het is daarom belangrijk dat u zichzelf de vraag stelt: 'Ben ik een gelovige?' Om deze vraag eerlijk te kunnen beantwoorden, moet u weten wat ervoor nodig is om een gelovige te zijn. U wordt een gelovige door Gods Woord te horen en te gehoorzamen, niet alleen maar door het te horen. De Bijbel zegt, **'Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt, naar mijn woorden luistert en ernaar handelt: hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en het fundament op rotsgrond legde. Toen er een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in omdat het degelijk gebouwd was.'** (Lukas 6:47-48).

Veel mensen zijn vandaag de dag bekwaam om de boodschap te horen, maar ze zijn niet bekwaam in het gehoorzamen van de boodschap. Wanneer u Gods Woord in de praktijk brengt, zult u in staat zijn Gods kracht te beoefenen. Het Bijbelgedeelte waar we net naar verwezen, laat op een duidelijke manier een man zien die Gods Woord in de praktijk brengt. Door een man te zijn die vooruit kijkt, versterkte hij zijn huis door het fundament op een rots te leggen. Dat is, het juiste fundament – de eeuwige Woorden van de Heilige Geest. De volheid van de kracht van de Heilige Geest is beschikbaar voor degene die gelooft.

De Bijbel heeft het duidelijk gemaakt: **Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft.'** (Romeinen 2:13). Als gelovige wordt er van u verwacht dat u de juiste relatie met God handhaaft. Wanneer uw positie in God correct is, zullen uw gebeden zeer effectief zijn. Het is erg ongelukkig dat de meeste mensen de woorden van God wel horen, maar ze nauwelijks doen. Mensen bezoeken vele campagnes en conferenties. Ze worden geboren in christelijke families waar de Bijbel regelmatig gezamenlijk gelezen wordt en waar familieleden ook worden aangemoedigd om de Bijbel te bestuderen in hun vrije tijd. Dat u de Bijbel kunt citeren van Genesis tot Openbaring wil niet

zeggen dat u ook gelooft wat u citeert. Waar het ons hier om gaat is dat het Woord van God gedaan wordt, niet alleen gehoord: ***‘En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden.’*** (Jakobus 1:22).

Rechtvaardigheid is voor allen die geloven, niet voor allen die belijden. Onthoud dat Christus Zelf rechtvaardigheid is. Met de rechtvaardigheid van God is Hij vóór u, staat Hij aan uw kant, verdient Hij het beste van u. Met de rechtvaardigheid van Christus Jezus kunt u namens Hem handelen. Herinnert u zich dat Jezus belooft: ***‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader’*** (Johannes 14:12).

Verder zegt de Bijbel dat de menselijke geest faalt, tenzij deze gevuld is door de Heilige Geest. Hoor dit: ***‘En dit is het bewijs dat u zonen bent: God heeft de Geest van zijn Zoon in ons hart gezonden, die roept: Abba, Vader!’*** (Galaten 4:6). De Heer zond Zijn Geest om ons op Zijn Zoon te laten lijken. De Bijbel zegt dat we met de Geest van God in onze harten voelen wat Hij voelt, weten wat Hij weet, zien waar Hij naar kijkt en alle dingen kunnen doen alsof het Christus is die deze dingen doet. Hij wil dat Zijn wijsheid in onze harten geplaatst is. Hij wil dat Zijn instinct en karakter duidelijk zichtbaar in ons zijn. Hij wil dat Zijn energie en kracht door ons heen werken. Als een volger van Jezus Christus en als een gelovige is kracht uw erfdeel. Wat een vreugde om altijd net als Jezus met situaties om te kunnen gaan.

Ik bid dat God u de genade geeft doeners te worden van het Woord en niet alleen luisteraars. Blijf in geloof en ik zal u weer in geloof ontmoeten. In Jezus' naam. Amen.

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations in Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjezusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjezusnaam.nl