

De geëffende weg

Woorden van wijsheid:

-Er kan geen liefhebben zijn zonder dat er gegeven wordt; er kan geen geven zijn zonder ontvangen en er kan geen zaaien zijn zonder oogsten (Johannes 3:16).

-Wat u mogelijk maakt voor anderen, maakt God mogelijk voor u (Lucas 6:37-38).

-Wees bereid om door wat ongemak te gaan om een nieuw niveau in uw leven te bereiken (Col. 3:5-10).

Almachtige Vader, wij danken U oprecht omdat U altijd trouw en rechtvaardig bent naar ons toe, terwijl wij U altijd ontrouw zijn. Wij belijden de zonden die wij tegen U en onze naaste begaan hebben, bewust en onbewust. U alleen kunt ons redden. Wij vragen U ons te redden en te bevrijden in Jezus' naam. Amen.

Glorie aan God Almachtig,

dat uw leven uitstijgt boven de gevolgen van de huidige gevaarlijke tijden. Wij danken onze Heer Jezus Christus niet alleen voor het ons wijzen van de weg van redding, maar ook dat Hij ons leert hoe wij hier en nu voor Hem kunnen leven.

Redding is vrij gemaakt worden van zonde en de straf daarop. Hierdoor kunnen wij vrijmoedig in Gods tegenwoordigheid komen met dankzegging en smeekbeden. Leeftijd, academische kwalificaties, nationaliteit, etc. zijn geen eerste vereisten om redding te ontvangen. Eerder rust het op uw bereidheid om Gods Woord te gehoorzamen, plus Gods vermogen om u er doorheen te helpen.

Onthoud dat Jezus verklaarde: '*...Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.*' (Johannes 14:6).

De komst van onze Heer Jezus Christus bracht hoop en steun voor degenen die accepteren en geloven dat Christus op Golgotha stierf om te voorzien in alles wat de mensheid zou verlangen of nodig zou hebben. Hierin ligt het bewijs dat Jezus het Brood is voor de hongerige, Water voor de dorstige en een Wegenkaart voor de verlorene. Daarom is het voor iedereen die oprecht Jezus Christus accepteert en gelooft, hoogst overbodig te lijden aan een of andere aandoening. De prijs is betaald en de weg van redding is geëffend. Het is voor een ieder die wil.

Broeders en zusters in de Heer, U moet erg voorzichtig zijn geen slachtoffer te worden van onwetendheid. Onthoud dat niemand in staat zal zijn de eeuwige veroordeling te ontlopen simpel door te zeggen dat hij of zij onwetend was. 'Ik kon niet gered worden omdat ik het Evangelie van Jezus Christus niet begreep', zal niet geaccepteerd worden. De klacht van een tekort aan onderwijs zal ook niemand redden. Nee, dit soort smoezen zijn niet te verdedigen. De Bijbel zegt dat redding ontvangen een kwestie van geloof is. De zegeningen van God worden altijd ontvangen door een blik van geloof op Jezus Christus. Deze blik van geloof bevat licht, leven, wijsheid en verstand, perfecte gezondheid en al Gods zegeningen. Twijfel niet aan uw geloof, maar twijfel aan uw twijfel, want die is onbetrouwbaar.

Het is duidelijk dat u op dit moment iets van God verwacht. In het licht hiervan, zegt de Bijbel dat de grond om antwoord op uw gebeden te ontvangen is: uw geloof te vestigen op het

feit dat Jezus Christus stierf om te voorzien in waar u nu om vraagt. U kunt Gods zegeningen niet claimen omdat u goed bent geweest, trouw aan de kerk was, zo lang geleden hebt, of omdat u voor Hem wilt werken. U kunt Gods zegeningen niet claimen omdat uw familie u nodig heeft, u uit een ander land komt of van een verre plaats, of omdat u een voorganger bent of een bediening hebt. Er is slechts één grond voor uw claim: Christus Jezus droeg uw zonde, kwaal, ziekte, aandoening, crisis, problemen, etc. op het Kruis; door Zijn striemen was vrijelijk voorzien in uw gezondheid. Dit helpt u begrijpen wat geschreven staat in de Schrift: **‘Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken werd door de profeet Jesaja, toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten heeft Hij gedragen.’** (Matteüs 8:17).

De veroordeling, schuld en straf, die u verdiende, viel op Hem, omdat Hij wil dat u lichamelijk genezen en geestelijk gered bent. Claim dit gebed: ‘Bevrijding, genezing, goede gezondheid, vrijheid en redding behoren mij toe’. Denk ook eens na over deze waarheid: wonderen in Jezus naam, redding in Zijn naam, bevrijding in Zijn naam, zegening in Zijn naam. Wat een wonderlijke verzekering. Wanneer u een wonder ziet in Zijn naam, zal dit veroorzaken dat geloof opkomt en groeit in uw hart. Het is een zaad wat op goede en vruchtbare grond gezaaid word, gereinigd van uw verleden. Stop er daarom mee reisjes te maken naar gisteren; uw verleden is voorbij. **‘Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.’** (Jesaja 43:18-19).

Uw problemen, ziekten, kwalen, en klachten wijzen u misschien op uw vernietiging, maar Gods Woord zal u altijd naar het leven wijzen. Wat op dit moment uw problemen of zwakheden ook zijn, waar u nu ook aan denkt, het zou u op de drempel van Gods goddelijke genade moeten laten staan. Hij is tot alles in staat. U moet daarom uw positie weten en gericht blijven op Jezus Christus en Zijn toereikendheid in plaats van op uw probleem. U kunt niet op hetzelfde moment twee verschillende kanten op kijken. U kunt niet aan uw problemen en crisis denken en op hetzelfde moment aan Gods Woord. Vroeger piekerde u over uw problemen, ziekten, kwalen en klachten, die u wezen op uw vernietiging. Maar God zegt dat Hij iets nieuws doet in uw leven, wat u naar uw toekomstige succes brengt. De Bijbel zegt dat wanneer Jezus in uw hart komt, Hij geboorte geeft aan een nieuwe schepping in u. Dus satan heeft niets aan u, omdat u de rechtvaardigheid van God hebt in Jezus Christus. U bent niet langer ondergeschikt aan de krachten van satan. Wanneer u hem nu gebiedt: ‘Ga!’, heeft hij te gaan.

Merk wel op dat dit niet zomaar gebeurt, het komt met een prijs. De apostel Paulus, zei van zijn zwakheid: **‘Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van hem te bevrijden, maar hij zei: ‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.’ Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid: in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk.’** (2Kor. 12:8-10).

Uw zwakheid zal veranderen in sterkte. Het geloof dat u in de deze realiteit stopt, is niet geloof in geloof, maar het is geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus. Onthoud dat Jezus een Zielenwinner was en nog steeds is. Dit is waar Hij voor kwam, leefde, stierf en voor opstond. Zelfs voordat Hij ten hemel voer investeerde en ontwikkelde Hij in Zijn discipelen de vaardigheden die nodig waren om deze allerbelangrijkste missie voort te kunnen zetten.

Geen wonder dus, dat Hij zijn Heilige Geest terug stuurde naar Zijn volgelingen, zoals Hij beloofd had, om ze zo tot effectieve getuigen (zielenwinners) te maken.

Als wij geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis, wat is uw positie dan ten opzichte van zielen winnen? Jezus Christus definieerde de rol van christenen duidelijk toen Hij aan de Vader rekenschap aflegde van Zijn rentmeesterschap. ***‘Gelijk Gij Mij gezonden hebt in de wereld, heb ook Ik hen gezonden in de wereld’ (Johannes 17:18)***. Met ‘hen’ refereert Jezus Christus hier aan christenen, gelovigen, voorgangers, profeten, profetessen, diakenen, etc. Wat voor titel u ook draagt, de vervulling van die titel is de Heilige Geest in uw leven. U bent geen ongelukje; u bent geschapen om te handelen, te werken en te wandelen in Zijn project. In feite moet u namens Hem handelen. Dit kunt u niet doen zonder van boven kracht te hebben ontvangen. Jezus Christus geeft niemand opdracht namens Hem te werken zonder ze met kracht van boven te bedauwen. Zo verklaarde Jezus in Zijn afscheidstoespraak aan de discipelen, ***‘maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.’ (Handelingen 1:8)***. Dit was om ze effectieve getuigen (zielenwinners) te maken die niet allen Jezus Christus kenden, maar die ook de ongelovige wereld de manier van leven van de Heer konden laten zien.

De Bijbel zegt dat wanneer u Jezus Christus kent, u ook Gods kracht kent. Zonder deze kracht hebt u geen toegang tot Jezus Christus (**Rom. 8:9; Rom. 8:26**). Dit is een duidelijke indicatie dat u zonder deze kracht van de Heilige Geest geen effectieve getuige voor God bent. De mens heeft het vermogen om te getuigen, maar de Heilige Geest getuigt. De Heilige Geest doet zoals Hij het wil. Het doel van de Heilige Geest is om u alles te laten doen – preek, leer, bid, help, heb lief, slaap, kijk en zie – alsof Jezus degene is die het doet. Dit is de missie, de visie en de bediening van elke echte christen.

Ten slotte, broeders en zusters, de bedoeling van elke oprecht levende kerk is Christus in u, de hoop op glorie. De apostel Paulus stelde een uitdagende vraag toen hij zei: ‘Wat echt telt is: bent u wedergeboren? Bent u een gelovige in Christus Jezus?’

Wees, op dit moment van beslissing, in een houding van gebed en geef uw wil op aan Christus. Zeg tot uzelf: ‘Ik ben een van de discipelen. Heilige Geest, help mij vanaf nu om alles zo te doen alsof U degene bent die het doet. Geef mij uw orders. Amen’.
Mediteer hierna op het lied: ‘Ik geef alles over aan U, mijn Gezegende Redder.’

Ik laat u hier achter in geloof en ik bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus Christus’ naam. Amen.

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjesusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjesusnaam.nl