

Uw goede bestemming

Woord van Wijsheid: Het is niet te laat voor u om te gaan geloven in gehoorzamen aan Gods Woord (2Korinthe 6:2).

Oh, Heilige Geest, kom in onze zielen en bedruk onze harten met Uw Wet. Geef ons de genade om het zaad van morgen te bevloeien en te volgen in de voetstappen van onze Heer Jezus Christus. In Jezus' naam, amen.

Broeders, verheug u en wees blij, omdat u een goede bestemming gegeven is! De Bijbel zegt ons dat er een door God gegeven gebod is in een ieder van ons, om te vermenigvuldigen en meer te worden (Gen 1:28). Het is absoluut Gods verlangen om u te zegenen, om u uit ziekte te halen en in goede gezondheid te plaatsen, om u uit armoede te halen en voorspoedig te maken, om u uit gebondenheid te halen en in vrijheid te plaatsen. Er is vandaag een verbond van genezing, zegening, overwinning en redding voor u.

Toen God de kinderen van Israel uit Egypte riep, maakte Hij een groot verbond met hen. **'Want u bent een heilig volk voor de HEERE, uw God. De HEERE, uw God, heeft ú uitgekozen uit alle volken op de aarde om voor Hem tot een volk te zijn dat Zijn persoonlijk eigendom is.'** (Deut. 7:6). Redding heeft alles te maken met toekomstig succes. Maar om uw goede bestemming te verwezenlijken, moet u begrijpen dat het niet zomaar gebeurt: het wordt gebouwd. Al het grote begint klein.

Er zijn kortere wegen naar geluk, indien u een heilig leven leidt. Als u als christen een succesvol leven moet hebben, moet u leren hoe u moet zaaien. **'Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan noch hij die plant iets, noch hij die begiet, maar God, Die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet, zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medewerkers zijn wij. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú.'** (1Korinthe 3:6-9). Een rechtvaardig leven gebeurt niet vanzelf; het wordt gebouwd. Al het grote begint klein. Iedereen kan geloven, of u opgeleid bent of niet, onwetend of wetend. Dit is een boodschap van hoop voor hen die gefrustreerd zijn in hun geloof, voor hen die geen hoop hebben op een antwoord. Het is niet te laat voor u om te gaan geloven in gehoorzamen aan Gods Woord. Het was niet te laat voor Jabez: **'Jabez was van groter aanzien dan zijn broers. Zijn moeder had hem Jabez genoemd, want, zei ze, ik heb hem met smart gebaard'** (1Kron. 4:9).

Niemand is hopeloos, wiens hoop in de Heer is. Ondanks de natuurlijke omstandigheden van zijn geboorte, geloofde Jabez Gods Woord, sprak Gods woord, gehoorzaamde Gods Woord en hij ontving Gods zegeningen. **'Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt, Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt... En God liet komen wat hij gevraagd had'** (1Kron. 4:10).

U hebt geen excuus om te blijven zoals u bent. In wat voor natuurlijke omstandigheden u zich ook bevindt, ziekte, armoede, tegenslag, mislukking – noem maar op – God heeft u voorzien met alles wat u nodig hebt om voor Hem te leven (Fil. 4:19). Als iemand God ondervraagt met vragen als 'Waarom heb ik al deze problemen?' zal deze boodschap hem in staat stellen zijn gedachten te resetten en zichzelf af te vragen: 'Waarom krijg ik al deze zegeningen?'

Jezus stopt er nooit mee ons redenen te geven om Hem te prijzen. Begin God te danken voor wat u vrijelijk hebt gekregen, in plaats van te klagen over wat u niet hebt. ***'Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?'*** (Rom. 8:32). Wat een God mogen wij aanbidden, wat een Zoon mogen wij prijzen, en wat een toekomst ligt er voor ons. Wat doet u met wat God u vrijelijk gegeven heeft? Er is maar een grond voor het claimen van **uw goede bestemming** – door Christus' wonden bent u genezen, gered en gezegend (Gal. 3:13-14). Alleen omdat u het goede leven nog niet ervaren hebt, wil niet zeggen dat Hij er niet in voorzien heeft. God is in Zijn Woord. Wat u nodig hebt, om te zijn wat God wil dat u bent, is in Zijn Woord. Succes gebeurt niet zomaar, het begint met gehoorzaamheid.

Vraag het aan Jozef en hij zal u vertellen, dat wanneer u put uit Gods voorraden, uw leven beter zal worden en niet bitter. Jozef was een slaaf en later werd hij een groot leider (Gen. 39). Begrijp dat de weg naar uw toekomst geen rode loper is. ***'Jozef werd als slaaf verkocht; men knelde zijn voeten in boeien, hij kwam in de ijzers, tot de tijd dat zijn woord uitkwam, de uitspraak des HEREN hem in het gelijk stelde'*** (Psalm 105:17-19). Jozef stond het niet toe dat zijn omstandigheden zijn richting bepaalden. Hij liet Gods Woord de weg naar zijn goede bestemming kanaliseren. Velen geloven vandaag dat de weg naar grootheid ligt in opleiding, kracht, macht en positie. Dit is het probleem wat veel mensen hebben; zij weten niet waar succes begint. Jozef volbracht grootheid, omdat hij wist waar goed succes begint.

God doet niets zonder Zijn Woord. Uw goddelijke bestemming ligt in Gods Woord. Dit betekent dat de mens gehoorzaam moet zijn aan Gods wil, voordat Gods kracht in zijn hart kan werken. Het is Gods kracht wat door Zijn Woord en door Zijn Geest werkt wat **uw goede bestemming** voortbrengt – alles wat u ooit nodig kunt hebben in uw toekomst. Terwijl u Gods Woord hoort en gehoorzaamt, hebt u de capaciteit om te vermenigvuldigen en meer te worden.

Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in uw goddelijke bestemming. In Jezus' naam, amen. Emmanuel!

Dit is een vertaling van een mpg, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:
Stichting Bevrijding in Jezus' naam
Hertogin Mechteldhof 5
5302 VN Zaltbommel - NL
Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25
info@bevrijdinginjesusnaam.nl
<http://www.bevrijdinginjesusnaam.nl>