

Woorden van wijsheid:

-Het menselijk oogpunt is als een mens die op een konijn jaagt. U kunt niet verwachten dat een konijn rechtuit gaat – het gaat eerst deze en dan de andere kant op

(Mattheüs 16:22-23).

-Als u doorgaat met naar anderen te kijken voor antwoorden, zult u nooit het verschil uitmaken in uw wereld

(Psalm 146:3-4).

Vader, wij eren U. Wij maken Uw heilige naam groot. En vergeef ons als wij onze zonden belijden en leer ons te wandelen en te leven met onze Mentor en Metgezel – de Heilige Geest. Moge Hij ons in alle waarheid leiden in Jezus' naam. Amen.

Broeders, gegroet door Golgotha in Jezus' naam. Ik geloof dat deze boodschap ervoor zal zorgen dat u zichzelf beter begrijpt. Er ligt vandaag een schitterende belofte voor u klaar. Jezus Christus heeft u een andere Trooster en Helper gestuurd, die alleen ontvangen kan worden door degenen die op Hem voorbereid zijn **(Johannes 14:26)**. Hij is precies de Geest van Waarheid, de grote Leraar. Hij is de Gids in alle waarheid. Met Hem zult u nooit in duisternis wandelen en zonder richting. Dit is het werk van De Heilige Geest, de belofte van de Vader. *'Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens, die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn.'* (1Korinthiërs 2:10-11). Dit betekent dat er twee richtingen zijn – twee oogpunten: Gods oogpunt en menselijk oogpunt.

Het menselijk oogpunt is beperkt en kan God niet begrijpen. Laat me u een voorbeeld geven van menselijk oogpunt. Het is als een man die achter een konijn aan zit. U kunt niet verwachten dat een konijn rechtuit gaat – het gaat eerst deze en dan de andere kant op. Het gaat niet consequent één kant op. Er is verwarring. Dit is de reden waarom mensen die naar anderen kijken om hun richting te bepalen, eerst deze en dan die kant op gaan. Deze mensen gaan op en neer, naar links en rechts, als een voetbal. Ze hebben steeds mislukking en teleurstelling, omdat ze op anderen vertrouwen om hun richting te bepalen. *'Vertrouw niet op edelen, op het menselijk kind, bij wie geen heil is. Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem; op die dag vergaan zijn plannen. Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God, Die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is; Die voor eeuwig de trouw bewaart...'* (Psalm 146:3-6).

Zij die naar dingen kijken vanuit Gods oogpunt, zien het leven zoals Jezus Christus het leven ziet. Zij wandelen consequent in het licht van Gods Woord en daarom zijn hun plannen helder. Vraag de apostel Paulus maar in **Handelingen 16:6-7** en hij zal u vertellen dat de Heilige Geest de beste invloed is. *'En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe'.* We kunnen in het leven van de apostel Paulus duidelijk zien dat de mens het vermogen heeft om te leiden, maar de Heilige Geest leidt.

Aan de andere kant is er verwarring in de wereld vanwege degene die naar de dingen kijken vanuit menselijk oogpunt. Laat me u een typisch voorbeeld geven van Petrus.

In Mattheüs 16:16-17,22-23. ‘Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is.’ En het volgende moment: ‘En Petrus nam Hem apart en begon Hem te bestraffen; hij zei: God zij U genadig, Heere, dit zal beslist niet met U gebeuren! Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen’.

Het ene moment (vers 16-17) luisterde Petrus naar God – dat is, hij beled Christus. Het volgende moment (vers 22-23) luisterde hij naar de duivel – gaf hij toe aan zijn natuurlijke gevoelens. Het ene moment positief, het volgende negatief. Dat is de richting van het konijn. Welke richting volgt u?



Ik geloof dat u met deze boodschap uitgedaagd wordt om dagelijks Christus' leiding te volgen. ***‘Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.’*** (Jesaja 48:17).

Onthoudt dat we wel in de wereld zijn, maar geen onderdeel van de wereld (**Johannes 14:16-17**). Het is daarom als kind van God uw verantwoordelijkheid om continu te vragen naar de

innerlijke genade, te kiezen zoals Christus gekozen zou hebben. Wanneer u kijkt vanuit Gods oogpunt zullen mensen u niet begrijpen. Wat mensen niet begrijpen, schelden zij uit (**Johannes 7:12-13**). Wat zij begrijpen vernietigen zij. Als u toestaat dat God uw richting bepaalt, zult u leven boven de vernietiging van mensen en hun leugens. **‘En nu zeg ik u: Houd u ver van deze mensen en laat hen gaan, want als dit voornemen of dit werk van mensen afkomstig is, dan zal het afgebroken worden, maar als het van God afkomstig is, kunt u dat niet afbreken, opdat u niet misschien ook tegen God blijkt te strijden’** (**Handelingen 5:38-39**).

Ik laat u hier achter in geloof en bid u weer te ontmoeten in geloof, in Jezus' naam.

Dit is een vertaling van een ‘Mouthpiece of God’, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjesusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjesusnaam.nl