

De Heilige Geest geeft Gods Woord

T.B. Joshua

Vader, wij danken U voor de speciale genade die U ons vandaag gegeven hebt, en voor het openen van onze ogen, zodat we zien hoe verkeerd onze zonden zijn. Zonde is onrechtvaardigheid en behaagt U niet. Wij danken U dat U onze zonden vergeeft. Accepteer onze dankzegging in Jezus Christus' Naam. Amen.



Jozua sprak het Woord van God en de muren van Jericho vielen (Jozua 6:1-25).

Waar een christen ook gaat, hij wandelt in geloof, want alleen geloof kan Jezus Christus behagen. Zonder geloof is er geen Jezus Christus in het leven van een gelovige, en niemand kan van Jezus Christus houden zonder geloof. Wat voor wonderen u ook ziet, ze zijn niet mijn werk, maar mijn geloof in het

volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Dus als u gebruikt wilt worden door God, hebt u geloof nodig. De Bijbel zegt dat wij in geloof wandelen en niet in aanschouwen, en wij die Jezus Christus liefhebben wandelen in geloof (2Korinthe5:7). Zonder geloof kan niemand het Woord spreken om kracht vrij te zetten. De Bijbel zegt dat er kracht in onze mond is. Het geloof in onze harten wordt vrijgezet door geloof via onze mond. Wanneer u deze kracht en diens werking in uw leven niet bemerkt, betekent dat, dat uw geloof niet genoeg is. De Heilige Geest is zoals wij weten, een gave van God. U zou daarom niet verbaasd moeten zijn wanneer u iemand anders wonderen ziet doen, want ook u kunt hetzelfde doen wanneer u de kracht van God in uw leven realiseert.

Wat hebt u nodig om geloof te hebben? De Bijbel zegt dat **'het geloof uit het gehoor is en het gehoor door het Woord van God'** (Rom. 10:10). Dus om geloof te hebben, moet u daarom hoorders en doeners van het Woord zijn. U bent heel goed in het horen van het Woord, maar erg langzaam in het doen van wat het Woord zegt. Hoe kunt u dan geloof hebben zonder te doen wat de boodschap van God zegt? Bedenk dat u absoluut geloof nodig hebt om de kracht van uw mond vrij te zetten. Tijdens de aardse bediening van onze Heer Jezus Christus sprak Hij het woord van geloof overal waar Hij ging. Als navolger van Jezus Christus moet u beginnen het woord van geloof te spreken, en te spreken wat tegengesteld is aan wat Gods boodschap aan banden legt. Als u het absolute geloof wilt hebben, wat nodig is om de kracht van uw mond vrij te zetten, moet u Christus' voorbeeld volgen. Dan kunt ook u zeggen, 'sta op en wandel', 'u bent gezegend' of 'het is allemaal voorbij', en het zal gebeuren. Begin er vandaag mee uzelf te weerhouden van iets negatiefs, kritisch of slechts te zeggen. Wanneer u iets moet zeggen, beveelt de Bijbel u om eerst na te denken en dan pas te spreken. **'Al wat**

waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is - bedenk dat' (Filip. 4:8).

Aan de Heilige Geest wordt in de Bijbel gerefereerd als de Geest van Waarheid. Jezus Christus Zelf is de waarheid, zoals hij de Farizeeën vertelde in Johannes 14:6: *'Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.'* Wanneer u geloof wilt hebben, moet u de Auteur van geloof kennen. Met het complete geloof in Jezus Christus kunt u de bergen in uw leven verzetten – uw problemen en aandoeningen. Als trouwe christen zou u uw geloof moeten ondersteunen met positieve taal, oordeel en houding ten opzichte van het leven, want u kunt een situatie niet verbeteren door er negatief over te spreken, noch iemand helpen te corrigeren door hem liefdeloos te bekritisieren.

Wanneer er problemen zijn of er een misverstand is, kunt u de situatie niet met kritiek, oordeel, vooroordeel, het wijzen met de vinger of minachting benaderen. U kunt alleen de wil van God realiseren door het positieve woord van geloof te spreken. U kunt bijvoorbeeld geen alcoholist helpen door hem te bespotten of hem publiekelijk te beledigen, terwijl hij bewusteloos in de goot ligt, noch kunt u uw koppige dochter niet veranderen door haar uit te schelden. Spreek in dit soort situaties het woord van geloof, terwijl u weet dat er kracht in uw mond is en dat de wil van God de controle over zal nemen. Wanneer u genoeg geloof hebt, zal uw hart goddelijke energie ontvangen om in volle kracht door uw mond naar buiten te komen. Dan zal wat u ook uitsprekt, gebeuren in de vorm van wonderen; u kunt dan de kreupele gebieden op te staan en te lopen, de blinden te gaan zien, de doven te gaan horen, de stomme te gaan spreken en de doden op te staan – en het zal gebeuren. Wanneer u 'in de naam van Jezus' zegt, zal de hemel open gaan, zodat vrede en comfort neer kunnen dalen.

De boodschap van rechtvaardigheid is goed nieuws, wat geloof laat groeien. Christus Zelf is deze rechtvaardigheid. De boodschap van rechtvaardigheid bevat niets negatiefs. Wanneer u het spreekt, hebt u geen reden om bang te zijn voor uw naaste broer, hem te bestraffen, te binden of vuur met vuur te vergelden. Als Christus in u woont zult u waar dan ook, en onder welke omstandigheid dan ook, altijd het woord van geloof spreken. In het woord van geloof is geen vervolging of veroordeling. Wanneer u negatief over iemand bidt, legt u alleen maar de angst van satan in u bloot.

U zou geen tijd moeten hebben voor satan, want hij is een niemand. **De hogere hand – Jezus - die u leidt, leidt u naar iets hogers.** Maar tegenwoordig lijkt het er op dat veel christenen de oorzaak van Redding verlaten voor satan. In plaats van zich helemaal te richten op het volgen van de oorzaak van Redding, houden ze zichzelf bezig met de gedachten, bedreigingen en invloed van satan op hun leven. Wanneer zij proberen te bidden, hebben zij geen tijd om het woord van geloof te spreken, wat goed is en God behaagt; zij kunnen alleen maar satan uitwerpen, bestraffen en binden. Al deze houdingen ten opzichte van satan en zijn agenten geven satan alleen maar meer ruimte om meer bekendheid in hun leven te krijgen. Wanneer u het bestaan van satan en uw vijanden negeert, zullen zij zich schamen en van u vluchten. Stilte is het beste antwoord aan een dwaas zoals satan is.

Midden in de vervolging, bestraffing, onderdrukking en kruisiging hield Jezus Christus Zich stil. Hij negeerde zijn aanklagers en die hem kruisigden. *'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem... Toen betaling geëist werd, werd Hij verdrukt, maar Hij deed Zijn mond niet*

open' (Jesaja 53:5,7). Hij zweeg tijdens de vreselijke pijnen die Hij leed in de handen van de beulen. Maar in uw geval, blijft u niet stil in de aanwezigheid van satanische bedreigingen en tirannie. U wilt uw aanvallers evenaren door ze met sterkere tegenaanvallen aan te vallen. Wanneer uw vijand u één klap verkoopt, slaat u tien keer terug, in plaats van te reageren met het woord van geloof dat goed nieuws is. Door uw acties bent u er niet in geslaagd uw licht te laten schijnen op mensen, zodat zij de Jezus Christus kunnen zien die in u leeft. Bedenk dat u gered bent om anderen te redden. Dit alles komt voort uit uw onvermogen om uw Redding vast te houden.

Wanneer u een gebalanceerd geloof in Christus in stand weet te houden, zult u in staat zijn uw Redding in stand te houden, zelfs wanneer u met beproevingen te maken krijgt. U moet daarom nadenken over hoe u uw zegening in stand kunt houden voordat u verlangt naar nieuwe. Waar u nu om vraagt is u al vele malen gegeven, maar iedere keer hebt u het verloren. Bijvoorbeeld het geld, bezit, opleiding, gezondheid en privileges die God u gegeven heeft, terwijl zegeningen verkeerd werden beheerd en verspild. Vandaag is het net alsof u nog nooit een zegen van God hebt ontvangen in uw leven. Hoe zit het met de gave van kinderen die u hebt gekregen van God? Toen u God smeekte om u kinderen te geven, maakte u plechtige beloften die u niet na kon komen. Vandaag zijn u en uw kinderen vreemdelingen van elkaar; u hebt niets gemeen; uw pijn is niet hun pijn; uw geloof en geloofsvertrouwen, filosofie, houdingen en benaderingen van het leven zijn in conflict met dat van hen.

Hoe zit het met uw gezondheid? God gaf u complete gezondheid toen Hij u schiep, maar wat is daarvan terechtgekomen? Een afschaduwing. U hebt uw gezondheid kapotgemaakt door te roken, vrij seksueel verkeer, dronkenschap en andere mateloosheden. God zegt 'gezondheid aan hun vlees'. Wiens vlees? Aan hen die Zijn Woord vinden en gehoorzamen. Maar vandaag de dag kunt u niet slapen zonder hulp van slaapmiddelen. God schiep u voor Zijn eigen glorie. Hij kan – omwille van Zijn eigen glorie – geen armoede, aandoening, klachten en ziekten hebben geschapen, die u nu vertegenwoordigt. Hij is een genadige God en elk goed ding komt van Hem. Het is de hoogste tijd dat u gaat zitten om uw leven opnieuw te onderzoeken, om te weten of u uzelf voor de gek houdt, of dat u voor de gek gehouden wordt door degenen waar u uw absolute vertrouwen op stelt. Dan kun u stoppen met uzelf te misleiden of uw misleiders terechtwijzen.

Laat uw leven voor u spreken, in plaats van dat u uzelf introduceert als christen zonder dat er corresponderend bewijs is dat u gered bent. Vroeger waren het de ongelovigen die de discipelen van Jezus de naam 'Christenen' gaven, naar de vruchten die ze droegen – zij gedroegen zich op elk gebied als hun Meester, Christus. Lijkt u op de een of andere manier op Christus? Wat voor criteria houdt u aan om uzelf als christen te beoordelen? Zijn het niet uw tienden en offers die u in de kerk betaalt, uw regelmatige kerkbezoek, de christelijke namen en titels die u draagt, etc.? Al deze dingen dragen bij aan zelfrechtvaardiging, die in zichzelf roemt. God dienen houdt meer in dan dit. Waarachtige christenen vertrouwen alleen op het volbrachte werk van onze Heer Jezus Christus. Dit wordt de rechtvaardigheid van God genoemd. Wanneer u claimt een christen te zijn, wat is dan de invulling van die claim? U moet op elk gebied op Christus lijken, want de Bijbel zegt dat de weg van gehoorzaamheid de weg van de Heer is. De prijs van gehoorzaamheid is niets vergeleken met de prijs van ongehoorzaamheid. U kunt niet beweren een echte christen te zijn wanneer u koppig weigert de opdrachten op te volgen van de Christus die u zegt te representeren. Als u een waarachtig christen bent, bent u samen met God een meerderheid en zouden de opmerkingen en meningen van mensen u niets doen en geen effect op u hebben. U zou tevreden zijn met uzelf

en zelfverzekerd, want u bent wat God zegt dat u bent, in plaats van wat de mensen van u zeggen.

Jezus Christus houdt vandaag net zoveel van u als dat Hij hield van degenen in de tijd van Zijn aardse bediening. Zijn mededogen is altijd nieuw en continuerend. Zijn Kracht en effectiviteit zijn tegenwoordig zelfs groter, omdat Hij nu door Zijn Geest overal tegelijkertijd kan zijn. Overal waar Hij kwam tijdens Zijn aardse bediening genas Hij de zieken. Dit was dezelfde belofte die Hij deed aan de kerk – de boodschap van Redding te verkondigen aan de hele mensheid en op zieken de handen te leggen en demonen uit te drijven. ***‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik ook u’*** (Joh 17:18). Goddelijke genezing werd voor het eerst toegepast door God de Vader, toen door Zijn Zoon, Jezus Christus, en daarna door de apostelen en vroege gelovigen, gevolgd door de vroege kerk. U bent een van de gelovigen en als Jezus Christus in u leeft, kunt u deze Kracht uitoefenen. Het geloof in uw hart wordt, wanneer het vrijgezet wordt door geloof in uw mond, Kracht! Dit vraagt om een absoluut geloof in Christus, want Hij is dezelfde die de apostelen en vroegere gelovigen kracht gaf. Hij is niet veranderd (Mal. 3:6; Hebr. 13:8).

Een waarachtig gelovige zou zich daarom zeer bewust moeten zijn van deze Kracht in zijn mond en zich weerhouden van negatieve uitspraken of iets wat in conflict is met Gods boodschap. Hij zou in alle omstandigheden het woord van geloof moeten spreken.

Een voorbeeld van een situatie waar het woord van geloof werd gebruikt, was Jezus Christus' ontmoeting met de hoofdman wiens dienstknecht ziek was: ***‘En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. De hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt; maar spreek slechts een woord, en mijn knecht zal genezen zijn... En Jezus zei tegen de hoofdman: Ga heen, en het zal u gaan zoals u geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden op datzelfde moment.’*** (Mattheüs 8:7-13). Jezus Christus sprak het woord van geloof en de knecht van de hoofdman was meteen genezen. Daarom moet u, wanneer u in beproevingen of problemen komt, niet zenuwachtig worden of terneergeslagen zijn; spreek gewoon het woord van geloof en Jezus Christus zal u er doorheen helpen, want beproevingen breken niet degenen die vertrouwen op Gods sterkte.

Ik laat u hier weer in geloof achter, terwijl ik bid dat God u de genade zal geven deze boodschap te overdenken, in Jezus Christus' Naam. Amen.

Dit is een vertaling van een 'Mouthpiece of God', geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus' naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel

tel.nr.: 0418 540025

website: www.bevrijdinginjezusnaam.nl

email: info@bevrijdinginjezusnaam.nl