



# WE ARE CONVERTED BY THE WORD TB JOSHUA

We are converted by the Word  
on the lips of the believer.  
It is not our preaching,  
It is not our logic.  
The Word living in us  
gets into our blood  
to gain supremacy over us.

NOUS SOMMES CONVER.TIS  
PAR LA PAROLE

NOS CONVER.TIMOS  
POR LA PALABRA

## We worden bekeerd door het Woord

We worden bekeerd door het Woord. Wanneer wij over bekering praten, kan dat uit geen andere bron komen dan het Woord van God. Het Woord waar wij over praten, is niet in het boek, niet op de beschreven pagina, maar op de lippen van de gelovige. Deze bekering kan uit geen andere bron komen dan het Woord van God.

We worden bekeerd door het Woord op de lippen van de gelovige. Het is niet ons preken; het is niet onze logica. Het Woord, levend in ons, gaat in ons bloed zitten om superioriteit over ons te krijgen. Het is het Woord op de lippen van de gelovige wat telt. Het Woord neemt de plek in van de ongeziene Christus. Meditatie in het woord is een bezoek aan Hem. Het Woord wordt een deel van u door meditatie. Meditatie brengt openbaring, maar u kunt die meditatie niet hebben als het Woord niet in u leeft, in uw bloed gaat zitten, om superioriteit over u te krijgen. Het gaat er niet alleen maar om het Woord uit uw hoofd te leren, maar het gaat erom dat u het Woord een integraal onderdeel van uw wezen laat worden. Het leeft in ons.

**1Johannes 3:1-2, 10:** *'Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft.'*

Het Woord neemt de plek in van de ongeziene Christus. Als het Woord de plek inneemt van de ongeziene Christus, is meditatie in het Woord een bezoek aan Hem. Door meditatie wordt Zijn Woord een deel van u. Zonder dat het Woord in u leeft, in u groeit en in uw bloed gaat zitten om superioriteit over u te krijgen, kunt u Christus niet tevoorschijn laten komen.

Wanneer u zegt: 'in de naam van Jezus Christus, wees genezen!', en u verwacht dat Jezus daar is, moet het Woord in u leven, in uw bloed gaan zitten en superioriteit over u krijgen. U wilt de woorden niet alleen zeggen, maar u wilt dat de Vader, die Leven is, daar met u is. Iedereen kan zeggen: 'Wees genezen in de naam van Jezus!', maar niet iedereen kan Christus tevoorschijn laten komen. Iedereen kan de bijbel kopen; iedereen kan het Woord prediken en leren, zelfs wanneer u niet gelooft in Jezus Christus. Als u geen gelovige bent, kunt u het Woord bestuderen, maar u kunt er niet naar handelen. Handelen naar het Woord maakt Jezus levensecht voor de gelovige.

Niet iedereen kan Jezus meteen tevoorschijn laten komen. Om Jezus tevoorschijn te laten komen moet het Levende Woord in u leven, in u groeien en in uw bloed gaat zitten om superioriteit over u te krijgen. Het is het Levende Woord wat ons de waarde van de naam van Jezus, de autoriteit van de naam van Jezus, heeft geleerd, en ons legale recht om de naam van Jezus te gebruiken. Het is het Woord wat ons dat geleerd heeft.

**Kolossenzen 3:10** *'...en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.'*

Herinnert u zich de titel van deze boodschap: 'We worden bekeerd door het Woord'. Kolossenzen 3:10 zegt hier dat het denken vernieuwd wordt door het Woord te bestuderen en er naar te handelen. Iemand kan de Bijbel jarenlang bestuderen. Als hij er niet naar handelt, leeft en geen doener is, wordt het denken niet vernieuwd.

U kunt het Woord bestuderen, maar om Jezus tevoorschijn te laten komen moet u een doener zijn. Om een doener van het Woord te zijn moet u handelen naar het Woord. Het Woord moet in u leven en elke dag in u groeien om superioriteit over u te krijgen.

Kijkt u naar **Genesis 1:3-26**: er sprak een Geest. Het Woord van God, een Geest, schiept materiële dingen – wat bewijst dat de Geest groter is dan materiële dingen. In **Johanns 1:14** werd het Woord vlees en woonde onder ons. Dat Woord werd gemanifesteerd in het vlees als het gesproken Woord door de mond van Jezus, en als het gesproken Woord door de mond van apostelen en uiteindelijk werd het op papier gezet in een menselijke taal, zodat we een permanente optekening hebben van dit Levende Woord.

Alleen het Woord bestuderen kan Jezus niet tevoorschijn laten komen. We moeten het bestuderen om het te leven en er naar te handelen. Dan kunnen we Jezus tevoorschijn laten komen.

Het boek Jakobus helpt hierbij. Jakobus gaf ons een geheim in **Jakobus 1:22**. Wat zegt hij? Jakobus zegt: ‘Velen van ons bedriegen zichzelf, omdat we niet handelen naar het Woord, niet leven naar het Woord en geen doeners zijn van het Woord, we bestuderen het alleen maar.’ Jakobus 1:22 is gericht aan christenen, en zegt dat we onszelf bedriegen omdat we niet handelen naar het woord, niet leven naar het Woord, en het Woord niet doen. Zonder ernaar te handelen en te leven kunnen we Jezus niet tevoorschijn laten komen.

Dit is een vertaling van een pamflet, geschreven door Profeet T.B. Joshua van The Synagogue Church of All Nations te Lagos, Nigeria.

Vertaling:

Stichting Bevrijding in Jezus` naam

Hertogin Mechteldhof 5

5302 VN Zaltbommel - NL

Telefoonnummer: +31 (0) 418 54 00 25

[info@bevrijdinginjezusnaam.nl](mailto:info@bevrijdinginjezusnaam.nl)

<http://www.bevrijdinginjezusnaam.nl>