

Eerste dienst

De Bijbel zegt dat de dood opgeslokt zal worden in de overwinning (1 Cor. 15:54). In welke situatie u ook zit, onthoud dat u in de Tegenwoordigheid van God bent. U hebt de naam van Jezus aan het werk gezien in de Geest, Het Woord van God aan het werk gezien in de Geest, u hebt de zalving en kracht aan het werk gezien in de Geest.

Vorige week hebben we Johannes 4:21 gelezen. Psalm 51 is een uitbreiding van onze boodschap, God is Geest deel 2.

Psalm 51:8 *Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend.*

Waarheid in oprechtheid. God wil niet alleen de binnenkant in onze aanbidding, maar waarheid in het verborgene, in ons binnenste. 'U leert mij wijsheid in het verborgene.' God Almachtig wil niet alleen de binnenkant in onze aanbidding, maar waarheid in het verborgene, in ons binnenste. Wij moeten onze geest toewijden en aan het werk zetten voor de dienst van God. Als het niet in de geest is, is het niet in waarheid, en dus is het dan niets. God is Geest.

Vorige week ging het over Johannes 4:21. Een mens aanbid God in de geest wanneer hij onder de invloed is van de Heilige Geest. Wanneer u onder de invloed bent van de Heilige Geest brengt u al uw genegenheid en verlangens naar de troon van God. Wanneer we God aanbidden in geest en in waarheid, zegt u: hoe kan ik God aanbidden in geest en waarheid? Wij aanbidden God in geest en waarheid wanneer wij elk doel en passie van ons hart en wanneer elke handeling van aanbidding geleid en geregeld worden door het Woord van God. Er is geen dansen in de Heilige Geest wanneer uw gedachten niet rustig zijn, wanneer u dingen aan uw hoofd hebt, nee, nee, nee, vergeet de Heilige Geest dan maar.

Een christen is op dezelfde manier onder de controle van de Heilige Geest als een dronkaard onder de controle is van wijn. Niet alleen het zwaaien van de handen in de lucht, maar alles. God aanbidden met onze geest is God aanbidden met alle genade. Dit betekent dat als het niet in de geest is, het niet in waarheid is en dat het dan dus allemaal niets is. We missen dan het doel van aanbidding. Als we God, die Geest is, niet aanbidden in de geest, missen we het doel van aanbidding. "Halleluja!" Aan wie? Hemelse Vader! De Bijbel zegt: "Onze Vader die in de hemelen is..."

Aanbidding kan wel echt zijn en toch niet puur en volledig. Alles kan er perfect uitzien en perfect klinken. Aanbidding kan wel echt zijn en toch niet puur en volledig, want alleen datgene komt tot Hem wat van Hem komt.

Johannes 4:21. Vorige week liet ik de gemeente weten dat Joden de profetische geschriften wel ontvangen hadden, maar dat ze met de letter handelden en refereerden aan de Geest en de doelstellingen, die op een afstand waren door rites en ceremonies. Jezus realiseerde zich dit. “Het Woord van heil is uit de Joden”, waarmee aangetoond is dat de plaats niet belangrijk is. Jezus Christus kwam om ons te laten zien wat nodig en essentieel is – dat wij die God aanbidden dat moeten doen in geest en waarheid.

Het beste tegengif tegen het gif van zonde is te wandelen in de Geest. In de arena van vrijheid is de sleutel niet het vlees te onderdrukken, maar in de Geest te wandelen. Wanneer u niet in de Geest wandelt is het met u gebeurd, want niemand kan “nee” tegen de zonde zeggen tenzij God erbij betrokken is. Veel bezig zijn met geestelijke zaken, denken aan de dingen van de ziel, wat het geestelijke gedeelte van een mens is. Kunt u mij volgen? Met heilige ontspanning of met spanning? Elk doel en passie van je hart is hierbij nodig. En elke handeling van aanbidding moet geleid en geregeld worden door het Woord van God.

Vraag de Heilige Geest om de spanning in u om te zetten in heilige ontspanning. Met spanning kunt u niet elk doel en passie van uw hart brengen. Vraag Hem de bitterheid in u te vervangen door de zoetheid van genade. Terwijl we nu praten zijn er velen die slapen. Hun geest slaapt. Wij zijn in daglicht, zij zijn in de nacht. U kunt ze lichamenlijk zien, maar hun geest is niet hier. Vraag God de nacht in u te vervangen door de dag. En wanneer de nacht aan het licht komt in uw leven, begint u dag te zien. Vraag God de nacht in u aan het licht te brengen, de duisterheid in u. ‘Vervang de duisternis in mij met vriendelijk licht.’

Gebedsrij

Er is nooit een ziekte die Jezus niet kan genezen, nooit een kwaal die Hij niet kan helen. Nooit een last die Hij niet kan dragen. Nooit een probleem dat hij niet op kan lossen.

1 Cor. 15:54 *En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzwolgen in de overwinning.*

De dood zal verzwolgen worden in de overwinning. Uw teleurstelling zal verzwolgen worden in afspraak. Ziekte in goede gezondheid. Wat voor ketting van tegenslag of mislukking dan ook, het zal verzwolgen worden in doorbraak! Amen!

Denk aan deze boodschap, het is voor u persoonlijk. In wat voor situatie u zich ook bevindt, het zal verzwolgen worden in overwinning. In wat voor situatie ik mij ook bevind, ik heb een ontmoeting met Jezus, een afspraak met Jezus, het zal verzwolgen worden in overwinning. Verzwolgen worden!

Sta op voor gebed. Ik wil van Boven horen. Verzwolgen worden! In wat voor situatie ik mij ook bevind, omdat ik een afspraak heb met Jezus zal elke situatie verzwolgen worden in overwinning. Spreek elk goed woord.

Wat voor ketting satan ook gebruikt heeft om u aan zichzelf te verbinden, begin het te verbreken! De Bijbel zegt dat de dood verzwolgen zal worden in overwinning, teleurstelling in afspraak, mislukking in succes. Begin dit tot uzelf te spreken.

Twee diensten. Het begin van alles is een beetje moeilijk.

Over de samenkomst met de lichamelijk gehandicapten: ik denk niet dat u iets anders kunt doen aan de mensheid dan hun toekomstige carrière aan te raken, hun carrière te veranderen, hun hoop geven voor de toekomst. Dit is mijn geestelijke dienst. Ik wil mensen zien slagen in hun leven. Voor hoeveel mensen zorgt u? Dit is waar het om draait in het leven. U moet van mensen verwachten dat ze groter zijn dan u. Als zij niet groter zijn zou u geen verschil uitmaken. Dan hebt u geen getuigenis. U moet niet van mensen verwachten dat ze u uw hele leven aanbidden, zie mensen groter dan uzelf. Zorg dat mensen op de kansel staan en zeggen: "Dit is mijn vader, Hij heeft voor mij dit gemaakt."

Dat is leven. Begin mensen groter te zien dan uzelf in elk gebied van uw leven. U gaat zitten en ziet mensen zeggen: "Hij heeft mij geholpen dit te worden". Onderdruk geen mensen. Zet uw geld niet op de bank en dan sterven zonder dat er een leven veranderd is. Vecht niet voor macht. Macht is geld. Ik heb macht nodig, ik heb geld nodig. U kunt nooit genoeg geld hebben. Autoriteit eist geld. Laten wij onszelf reproduceren.

Als u een tijger bent geeft u terug aan een tijger. Een hond aan een hond. Maar als u een hond bent en u geeft aan een kat, dat is verkeerd. Dit is in Afrika gebeurd. Grote mensen geven aan grote mensen. Zij willen aan dienstknecht-slaaf geven. TBJ steunt mensen in hoge posities, anders kon hij niet trots zijn om te zeggen dat hij ze steunt. Dan zou hij het niet zeggen. Dus tijger geeft aan tijger, leeuw geeft aan leeuw. Niet leeuw geeft aan rat. Dit is ons doel. Wat niet goed gedaan is, is helemaal niet gedaan.

Als God u in een positie plaatst en u kunt het doen: doe het. Geef het beste wat u hebt. Waar uw leven van afhangt.

Wanneer u iemand naar school stuurt en naderhand kan hij geen baan vinden, is dat niet wat u wilt. Wilt u hem óók een ban geven? Nee, geef hem het beste en zie erop toe dat hij het beste krijgt. Begin ergens. Er zijn vaderlozen, zodat u hun vader kunt zijn. TBJ begon ermee voordat God zijn inkomen verhoogde. De vaderlozen, armen, help! U zult nooit iets tekort komen.

De liefde van God. Als u maar doorgaat met geld besteden aan uzelf, kunt u het niet bereiken. Ijdelheid der ijdelheden. Maar dit zijn de dingen die na u voortleven. Geld kan niet voor u spreken. Deze mensen kunnen wel voor u spreken.

Mensen willen veranderen, slagen, zich verbeteren in het leven. Er zijn vaderlozen. Wat doet u en hebt u gedaan voor de samenleving? Wij dienaren van God zouden degene die hun tiende niet kunnen betalen moeten helpen. Leef elke dag alsof het uw laatste is. U zult rekenschap afleggen over hoe u uw leven geleefd hebt.

U zegt: "God ik heb doorbraak, contract, zegen nodig..." Waarvoor? U hebt God al teleurgesteld in het verleden en hier bent u weer. Beloof God dat u de armen wilt helpen, de behoeftige, de vaderlozen, gezelschap voor de eenzamen, etc.

Maak mij een probleem-oplosser, een kanaal van zegen waar armoede is, een sorry waar een gewonde is. Het maakt niet uit hoe klein, 'Heer Jezus geef me uw ogen om te vinden, te weten wie mij nodig hebben en wat ik ze moet geven!'

U moet leren te geven voordat u kunt ontvangen. Op de laatste dag zult u rekenschap moeten afleggen. Liefdadigheid begint thuis. Als u zorgt voor ander kinderen zal God voor uw kinderen zorgen. Als u niet voor andere kinderen zorgt, zal dat te zien zijn aan uw eigen kinderen. Wanneer u aan liefdadigheid gaat doen, zult u zien wat TBJ bedoelt. De vreugde die u ervan krijgt. Geef niet wat u niet nodig hebt, dat is niet belonend. De beste tijd om te geven is als u zelf op een nulpunt zit. Wanneer u van Boven geboren bent, ziet u de hemel als uw woning en de aarde als de markt. Kom van uw hebberigheid af. Als u zelf in de problemen zit, vindt u altijd een manier om aan geld te komen om van uw problemen af te komen. Doe dit net zo bij de behoeftige.

De grootste beslissing in uw leven is wat u met Christus doet. Vanwege deze beslissing verdient u het allerbeste, doorbraak! In mijn huis, gezondheid, doorbraak! In Jezus' naam.

Wat satan ook gebruikt heeft om u vast te houden, ik maak u hiervan los in Jezus' naam. Begin uzelf los te maken. Wees verbroken! U bent een kind van de belofte, vader van de vaderlozen etc. Dit is mijn dag! Mijn dag van doorbraak! Geloof dat u een gezalfd kind bent! Wat u ook aanraakt in de naam van Jezus, zal gezalfd zijn. Wat u ook vasthoudt zal gezalfd zijn.

De beslissing voor de armen te zorgen is hetzelfde als uw toekomst nieuwe vorm geven. Het is het grootste meest sublieme.

Beter is niet goed genoeg, het beste moet nog komen!

Tweede dienst **Gebedsrij**

Ik wil dat iedereen in de geest is om deze berg te verzetten. Het is geen eenzijdig gebeuren. U hebt een rol te spelen. Wat is uw rol en wat is de mijne? Het is niet allemaal alleen aan God, of aan u. Speel uw rol door in zijn enige naam te geloven, Jezus, Redder,

Verlosser. Geloof gewoon en ontvang een aanraking uit de hemel. Ik bid dat uw geloof niet tekort zal schieten.

[Vrouw met kanker in haar been: de kanker zit al in het bloed en als ze het been amputeren zal de kanker na twee tot drie jaar gewoon ergens anders opduiken. Het harde en gezwollen been is de volgende dag zacht en neemt langzaam af in grootte.]

[De positie van een man die God aanbidt in geest] - een man die God aanbidt in de geest is altijd sterk. En satan is krachteloos in de ogen van die man. Wanneer u God niet aanbidt in de geest, is alle herrie (er is een manifestatie herrie) om bang voor te zijn. Mensen zijn bang voor die herrie als ze niet onder de invloed van de Heilige Geest zijn.

[De bevrijding van een vrouw met oma-geest] - De man van God heeft God in zich wonen. In de geestelijke wereld is het zichtbaar als licht. Een christen is onder de invloed van de Heilige Geest. Een persoon kan onder de invloed van een boze geest zijn. Zij heeft geen eigen kracht, maar die van de boze geest. Ze heeft geen eigen wilskracht, maar die boze geest controleert haar. Daarom is het mogelijk voor haar om te doden, omdat ze onder de controle en besturing van die boze geest is. U kunt tijdens een bevrijding vragen aan haar stellen, ze zullen antwoorden. Wanneer de geest eruit is kunnen zulke mensen alles zeggen, zelfs ontkennen, omdat ze het niet weten, of het zich niet kunnen herinneren. Deze vrouw is niet de maker, sommige mensen zijn ermee geboren.

Gedoopt zijn met de Heilige Geest en vervuld zijn met de Heilige Geest zijn twee verschillende dingen. Zij was gevuld met boze geest, niet gedoopt met de boze geest. Allen die gedoopt zijn met Heilige Geest zijn gevuld met Heilige Geest, maar niet allen die gevuld zijn met Heilige Geest zijn gedoopt met Heilige Geest. Allen die gedoopt zijn met boze geest zijn gevuld met boze geest, maar niet allen die gevuld zijn met boze geest zijn gedoopt met boze geest. Zij was gevuld met boze geest, niet gedoopt met boze geest. Als zij gedoopt was met die boze geest, zou ze zelfs na haar bevrijding nog alles kunnen navertellen en uitleggen. Zij zou vertellen "ja, dit is er met me gebeurd". Ze werd gebruikt door iemand ergens, die haar gebruikte slecht te doen. Die persoon komt in haar om slecht te doen. Als we aannemen dat ze gedoopt was in de boze geest, dan zou ze in staat zijn om na haar bevrijding alles te vertellen wat er gebeurd is.

Het is op dit punt in de bevrijding waar het erop aankomt wie een man van God is en wie een tovenaar. Wie heeft de boze geest of de Heilige Geest. Niet bij genezing, want iedereen kan dat doen, zelfs niet bij profeteren. Boze geesten kunnen u een visioen geven, maar zullen niet in staat zijn er een oplossing voor te vinden. Als u niet van God bent zullen ze niets om u geven. U kunt voor hen bidden, ze zullen niets om u geven. Ze kunnen u schade berokkenen, u een ziekte geven. Wanneer u van God bent, kunt u hen verstoren door het vuur. Er is de geest voor nodig om de Geest te begrijpen. Zelfs een boze geest kan weten of dit een man van God is. Net als de zeven zonen van Skevas. Wij zien geen vuur, wij vallen gewoon onder de zalving.

In de arena van vrijheid is de sleutel: niet het vlees te onderdrukken, maar u over te geven aan de Heilige Geest. Laten wij ons nu overgeven aan de Heilige Geest. Geest van de Levende Vader.

Open uw mond. Bedenk dat de woorden van uw mond woorden van de Heilige Geest zijn. Begin in uw leven te spreken. Op uw eigen kracht kunt u niet vertrouwen. Het gaat er niet om krachten te bundelen, de uwe en die van God. Dat is niet zo.

Vraag de Heilige Geest: neem meer van mij en geef mij meer van U! Laat uw situatie zich neigen naar uw gebeden. In Jezus Christus' naam bidden wij. In wat voor situatie u ook zit, vandaag heeft de Heer besloten. In de Machtige naam van Jezus Christus! De Zoon van God heeft mij gezalfd om het evangelie te prediken en u te vertellen dat u vrij bent. Begin dit te belijden, geloof het, handel ernaar! Begin te wandelen in het licht van uw getuigenis. In Jezus Christus' naam bidden wij!

Als u uw vreugde niet in goede banen leidt, zal het u problemen geven. Als het niet in geest is, is het niet in waarheid en zo is het dan allemaal niets.

Voorbij het gewone – dat is waar God is.

Geef God de glorie. Ik kan de naam Jezus aan het werk zien in de geest. Ik kan het Woord van God aan het werk zien in de geest. Ik kan zijn zalving en kracht aan het werk zien in de geest.

Redding - Zijn Woord blijft in ons en wij in zijn Woord, al Gods zegeningen!
Beter is niet goed genoeg, het beste gaat nog komen!