

Emmanuel. God is met ons. Als God met ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Niemand. U bent welkom in de arena van vrijheid. Waar kunt u vluchten van Zijn tegenwoordigheid? Naar het oosten? Westen? Zuiden? De Noordpool? Hij is daar. Hij is in uw hart. Waar u ook bent, geloof is onze verbinding. Wanneer u gelooft is afstand geen belemmering.

De weg van de Heer is niet de weg van mensen. Al Gods zegeningen komen niet tot stand door iets wat wij gedaan hebben. Opscheppen is uitgesloten. Met God zijn alle dingen mogelijk. Er staan duizenden mensen te wachten. Wij geloven God voor ongewone wonderen.

Jesaja 53:4-5 *⁴Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. ⁵Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.*

Kunt u zien waar u op wacht? Door Zijn striemen is voorzien in datgene waar u op wacht. Wanneer u bidt, kijk dan eerst naar het kruis waar voorzien werd in datgene waar u naar uitziert, waar u op wacht om te ontvangen. Dat is: vertrouw helemaal op de verdienste en bemiddeling van onze Heer Jezus Christus.

Hier, **Jesaja 53:4-5** *⁴Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. ⁵Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.*

Door Zijn Straf met een hoofdletter bent u nu hier. Ik wil u vertellen over woorden die wonderen, mirakels, bewerken. Het is niet elk woord wat een wonder teweegbrengt. "In de naam van Jezus, in de naam van Jezus, in de naam van Jezus... bla bla..." er gebeurt niets en u raakt gefrustreerd. Maar we zijn hier. Woorden die wonderen teweegbrengen, woorden van belijdenis van Gods Woord bewerken inderdaad wonderen. Zeg tegen uw buurman: Woorden die gesproken worden in harmonie met Gods Woord bewerken wonderen.

De belijdenis van uw mond moet overeenstemmen met uw hart. Dat u ziek bent, of vriendelijk, trouw aan de kerk, aan een pastor, voor God wilt werken, geboren bent in een christelijk gezin, dit is geen reden of basis dat u kunt ontvangen. Er is maar één reden om wonderen te claimen: door Zijn striemen!

Houd vast aan deze belijdenis. Onze belijdenis is dat het Woord van God niet gebroken kan worden. Door Zijn striemen zijn wij genezen. Het Woord van God kan niet gebroken worden. De Vader spreekt de waarheid, wat de Vader zegt is waarheid. Als u nu twijfelt

aan de Vader, twijfelt u aan Zijn Woord, want hij doet niets zonder Zijn Woord. Door zijn striemen bent u genezen, niet door iets wat u gedaan hebt. Dat u uw tienden betaalt, geboren bent in een christelijke gezin, dat u evangelist bent... er is maar één reden waarop u kunt claimen: door Zijn striemen.

Als u hieraan twijfelt, twijfelt u aan de Vader en wanneer u aan de Vader twijfelt, twijfelt u aan zijn Woord en wanneer u twijfelt aan zijn Woord dan is dat omdat u uw vertrouwen nog stelt in iets anders wat tegengesteld is aan dat Woord. Zoals velen van ons hier vandaag, begint u grenzen op te zoeken, neemt u medicijnen, tabletten. Ons vertrouwen kan op het vlees zijn, op medicijnen of instellingen en regels. Waar uw vertrouwen ook op gevestigd is, als dit tegengesteld is aan het Woord, vernietigt dit uw geloofsleven.

Dus wanneer u hier bent en uw gedachten nog steeds op iets anders hebt, zult u gegarandeerd niet slagen. Hoe kan ik, T.B. Joshua, ziek zijn uitspreken terwijl de Bijbel zegt in **Jesaja 35:5** dat wij door Zijn striemen genezen zijn? Hoe kan ik, T.B. Joshua, zwakheid uitspreken als de Bijbel zegt in **Psalmen 27:1** dat mijn God mijn kracht is? Hoe kan ik, T.B. Joshua, nederlaag uitspreken, terwijl de Bijbel zegt in **Romeinen 8:30-36** dat wij meer dan overwinnaars zijn? Hoe kan ik, T.B. Joshua, tekort uitspreken, "ik heb geen geld", terwijl de Bijbel zegt in **Philippenzen 4:19** dat mijn Heer zal voorzien in al mijn nood? Hoe kan ik, T.B. Joshua, gebondenheid en familievloeken uitspreken wanneer de Bijbel zegt in **Johannes 8:34-36** "de Zoon heeft mij vrij gemaakt!" (*zie teksten onderaan*).

Halleluja! Bent u een christen? Wij gelovigen vragen niet om genezen te worden, want wij zijn al genezen. Omdat de Bijbel zegt dat we genezen zijn door zijn striemen. Kunt u zien dat we onszelf steeds tegenspreken? We zijn ziek, maar de Bijbel zegt dat we genezen zijn. Dat is voltooide tijd. U bent genezen. Dus wij gelovigen vragen er niet om genezen te worden, omdat we genezen zijn. Wij spreken onszelf dan tegen. De Bijbel zegt het hier en het is niet vandaag geschreven!

Dit betekent, dat als u een echte gelovige bent, u al genezen bent. Kan dit waar zijn voor uw leven? Wij gelovigen vragen niet om rechtvaardig gemaakt te worden, omdat we al rechtvaardig gemaakt zijn. U bent de rechtvaardigheid van God in Christus Jezus. "Ik ben gered, ik ben gered!" - u vraagt niet om nog gered te worden, want de redding is een absoluut feit voor een christen. Een absoluut feit.

Het geeft een bijmaak als u nu aan Jezus vraagt om u te genezen, want dat heeft Hij al gedaan. Hij heeft u al genezen. Als u echt een christen bent, is het al gedaan, verleden tijd. Het is niet vandaag geschreven. Het smaakt niet goed, want Hij heeft het al gedaan.

Ik laat het hierbij. Maar onthoudt dat uw genezing uw belijdenis volgt. Niemand stijgt ooit boven zijn woorden uit. Wanneer u een christen bent, betekent belijdenis: zeggen wat God in zijn Woord gezegd heeft over iets. Het is overeenstemmen met God over een bepaald onderwerp. Ik heb hier iets, maar wat zegt God erover? Ik heb hoofdpijn, maar

wat zegt God over deze hoofdpijn? Als ik luister naar wat God zegt van deze hoofdpijn, dan kan het zo zijn dat deze hoofdpijn bedoeld is om:

- * mij ergens voor te behoeden
- * mij voor te bereiden op komende uitdagingen
- * mij naar een hoger niveau te helpen
- * mij te hervormen, omdat ik veranderd moet worden.

God gebruikt soms stomme dingen om mij naar een hoger niveau te krijgen. Die hoofdpijn... als ik luister naar de stem van God over deze hoofdpijn....

Maar u, u rent van hot naar her. Voordat u vandaag hier kwam bent u al naar veel dokters geweest. U hebt onnodige operaties gehad. U hebt veel geld uitgegeven, omdat u niet kunt luisteren naar wat God te zeggen heeft over uw situatie. Als ik u was, had ik vandaag niet in uw positie gezeten.

U weet hoe u over T.B. Joshua dacht. Wat u gezegd hebt, u hebt hem bestraft en gebonden in uw kerken, wanhopige gebeden. En stel nou eens dat ik hetzelfde had gedaan als u toen de problemen kwamen. Ik zou weggerend zijn en de Synagoge hier verlaten hebben. Dus waarom doet u dit en bidt u tegen mij? Ik blijf aan God vragen wat Hij zegt over wat de mensen mij aandoen. Ik moet luisteren naar de stem van God. Wat God zegt is beslissend. U blijft zeggen "hij is een duivel", er is niets wat u niet gedaan hebt. Ik ben de meest vervolgte voorganger hier in jullie midden en op het continent. Als u niet een van hen bent, is het wel uw broer. Maar hier ben ik vandaag, ik kijk vrij uit. Wat God zegt is beslissend.

U moet leren hoe u vasthoudt aan uw belijdenis. Vasthouden aan uw belijdenis is luisteren naar wat God zegt, is zeggen wat God zegt, steeds maar weer. Wat zegt God over mijn hoofdpijn? God zegt dat deze hoofdpijn niet bedoeld is om mij te vernietigen, maar om me naar een nieuw level te krijgen. Ongeacht hoe pijnlijk die hoofdpijn ook is, ik zal vasthouden, wat Gods Woord kan niet gebroken worden.

Vraag jezelf vandaag eens af, een beetje verleiding. De Bijbel zegt dat iedereen die wandelt in geloof getest wordt. De tests zijn niet van God, ze komen van de tegenstander. Alles wat dicht bij Jezus is, wordt aangevallen. Zelfs een vlieg, of papier... Wat zegt Jezus over onze tests? Onze tests kwalificeren ons voor promotie. Dus als u een christen bent, ontspan u, hij zal u niet alleen laten. Hij kent uw vijand en uw vijand maakt altijd fouten. Altijd.

Ja, wanneer u weet dat u niet alleen bent, weet ik dat Iemand luistert naar mijn boodschap, dat er Iemand mijn inspanningen ziet, dat er Iemand naar mij uitkijkt, dat er Iemand luistert naar mijn lofprijzing, of u het nu waardeert of niet. Ik ben hier niet omdat u waardeert wat ik doe, dus daarom kan niets mij ontmoedigen. Niets. Omdat ik het niet doe om uw waardering te krijgen. Maar ik doe het om.....

Dus ik heet u nogmaals van harte welkom. En nu komt de tijd dat de genezingen plaatsvinden. Onthoud dat het niet werk van rechtvaardigheid, bidden, vasten is wat ik gedaan heb. De enige reden om te claimen is: door Zijn striemen.

Dank u.

De functie van partners:

Wij kunnen het niet alleen. We zijn elkaars sterkte. Hierom had Jezus twaalf discipelen. Wij geloven in kameraadschap. We bidden samen, etc.

Getuigenis geven:

Als u geen getuigenis wilt geven, vergeet uw genezing dan maar. Dat is Jezus Christus voor u, want het was een getuigenis dat u hier naartoe trok. U bent er niet klaar voor om het evangelie te prediken? Want wij gebruiken alles om het evangelie te verkondigen, ons lichaam, vlees, ziel, en alles wat de Heer ons heeft gegeven. Het kan onze zegen en ons geloof tot nul reduceren. Wanneer u een aanraking krijgt, krijgt u een aanraking vanuit de hemel. Deel uw getuigenis. Als u uw getuigenis niet met anderen deelt, zal uw zegen verdwijnen. Niemand stijgt boven zijn of haar getuigenis uit. Jezus heeft nooit vaarwel gezegd. U zult de Waarheid kennen en de Waarheid zal u vrijmaken. Jezus zei nooit vaarwel. Hij zei: "Ik zal bij u zijn tot aan het einde der aarde". Bent u aan het eind van de aarde gekomen? Nee.

Hij zei nooit vaarwel. Ik zie geen reden waarom u zou moeten twijfelen. U bent hier al vanaf vanmorgen. Vraagt u zichzelf af: "Wat een mensen! Wat zou hier achter zitten? Kijk eens!" Waarom moet iemand hier komen en dan beginnen te twijfelen? Die twijfel had u tegen kunnen houden. Maar waarom hier komen en dan gaan twijfelen? Het Woord van God kan niet gebroken worden!

Ik geloof dat ik naar u toegestuurd ben. Daarom bent u hier. Het is niet nodig dat ik u aanraak, het kan van een afstand! Het is het vuur dat met mij meekomt. Bliksem van God dat van mij afkomt tot wel een mijl ver. Alle inspanning die u gedaan hebt om hier te komen, waarom vandaag niet geloven?

Uw getuigenis is erg belangrijk. Weigeren om uw getuigenis te geven is een negatieve belijdenis. Negatieve belijdenis brengt verkeerd bezit. Het is het getuigenis van anderen dat u vandaag hier bracht. Laat anderen uw getuigenis horen.

Jesaja 53:4-5 ⁴*Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen, en onze smarten gedragen; wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte.* ⁵*Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.*

Psalm 27:1 *De HEERE is mijn Licht en mijn Heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? (SV 1977)*

Romeinen 8:30-36 ³⁰ *en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. **De zekerheid des geloofs*** ³¹ *Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?* ³² *Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?* ³³ *Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt;* ³⁴ *wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit.* ³⁵ *Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?* ³⁶ *Gelijk geschreven staat:
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood,
wij zijn gerekend als slachtschapen.*

Filippenzen 4:19 *Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.*

Johannes 8:34-36 ³⁴ *Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde.* ³⁵ *En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.* ³⁶ *Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.*