



Leeuwarden/Meppel, 12 september 2016

Betreft: Stand van zaken nieuwe woning/werk familie Avakhti

Geachte lezer,

Met heel veel dank en alle eer aan onze Heer en Heiland, zijn Razzak en Leyla erg blij dat er veel giften zijn binnengekomen waardoor hun nieuwe woning in zijn geheel kan worden betaald. Dank aan u allen die hebben meegewerkt om dit project zo voorspoedig te laten verlopen! Meer dan € 100.000,- hebt u gegeven in gevolg op de oproep om te doneren voor de evangelisatiepost c.q. woning van familie Avakhti.

Op 19 september a.s. wordt de woning opgeleverd en vindt de sleuteloverdracht plaats. Het is een geweldig huis op een unieke locatie. Het perceeloppervlak is niet groot, slechts ca. 160 m<sup>2</sup>, maar het vrije uitzicht dat de drie grote ramen in de woonkamer biedt, geeft een gevoel van "buiten wonen".

Inclusief alle extra's zoals een betere keuken, dubbele deuren, temperatuurregeling, een tweede toilet, notariskosten en rente, kost de woning ruim € 247.500,-. Met het geld dat een stichting heeft geleend en het kleine eigen vermogen van de broeder en zuster, is er nog een klein budget over (ca € 3200,-) om het huis in te richten en om te verhuizen. De hoop én de verwachting is dat er voldoende hulp komt voor het verhuizen, de woning in te richten en om o.a. de muren te verven. Gordijnen en vloerbedekking moeten natuurlijk nog wel worden aangeschaft en voor de verhuizing is er een verhuishwagen nodig. Al met al is hiervoor nog niet genoeg budget.

We bidden dat er onder u zijn die nog wat willen bijdragen om dit alles te realiseren. De materialen voor de inrichting zoals vloerbedekking en gordijnen zijn nog niet aangeschaft. Misschien zijn er onder u die connecties hebben met woningspecialisten.

### **Werk**

Het werk van onze broeder en zuster gaat intussen gewoon door en velen, met name vluchtelingen, horen de blijde boodschap en worden bemoedigd. Ook de gezondheid van broeder Razzak is inmiddels weer goed. Voor de zomer zijn in verband met hartklachten twee stents geplaatst waardoor het werk een paar weken op een laag tempo heeft gestaan.

Broeder Avakhti wordt vaak uitgenodigd om op bijeenkomsten van kerken of gemeenten te spreken. Vaak is de aanleiding dat een gemeente een middag of avond organiseert voor vluchtelingen uit hun omgeving. Razzak is bij velen bekend en het ligt dan al gauw voor de hand dat men onze broeder uitnodigt. Hij kent de cultuur van de vluchteling, was zelf vluchteling, en spreekt meerdere Arabische talen.

Onze broeder weet dat God hem, toen hij nog in dienst was van een groep partizanen in Iran, heeft geroepen tot Zijn dienst. Hij vergelijkt zijn roeping wel eens met die van Paulus.. Hij wil dan ook niets liever dan over Zijn Heer spreken en/of Hem bekend maken aan gelovigen, geïnteresseerden, 'medelanders', aan jong en oud! Iedereen die hem ziet en hoort wordt getroffen door zijn uitstraling van enthousiasme en liefde voor de Heer Jezus. De laatste maanden hebben Razzak, en vaak ook Leyla, veel gemeenten of samenkomsten van gelovigen bezocht. Een willekeurige opsomming: Staphorst, Waddinxveen, Oude Tonge, Heemskerk, Hellevoetsluis, Alblasserdam, Balkbrug, Werkendam, Hattemerbroek, Doornspijk, Dalfsen, Leiderdorp, Gorkum.



Zelfs tijdens hun korte vakantie in Duitsland ontmoetten ze bekende gelovigen uit Wuppertal en werd Razzak gevraagd om het Woord te brengen. De familie heeft heel goede dagen beleefd maar het was al met al geen relaxte vakantie zo kort nadat Razzak aan z'n hartslagaders was geopereerd.



Gelukkig hebben Razzak en Leyla hele fijne contacten in Staphorst. Een aantal broeders uit diverse kerken organiseren 'mannenontbijten' waarbij ook Razzak wordt uitgenodigd. Ook Leyla draagt haar steentje bij. Een paar zusters uit Staphorst organiseren samen met Leyla elke maand een ochtend speciaal voor vrouwelijke asielzoekers of vluchtelingen uit Staphorst en omgeving. Ook zij kent natuurlijk als geen ander de specifieke problemen waar vrouwelijke vluchtelingen mee te kampen hebben. Zo staan ze soms afzonderlijk in dienst van de vluchteling. Het is hun hartenwens om dit werk straks vanuit hun nieuwe woning in Meppel voort te zetten.



AZC's zijn bezocht in onder andere Utrecht, Amersfoort, Musselkanaal, Ter Apel en Schalkhaar.

Vaak zijn het individuen die Razzak uitnodigen voor hulp, advies of bijbelstudie. Zo sprak hij met een Irakese vluchteling in het azc te Ter Apel. Anders dan hij van plan was, had de Heer hem deze man op zijn pad gebracht. Het had er alle schijn van dat de man bezeten was. Hij was enerzijds vriendelijk maar ook erg vijandig. Hij had op zijn bovenarm een soort 'occulte talisman' gebonden, die hij van zijn moeder had gekregen ter bescherming. Razzak heeft hem gevaagd dit 'relikwie' af te doen anders kon hij niet met hem verder spreken. Hij heeft dat uiteindelijk gedaan en daarna zelfs verbrand. De man zei: ik voel mij nu net een "vrije mus".

### **Planning**

In de maand oktober waarin ook de verhuizing plaats vindt, hopen Razzak en Leyla op uitnodiging van Stichting 'Ken Hun Nood' een aantal dagen naar Roemenië te gaan. In diezelfde maand zijn zij ook uitgenodigd om ongeveer twee weken naar Duitsland te komen voor o.a. een bezoek aan een internationaal café, een school met buitenlandse kinderen en aan vluchtelingen in kerken. Een erg drukke maand dus!

### **Tot slot**

We hopen dat u door bovenstaande informatie blijft bidden voor het werk onder de vluchtelingen en ook speciaal voor Razzak en Leyla. Er is veel belangstelling voor hun woord en hulp maar de tegenstander is zeer actief! Wilt u bidden dat zij de kracht en het enthousiasme mogen blijven ontvangen om dit werk voor onze Heer en Heiland te continueren.

Dank voor de vele getuigenissen die zij mochten geven de afgelopen maanden en voor de gezondheid van Razzak die momenteel weer goed is.

Dank voor de geweldige nieuwe woning! Over ongeveer een maand willen zij, zo de Here wil en zij leven, verhuizen.

Wilt u familie Avakhti ondersteunen bij de inrichting van de woning in Meppel of wilt u medewerkers zijn in bovengenoemd werk van de Heer door een gift? Giften voor levensonderhoud en werk (b.v. onkosten voor de auto) zijn welkom op rekeningnummer [NL66 SNSB 0931 7011 39](https://rekeningnummer.nl/66/SNSB/0931701139) van St. Nehemia (ANBI) onder vermelding van "Vluchtelingenwerk Noord-Nederland". U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening van br. Avakhti op rekeningnummer [NL08 RABO 0360 8678 47](https://rekeningnummer.nl/08/RABO/0360867847).

Giften voor de inrichting van de woning zijn welkom op rekeningnummer NL63 RABO 0107 0717 89 van St. "Landelijk Ondersteunings Fonds" (ANBI) onder vermelding van "Ondersteuning Evangelisatiepost Noord-Nederland".

Heeft u nog vragen over de woning e.d. dan kunt u ons natuurlijk bellen of mailen. Dit kan op telefoonnummer 0522-262228 / 06-31749242 of via e-mail: [info@thuisfront-avakhti.nl](mailto:info@thuisfront-avakhti.nl).

In Hem verbonden.

Namens Stichting Landelijk Ondersteunings Fonds,

Handwritten signature of C. Bunk, featuring the initials 'C.A.' followed by a stylized, cursive signature.

C. Bunk

Handwritten signature of A. Miedema, consisting of a circular, cursive signature.

A. Miedema

Namens het Thuisfront Comité,

Handwritten signature of W.G. Grondsma, featuring a stylized, cursive signature.

W.G. Grondsma

Handwritten signature of W. Rosier, featuring a stylized, cursive signature.

W. Rosier