

Ps. 105: 20 “de koning zond heen en liet hem los,
De heerser der volken maakten hem vrij”

Laten we beginnen met het goede nieuws te vermelden. Br. H.de Graaf is in vrijheid gesteld. De president van het Hof gaf tijdens de laatste zitting het verlossende woord dat hij naar huis kon. Een heerlijke opluchting voor allen die aanwezig waren. Al met al heeft broeder Henk toch nog 16 maanden in detentie doorgebracht. Doch niet geheel zonder echt stil te zitten. Hij mocht gedurende die tijd het evangelie delen met zijn medegevangenen. Bijbelstudies en bidden met zijn cellenoten hadden tot resultaat dat enkele mannen tot de Heer kwamen. De zaak is echter nog niet afgesloten, het hoger beroep loopt nog. Gebed blijft nodig voor deze broeder en zijn vrouw Hermine.



Henk en Hermine

GEVANGENISWERK

Elke week gaat Henk (Wassink) op de maandag naar de gevangenis. Er is een ruimte waar de mannen bijeenkomen om de Bijbelstudie te volgen. Met behulp van een beamer worden alle teksten mooi op de muur geprojecteerd. Na de studie over de tabernakel is Henk nu bezig met de serie 'Ik Ben' in het Johannes-evangelie. Eén keer in de maand wordt een evangelisatiefilm vertoond, nadat deze eerst door de leiding is gescreend. Er is dan extra veel belangstelling. Er wordt dagenlang over nagepraat!

KINDERBOEKENFESTIVAL

Dit jaar maakten we de start van dit gebeuren mee in Nickerie. Het thema is: 'Groeien'. We hebben als blikvanger een serie kokosnoten opgehangen. Van heel klein tot groot, met de bedoeling het als illustratie te gebruiken bij het thema. Omgeven met een lichtslang om het geheel nog aantrekkelijker te maken. Zoals de kleine noot zich tot een volwassen noot ontwikkeld, zo behoren ook wij geestelijk te groeien in het geloof. Daarbij is de grond erg belangrijk. Het verhaal van de Zaaier wordt aan de kinderen verteld en na afloop krijgt ieder een traktaat. Daarna kunnen ze bij de boekentafel nog iets gaan kopen. In Nickerie hebben we ruim vierhonderd schoolkinderen in de stand mogen verwelkomen.

In de eerste week van Maart is Paramaribo de plaats van handeling. Daar verwachten we wel een kleine duizend kinderen in de stand. Genoeg reden om u te vragen te bidden voor die week. In de daaropvolgende maanden staan er nog twee evenementen gepland, één in het district Marowijne en één in het district Para.



de blikvanger in de stand 'GROEI-PROCES'

indien u de nieuwsbrief voortaan per email wil ontvangen, wilt u dat dan doorgeven op
hawassink@sr.net

POWAKKA

De laatste maanden hebben we nieuwe mensen in de samenkomst mogen verwelkomen. Zij komen diep uit het binnenland en hebben zich in Klein Powakka gevestigd, dat nu een eigen dorpsbestuur heeft gekregen en voortaan Philip Frederikskondre heet. Onze nieuwkomers behoren tot de Trio Indianen, en spreken gelukkig ook het Surinaams-Nederlands. Het klinkt erg mooi wanneer zij in hun eigen taal zingen tot eer van God. Zo kon het gebeuren dat wij op een zondag bezoek kregen van Robby en Lalita Draaibas uit Galibi en dus zowel Trio, alsook Arowak en Caraïb Indianen in de samenkomst hadden, een mooi gemelleerd gezelschap, tezamen met Creolen, Bakra's en een Javaans echtpaar met hun kroost.



samenkomst in Powakka

Met regelmaat worden er evangelisatiefilms vertoond waarbij men graag laat komt wanneer de duisternis al is ingegaan. Zodra de film eindigt is men weer snel in het donker verdwenen. Dat geldt gelukkig niet voor alle bezoekers. We bidden dat de Heer zal nawerken in de harten.



kinderkoor

Een broeder en zuster hebben het voornemen om binnen niet al te lange tijd met elkaar in het huwelijk te treden. Wij zijn blij om met hen dit heugelijke feit te gaan vieren.

INDERUIMTE

De dagsluitigen met de gehandicapte bewoners van 'IndeRuimte' is een vast onderdeel in ons weekprogramma. Er wordt met veel blijdschap en enthousiasme gezongen en ook wordt er aandachtig naar het Woord geluisterd, ook al kennen ze het onderwerp bijna uit hun hoofd. Na afloop is een duik in het zwembad een heerlijke afkoeling in de warme tropenzon, waarna we meestal nog een kopje koffie nuttigen bij Patrick en Hanneke Tanck.



dagsluiting met de bewoners

ZORG

Inmiddels dagelijks loopt Anneke even aan bij een oude buurvrouw, die elke dag te zorgen heeft voor haar gehandicapte zoon. De hulp is nodig, want gezinszorg is er niet.

Ook gaan haar bezoeken naar huize 'Majella' om de week door. Er zijn niet veel senioren burgers (bejaarden) meer die boeken lezen, maar een kort bezoekje wordt zeer op prijs gesteld. Er is daar veel eenzaamheid en nood.

Vorige week ontving Henk een uitnodiging om een tabernakel presentatie te houden op de Christelijke School. Er is nog steeds belangstelling voor het 'Gouden Huis'! En niet alleen op de scholen.

Wij zijn de Heer dankbaar voor de gezondheid en voor Zijn bewaring op de steeds drukker wordende Surinaamse wegen.

Hartelijk dank voor uw gebeden en financiële ondersteuning,

jullie Henk en Anneke