



JOJADA

MARKT

EVANGELISATIE

Jaargang 24 Nr. 1
April 2014

Weekmarkten

Dinsdagmiddag
Zetten

Woensdagmorgen
Scherpenzeel

Vrijdagmiddag
Zelhem

Gebedspunten

Wilt u meebidden
voor de volgende
punten?

*Dank de Heer dat
deze winter geen
kou is geweest.

*Dank de Heer voor
de vrijheid dat
we nog kunnen
evangeliseren.

*Bid voor de
Nederlandse
bevolking.
Het land is een
evangelisatieland
geworden.

*Bid voor
bescherming van
de kraam, tegen
satanische
aanvallen.

*Bid voor mensen
in nood dat ze de
durf krijgen het bij
de Heer te
brengen.

*Bid voor de
gelovigen, dat zij
blijven vertrouwen
op de Heer Jezus
en Zijn
verlossingswerk.

Ps. 3:9 “De verlossing is van de Here, uw zegen zij over uw volk.”

Geliefde broeder en zuster in de Heer,

Bijbel “Ver boven alles uit”

Op de markt in Zelhem had ik, aan een paal van de wagen, de poster gehangen van de brede en smalle weg. Twee collega's waren nieuwsgierig geworden wat het allemaal zou betekenen. Zij vroegen mij waarom er een brede weg was afgebeeld en waar die smalle weg voor bedoeld was.

Deze uitnodiging, om over het verlossingswerk van de Heer Jezus te getuigen, heb ik mij niet voorbij laten gaan. Het was niet druk op de markt, dus ik kon alle tijd aan hen besteden. Ik merkte dat zij vol belangstelling luisterden.

Eén van hen heb ik het NT ‘Ver boven alles uit’ kunnen geven. Hij vond het mooi dat verschillende teksten onderstreept waren en dat zo door de Bijbel gebladerd wordt. De ander vertelde dat hij in de afgelopen vakantie 2013 in aanraking was gekomen met de Bijbel. De nieuwsgierigheid heeft hem niet meer losgelaten.

Sinds ik met de verkoopwagen werk, heb ik contact gekregen met een echtpaar. Hij is organist en komt iedere week in aanraking met Gods woord.

In het begin waren ze erg geïnteresseerd in de werking van de wagen. Vol trots heb ik hen alles laten zien. Op deze manier heb ik een vertrouwensband opgebouwd. Na verloop van maanden kon ik een getuigenis geven over mijn Heer en Heiland. Hun reacties waren afwijzend. “Ik geloof op mijn manier, en ik heb mijn eigen geloof”. Uit beleefdheid luisterden ze naar mijn woorden.

Onlangs kwamen ze aanlopen op het moment dat ik bezig was de zeilen op te vouwen. Ik vroeg aan haar of ze me mee wilde helpen met het opvouwen. Haar reactie was “Wat schuift het?” Mijn antwoord “Een dank je wel”. “O, maar dat is te mager” reageerde ze. Ik dacht hierover na en de Heer gaf in mijn hart om haar meer te geven. Ik zocht hen op in het café en heb haar een NT “Ver boven alles uit” gegeven.

De weken daarna heb ik hen wel ontmoet, maar ze heeft de Bijbel niet teruggegeven. Nu bid ik dat ze toch eruit gaat lezen en de evangelisatieteksten gaat opzoeken en dat Zijn woorden haar hart mogen raken. Gods woorden komen beter over dan mijne.

Onlangs hoorde ik dat zij lijdt aan een ongeneeslijke ziekte.

Moeilijk onderwerp

In de Nederlandse samenleving is homofilie een heet hangijzer. In het algemeen wordt het geaccepteerd. Men verwacht dat ik, als christen, dit zal respecteren. Als je echter tegen bent, dan heb je een probleem met de algemene opinie.

Dus als ik op de markt in aanraking kom met dit onderwerp, dan moet ik heel voorzichtig zijn in mijn woordkeuze.

Met deze wetenschap had ik een gesprek met een echtpaar en daar kwamen we op het onderwerp homofilie. Natuurlijk vonden zij dat het moet kunnen. "Het zijn ook mensen net als wij". Zodra ik mijn gedachten hierover zei vanuit Gods Woord, had ik haar nieuwsgierigheid gewekt. Zij beloofde, dat ze thuis haar Bijbel zou opzoeken en de woorden uit de Romeinenbrief zou gaan lezen.

Een paar weken later vroeg ik haar of ze had gedaan wat ze beloofd had. Nee, was haar antwoord, omdat ik mijn Bijbel niet meer kan vinden. Ook aan dit echtpaar heb ik het NT "Ver boven alles uit" gegeven. Zij beloofde opnieuw dat ze eruit zou gaan lezen. Ook de onderstreepte teksten vond zij interessant. Ik vraag de Heer of Hij haar hart wil raken als zij uit Zijn Woord leest.

Blijdschap

Op de markt in Zetten kwam, al vroeg in de middag, een jonge vrouw aan de wagen. Zij was op zoek naar een Bijbel.

Ik vraag altijd wat voor een Bijbel men zoekt. Moeten de letters klein of groot zijn, formaat van de Bijbel etc. Er zijn tegenwoordig zoveel vertalingen en uitvoeringen te krijgen. Ze vertelde dat zij geen Bijbel had dan alleen een stripbijbel. Zij wilde meer weten wat er in Gods woord staat. Bij het afrekenen straalde ze. Dolgelukkig is ze weer naar huis gegaan met een rijke schat in haar hand.

ZakBijbelBond

In het najaar 2013 is Mattanja één dag in de week als vrijwilligster gaan werken bij de ZakBijbelBond. Zij fietst dan van Velp naar Oosterbeek heen en weer. Op die dag scant zij Bijbels, Nieuw Testamenten, Kinderbijbels, boeken, traktaten en kindermateriaal. Thuis bewerkt zij de scans, zodat ze op de website van de Z.B.B. geplaatst kunnen worden.

Op deze manier kunnen de mensen goed zien hoe bijv. de Bijbel eruit ziet, hoe groot de letter en de uitvoering van de Bijbel is.

Ook gaat zij al het materiaal voorzien van een kleine uitleg over de inhoud. Dit vraagt veel tijd, want hoe weet ze nu wat erin staat als ze de taal niet kan lezen. Daarvoor zoekt ze broeders en zusters die buitenlandse talen kunnen lezen en vertalen.

Op deze manier worden klanten optimaal voorzien van informatie. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer verkoop en verspreiding van het evangelie over de hele wereld.

Mattanja vindt het heerlijk om zo voor haar Heer bezig te kunnen zijn.

Promotiewerk

In oktober 2013 heb ik 350 brieven naar de meeste kerken en geloofsgemeenschappen in Gelderland verstuurd. Hierin schreef ik over het evangelisatiewerk op markten en braderieën. Daarnaast heb ik mij aangeboden om hen te helpen bij hun evangelisatiewerk in hun eigen woonplaats en/of omgeving. Daarbij kan de gemeente gebruik maken van middelen die de verkoopwagons biedt.

De bedoeling van deze promotiebrief is, dat ik in de zomermaanden op meerdere braderieën kan staan, de kerken te stimuleren om te evangeliseren en de onkosten van zo'n dag minimaal blijven.

De eerste reacties zijn positief. We bidden dat het tot een samenwerking met verschillende kerken gaat worden.

Mattanja en ik willen u hartelijk danken voor de zorg die u gaf in gebed en in giften. We hebben duidelijk Gods kracht mogen ervaren in het Zijn werk.

U in de Heer verbonden broeder en zuster,

Jules en Mattanja Roosegaarde Bisschop

Contactadres:

Jules Roosegaarde Bisschop; Gruttostraat 38; 6883 CP Velp; tel. 026-3641724; e-mail: jojada1@hetnet.nl

Giften kunt u storten op:

St. Nehemia te Ommen:

IBANnr.: NL66SNSB0931701139

IBANnr.: NL48INGB0003399200

St. Bevordering Evangelisatie te Houten:

IBANnr.: NL35INGB0000943200

allen o.v.v. J.O. Roosegaarde Bisschop