

Uit de Nieuwsbrief van Bert Boland – december 2014

...Kom net terug van een week-rally (of hoe noem je dat), opnieuw in de bush van Borneo, en langs de westkust, tot aan Maleisië; hoewel alles goed bereikbaar, redelijk goede wegen. Elke dag 2 à 3 keer onderwijs –

ppfffiuwhh – vnl. voor Dayaks, maar ook Maleisiërs, Chinezen, Bataks en Javanen. Velen kwamen tot geloof (veel studenten!) er was genezing en bevrijding, halleluja!

Bijv. na een van de preken vroeg een Chinese Dayak om gebed, er “bleef iets zitten in zijn buik,” zei hij, al wrijvend daarop. Duidelijk demonisch zag ik, hij was jeugdleider, **freed** maar nog niet **free***, dat zag je aan zijn bedrukte 'tortured' gezicht. Toen ik mijn hand oplegde, begon

hij enorm te kronkelen en te kreunen, tot op de vloer van de kerk, waar ik hem rustig liet liggen een tijdje... vrij van die demonen! Dan geef ik ze wel altijd, als 't kan, even kort, wat onderwijs mee: t.b.v. wat self service voortaan... (ik heb teveel ervaringen van 'Nigeria'-gangers, die eenmaal terug in NL; te wijten aan hun oude religieuze vrienden, verkeerd (OT) onderwijs in Nigeria en in NL, en aan onwetendheid of ongeloof; vervolgens opnieuw ziek of bezeten werden! Het is net als met die rotmuggen hier, ze verschuilen zich snel maar je moet ze zoeken en voorgoed doodslaan. Satan wil weer toegang in ons **denken**... maar is onze **keuze**!

Op de foto: een van de kerken die ik bezocht, veel jeugd dit keer! Ik zit naast de 'overseer' (leider over 50 pastors in Borneo - hoewel er maar de helft kwamen door de lange afstanden (het overnachten in een hotel is ook vaak te duur voor hen) en door veel regen nu.

De regen moesson is aangebroken (of liever: LOS gebroken!) Zie de foto hiernaast in Bandung (een stad van zo'n 5 miljoen inwoners waar ik meestal verblijf). Het is erg gevaarlijk op veel wegen met die gigagaten in het 'asfal' (gaten in het asfalt of: gaten-met-asfalt?), als daar een laag bruin water overheen ligt... want je ziet niets van de komende doodsmak, vooral met die motortjes hier.



* Ook meegenomen soms in mijn onderwijs: ‘**We are... freed** from sin’, hallelujah! Rom6:7, ‘Freed’ (Gr: dikaioo; ‘justified’), Bahasa Indon: **Bebas**... maar de meeste 'christenen' zijn nog niet ‘free’ (6:18,22 Gr: ‘eleutheros’); enjoy it, to go at pleasure, not as a slave anymore); practical in everyday life, in bahasa: **merdeka**!

Dit is het mes van een Dayak die zich twee maand geleden heeft bekeerd. 45 scalpen (!) had hij aan zijn mes hangen (er is nog steeds koppensnellen in Borneo. Vroeger bij huwelijken en begrafenissen, trouwerijen en elk feest. Nu nog vnl. als stammen tegen elkaar vechten. De Jappen hebben hen ook nog 'ingezet' als geheim wapen). Maar ook zo'n massamoordenaar moet beter onderwijs! Daarom probeer ik ook veel te delegeren aan Indonesiërs (pastors, leiders) zelf. Na dit tweede bezoek op Borneo gaan in minstens één kerk de gelovigen de D-E cursus doen. Zie ook foto bovenaan: een van de kerken, met (in blauw) naast me de 'overseer' van 50 pastors daar; hoewel door regen en ver reizen maar de helft van de pastors kwam voor mijn onderwijs op een van de dagen daar.



Het Dayak koppensnellersmes is nu geheel in fijne stukjes vernietigd! Dat is immers een getuigenis tegenover de boze geestelijke wereld, voor de omgeving, voor hemzelf.

In Noord Jakarta bestelde een kerk al 60 in het Indonesisch vertaalde D-E cursusboeken (D-E, Evangelisatie-Discipelschap in 3 levels van 16 topics, vormen 48 lessen totaal!) in het Indonesisch vertaald! Ze zijn besteld door een kerk waar ik elke maand drie keer op zondag preekte. Ook een Universiteit in Bandung wilde 20 ex. (moet veel meer worden!) waar ik in de Engelse taal (wel beter als mogelijk!) mag onderwijzen; twee kerken wilden zo'n 15 cursussen. En nu net een kerk in Borneo die 16 cursusboeken (ook voor vier pastors) bestelt!

Ik geef de cursusboeken gratis weg aan leiders; en halve prijs voor de studenten. Verder geef ik honderden vertaalde boeken weg, of halve prijs, naast honderden dvd's (met ondertiteling in het Indonesisch, vertaald en bewerkt door een vriend uit Sumatra), en honderden cd's (met mp3's), en veel kopieën, studiemateriaal, mijn praktische testen van de CBC Bijbelschool, enz.

Soms bezoekt een enkele ex-moslim me, en dan kan IK eens stil zijn... hoe dapper deze mensen zijn, en hoe radicaal. Enorm bemoedigend!

Nu kan het nog, ook hier: het Beste Nieuws Aller Tijden brengen. En ik ben erg dankbaar daarvoor!! Ook dat ik nog veel weg kan geven, terwijl ik een klein pensioentje heb van nog geen duizend euro, haha! Ik ben een voorspoedig mens hier!



Met Pasen dit jaar mocht ik ook een aantal kerkjes in Borneo bezoeken, maar nu echt in de jungle en alleen bereikbaar met de speedboot van een dominee. Wow we hebben wat afgescheurd, 40 km per uur! Zie de twee foto's hieronder op die gigantische bruine rivier, precies op de evenaar.

Een van die dominees (zie de foto rechts) is de kleine, gastvrije, maar 'arme' Dayak, pastor David. Hij is 'overseer' van zo'n dertig dominees, die ook allemaal kwamen voor het goede en praktische 'Genade en Waarheid' (Ef.2:8) onderwijs van Andrew Wommack, dat ook hier zoveel mensen totaal verandert!

Als je het kunt zien op de foto; mijn shirt is helemaal doordrenkt van het zweet... en bah, altijd natuurlijk met lange broek aan ook!

Ook achter mij het spandoek: 'Rev. Bert Boland', ja zo willen ze je zien en dan kan je niet met korte broek, huh?

Een week lang, elke dag weer, twee of drie keer onderwijs. En in de laatste kerkdienst gaf zo'n 90% (van de honderd mensen) hun leven aan de Heer Jezus! Daarna kwam bijna iedereen voor gebed naar voren (veel emotionele genezingen). Heb nog nooit zoveel (jonge!) mensen bij elkaar zien huilen, de vloer was helemaal nat van de tranen. Mijn broek werd ook nat, niet van het zweet zoals mijn hemd maar van hun tranen; immers ik ging ook maar op de kniën zoals iedereen. En wordt zelf wel eens 'gedoopt' in huilen. Wel stilletjes in mijn uppie, om zoveel lieve en prachtige, unieke zielen. Dat moet Vader zijn in mij, met Zijn enorme Liefde die in mij (en uit mij!) stroomt; want ik heb zelf de keuze om dat vrij te zetten, dus om dat ook uit te spreken in mijn woorden en toe te passen! "By Grace (100% uit Hem) through Faith ('mijn deel')", Ef2:8. It's not a hard thing, but a heart thing. Maar discipel-schap is mijn grootste zorg. Jezus zei (misschien ook wel huilend van binnen!): "...Maar... waar... zijn de werkers?"



Giften voor het werk zijn welkom via PayPal via zijn e-mailadres bert@boland-logo.nl t.b.v. Zending SOS Indonesia.

Want zijn bediening gaat door daar! O.a. koopt hij daar veel boeken en ander materiaal om te verspreiden t.b.v. evangelisatiewerk. Hij kan wel drie keer zoveel inkopen en tien keer zoveel laten drukken in Indonesia als in NL voor 't zelfde geld!

Giften om zijn praktische straatwerk te steunen, kunt u ook storten op Rabo rekeningnummer 1304.30.110 (NL93RABO0130430110) t.n.v. Stg Strangers of the Street.

Meer op www.strangersofthestreet.com

