

Geliefde broeders, zusters, vrienden en bekenden,

Opnieuw onze dank aan u allen voor uw belangstelling, gebed en financiële ondersteuning! We hebben het financieel even krap gehad maar velen hebben gevolg gegeven aan de oproep van het Thuis Front Comité (TFC) en we zijn heel blij met uw milde gaven.

Het werk van de Heere gaat door! De afgelopen maanden waren weer gevuld met activiteiten die bijna allemaal te maken hadden met het brengen van de blijde boodschap aan vluchtelingen, scholen, mensen in kerken e.d. Ook de belangstelling onder christenen neemt nog steeds toe. Regelmatig worden we gevraagd naar een bijeenkomst te komen die wordt georganiseerd door gelovigen die wij niet kennen, maar die ons wél weten te vinden. Er is belangstelling voor wie we zijn, voor wat we hebben meegemaakt en voor het werk dat Leyla en ik nog steeds voor de Heere mogen doen. We reizen dus veel en meestal gaat Leyla mee. Ook ontvangen we veel mensen bij ons thuis om te praten over de Heere en over Zijn werk. Tegenstand is er ook, soms worden we bedreigd, maar daar zijn we intussen aan gewend. De Heere zorgt voor ons. We moeten er niet te veel over nadenken, anders slapen we niet.

Gezondheid Ik heb nog maar een enkele keer een afspraak hoeven af te zeggen vanwege lichamelijke problemen. Toch zijn we kwetsbaar. Leyla heeft fysiotherapie gehad vanwege rugklachten. Gelukkig zijn die voor een groot deel verdwenen. Wel heeft zij onlangs de vingers van haar rechterhand verwond tijdens werkzaamheden in huis, waardoor zij heel moeilijk kan schrijven. Wij hopen dat dit tijdelijk is.

Ongeveer twee maanden geleden werd ik onwel tijdens het boodschappen doen. Ik moest tegen een muur gaan zitten en alles was zwart voor mijn ogen. Langzaam kwam er weer licht en later bleek, dat ik een ooginfarct heb gehad. De bloedstroom naar mijn rechteroog was ernstig verstoord en ik kon er niets meer mee zien. De arts zei dat er géén hoop was dat het weer zou genezen. Toch heb ik hem (en anderen) gezegd dat ik erop vertrouw dat de Heere kan en zal genezen! Vijf jaar geleden was ik verlamd aan één arm en 17 kg afgevallen. Echter, de Heere heeft mij toen wonderlijk genezen! Maar ook als het Zijn wil is dat ik aan één oog blind zou blijven, dan nog weet ik mij in Zijn hand geborgen; er gebeurt niets zonder dat Hij er een bedoeling mee heeft.

Maar de Heere heeft ook nu weer een wonder gedaan. Mijn gezichtsvermogen komt langzaam weer terug! En ook het verbod om auto te rijden is ingetrokken; ik kan prima zien tijdens het rijden! Ik dank de Heere! Behalve



bij de oogarts ben ik ook onder controle van een KNO arts. De gevolgen van de martelingen die ik vroeger heb moeten ondergaan, steken soms de kop weer op. Mogelijk dat er toch nog behandelingen moeten volgen. De cardioloog zei gelukkig dat ik pas over een jaar weer terug hoef te komen.

Azc's De afgelopen maanden heb ik asielzoekerscentra bezocht in Hardenberg, Arnhem, Dronten, Luttelgeest en Utrecht. Ik ga bijna elke week voor een bijbelstudie naar het azc in Hardenberg, waar ongeveer 20 mensen komen. Eind oktober zijn er 10 mensen uit dat azc gedoopt!

Er is dus veel belangstelling voor de bijbelstudies met name in azc-Hardenberg. De studies daar worden in woningen (bungalows) van vluchtelingen op het azc-terrein gehouden. Deze woningen zijn eigenlijk te klein, maar het is niet toegestaan om een openbare ruimte in het azc te gebruiken voor bijbelstudie.

Bezoek gemeenten (kerken), verenigingen, scholen Zoals eerder vermeld, word ik veel uitgenodigd door gemeenten, (jeugd)verenigingen, scholen e.d. Er is nog steeds veel belangstelling voor onze achtergrond en hoe



Bijbelstudie met Iraniërs



Leden van een kerk in Friesland



Hoornbeeck College Kampen



Internationale Kerk te Kampen

de Heere ons tot bekering bracht en verder leidde. De blijde boodschap mogen we brengen en onze mogelijkheden benutten om veel 'soorten' vluchtelingen te benaderen in hun eigen taal en hen te helpen met raad en daad.

De afgelopen zomermaanden hebben we met tentcampagnes meegewerkt in Amersfoort, Amsterdam, Almere, Deventer en Oldebroek. De laatste maanden hebben we gemeenten (kerken), scholen e.d. bezocht in onder andere Winterswijk, Lunteren, Haarlem, Dalfsen, Bodegraven (meerdere malen), Bolsward, Drachten, Alblasterdam, Punthorst, Apeldoorn, Uddel, Sliedrecht, Veenendaal, Utrecht, Urk, Nieuwe-Tonge, Balkbrug, Aalsmeer, Oentsjerk, Vriescheloo, Haulerwijk, Almere, Winschoten en als laatste (tot nu toe) het Hoornbeeck College te Kampen en de Internationale Kerk in die stad. Een docent van het College zei tegen mij: "Meneer Avakhti, u doet een goddelijk werk in ons land". De boodschap die ik in de dienst van de Internationale Kerk mocht brengen werd vertaald in het Engels, Urdu, Arabisch en Farsi (Iraans).



Leerlingen van een school te Uddel

Mannenontbijt Het is erg fijn dat er, sinds kort zelfs door twee groepen broeders uit onze omgeving, regelmatig een mannenontbijt wordt georganiseerd, waarvoor ik word uitgenodigd. Zo ontstaat er een fijne en hechte band met broeders uit de nabije omgeving die ik vroeger niet kende. Zo'n mannenontbijt houden we soms bij ons in



Een schoolklas heeft het woord gehoord



huis en ook bij broeders in Staphorst en Rouveen.

EO-magazine Visie Zoals velen van u hebben kunnen lezen, ben ik geïnterviewd door een verslaggever van Visie en is een aantal weken geleden een artikel met foto opgenomen in dit omroepblad. Leyla en ik hadden een bijzonder contact met de fotografe die door de EO werd ingehuurd en met de trein naar Meppel kwam. Zij had veel belangstelling voor mijn verhaal en vroeg mij hoe het toch kan dat ik van 'religie' was veranderd, van moslim naar christen. Zij was duidelijk aangeraakt door mijn uitgebreide antwoord en gaf aan graag nog eens langs te komen.

Toekomst Ook voor 2019 is er al veel te doen. De almachtige God gebruikt eenvoudige mensen zoals wij om Zijn werk te mogen doen. Wij zijn mensen uit Irak en Iran die hier mogen vertellen over de liefde van de Heere Jezus. In januari 2019 is er D.V. weer een Arabische dienst op Urk waar ik mag spreken. Hiervoor worden onder andere vluchtelingen uitgenodigd die op Urk wonen én bewoners van het azc in Luttelgeest. Dat zijn Syriërs, Irakezen, Afghanen en Iraniërs. Het plan is dat Leyla vertaalt in het Farsi.

Auto Er is onderzocht of het goed is om een andere auto aan te schaffen. Het blijkt dat het nog steeds een betrouwbare auto is, mits er goed onderhoud wordt gepleegd. Het

is voordeliger om deze auto nog minimaal een jaar te houden, ondanks eventuele (extra) reparaties.

Tenslotte Tot slot deel ik mee dat Leyla het verdrietig vindt en vraagt om uw begrip dat zij, vanwege de problemen met haar vingers, dit jaar geen kerstkaarten kan sturen; volgend jaar D.V. hopelijk wel weer!

Wij wensen u allen natuurlijk heel fijne feestdagen en een goede jaarwisseling en gezondheid voor het komende jaar. Bid dat er in 2019 geen verhindering zal zijn om de blijde boodschap te verkondigen! Dat de Heere Jezus 'geboren mag worden' in de harten van veel moslims en vele anderen die de Heere nog niet kennen.

Razzak en Leyla Avakhti

Van het Thuis Front Comité (TFC) Als TFC willen we graag iets aanhalen, dat een broeder schreef over het leven van D.L. Moody en dit vrij toepassen op br. en zr. Avakhti: Het is niet onze bedoeling br. en zr. Avakhti te verheerlijken. Wij willen God verheerlijken, die hen zo gebruikte in de afgelopen periode. Verder moet het duidelijk zijn, dat de God die Zich van br. en zr. Avakhti bedient, ook u en mij wil gebruiken, als wij ons beschikbaar stellen voor Zijn dienst op onze plek en met de gaven die Hij ons gaf tot Zijn verheerlijking.

Wilt u medearbeiders zijn in dit werk van de Heere door een gift? Dat kan via:

Stichting Vergaderlokaal Meppel (ANBI)
Rekeningnummer: NL13 RABO 0341 8506 16

of

Stichting Nehemia (ANBI),
Rekeningnummer NL66 SNSB 0931 7011 39.

Altijd o.v.v.: "Vluchtelingenwerk Noord-Nederland"

U kunt uw gift ook overmaken op de privérekening van broeder Avakhti: NL08 RABO 0360 8678 47.

Heeft u vragen of opmerkingen, stuur dan een bericht naar: info@thuisfront-avakhti.nl.

U kunt ons ook telefonisch bereiken op 06-31749242 of 0522-262228 (Wim Rosier).

Broeder en zuster Avakhti kunt u telefonisch bereiken op 0522-464199