



cvandaag



Beste lezer,

Zo'n vijftien jaar geleden stond ik in geestelijk opzicht niet zo stevig in mijn schoenen. Als christen begeef je jezelf dan op glad ijs als een eindtijdprediker op je beeldscherm verschijnt. Dan bestaat er het risico om met elke geestelijke wind mee te waaien. En helaas is dat vaak niet de wind van de Heilige Geest. Rondreizende predikers, 'eindtijdprofeeten' en hobbytheologen zorgen ervoor dat je een geestelijke kleuter blijft. Om een volwassen geloof te ontwikkelen heb je nu eenmaal een meer gevarieerd eetpatroon nodig.

Als 'christenpuber' maakte ik de fout om de Bijbel naast de krant te lezen. Dergelijke adviezen werden of worden gegeven door Frank Ouweneel, Harold Camping en Jaap Dieleman. Zij vormen het topje van de eindtijdberg. Wie zich te veel laat beïnvloeden door eindtijdpredikers en niet heeft geleerd om zelfstandig de Bijbel te lezen, kan geestelijk in de knoop raken met zichzelf, medechristenen en zelfs met God. Je kunt dan zo bezeten zijn door eindtijdontwikkelingen dat je vergeet om je persoonlijke relatie met God te onderhouden en in het 'gewone' leven een goede partner, ouder of collega te zijn.

Groet,

Jeffrey Schipper
Hoofdredacteur Cvandaag