

DE GROTE DAG VAN DE HEER?

DE TEKENEN DER TIJDEN: BLOEDRODE MANEN

Door Pete Stucken



'Ik zal wonderen doen aan de hemel en op aarde: bloed en vuur en zuilen rook, dan wordt de zon duister, de maan rood als bloed, dan breekt de dag van de Heer aan, die grote, verschrikkelijke dag' (Joël 3:3, GNB)

In zijn toespraak op de Pinksterdag haalt Petrus de profeet Joël aan: 'En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest... Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden... De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt' (Handelingen 2:17-21; zie ook Joël 2:28-32).

Dit jaar zal er met Pesach een maansverduistering bij volle maan plaatsvinden, een fenomeen dat ook wel 'bloedrode maan' genoemd wordt. Bij een maansverduistering bij volle maan bedekt de schaduw van de aarde de maan, waardoor de maan door het licht dat om de aarde heen komt, een bloedrode kleur krijgt. Een maansverduistering bij volle maan is een betrekkelijk zeldzaam verschijnsel. Nog zeldzamer is het wanneer dit op een Bijbelse Feestdag gebeurt.

De vierde tetrad

De maansverduistering bij volle maan die tijdens Pesach 2014 plaatsvindt, geeft het begin van een 'tetrad' aan: een opeenvolging van vier maansverduisteringen bij volle maan. Opvallend genoeg – zo niet wonderlijk – is dat deze opeenvolgende maansverduisteringen tijdens vier Bijbelse Feesten plaatsvinden. Bovendien vindt er niet lang ná of vóór elke maansverduistering een zonsverduistering plaats. 'En God zeide: Dat er lichten zijn aan het uitspansel des hemels... tot aanwijzing zowel van vaste tijden als van dagen en jaren...' (Genesis 1:14). Bijbelleraar Lance Lambert zegt in zijn Midden-Oosten Update van oktober 2012: 'Volgens rabbijnen hebben tekenen van de zon met de heidenen, de volken, te maken, en tekenen van de maan met Israël. Ik denk dat zij hierin volkomen gelijk hebben. Een tetrad betekent dat God iets over Israël zegt. Hij vraagt aandacht voor iets dat Hij wil gaan doen of aan het doen is en ook dat Hij iets met de volken van plan is.' In de afgelopen 500 jaar hebben er drie tetrads plaatsgevonden die precies op Bijbelse Feestdagen plaatsvonden.

'Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam. De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood' (Openbaring 6:12, NBV)

Binnenkort zal een vierde tetrad plaatsvinden. Laten we eens kijken naar de drie voorafgaande tetrads en hier enkele hedendaagse gebeurtenissen naast leggen. In 1493-1494 vond er een tetrad plaats tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest. In het jaar daarvoor hadden koning Ferdinand en koningin Isabella een bevelschrift ondertekend waarin werd verordend dat de Joden Spanje onder dwang zouden moeten verlaten. In ditzelfde jaar hadden zij Christopher Columbus op een reis gestuurd die leidde tot de ontdekking van Amerika: van enorm belang voor de Europese en Russische Joden, omdat Amerika een veilig toevluchtsoord voor hen zou worden.

Tijdens de vier eeuwen hierna, was er geen tetrad die samenviel met Bijbelse Feestdagen. Maar daarna zijn er in een tijdsbestek van minder dan 70 jaar twee tetrads geweest die elk precies tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest plaatsvonden. De eerste tetrad vond plaats tijdens een periode van ingrijpende profetische vervullingen: 1949-1950. Israël kwam tot bloei als nieuwgeboren staat na haar oprichting op 15 mei 1948 en haar wonderbaarlijke overwinning over de gigantische overmacht tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948-1949. Dit waren belangrijke gebeurtenissen rondom het herstel van het Joodse volk en hun land en ging gepaard met een groeiende stroom Joodse mensen die vanuit de hele wereld alijah maakten naar hun oude thuisland.



Een volgende tetrad viel precies samen met dezelfde Bijbelse feestdagen in 1967 en 1968; elke 'bloedrode maan' had plaats tijdens Pesach en het Loofhuttenfeest. In 1967 werd Jeruzalem herenigd, wat opnieuw gepaard ging met een militair conflict waarin de overwinning over een geweldige overmacht werd behaald. Veel land werd aan Israël toegevoegd. Jeruzalem, gedurende negentien eeuwen 'door de heidenen vertrapt' (Lucas 21:24), kwam weer geheel aan de Joden toe. Betekende dit teken aan de hemel de vervulling van de 'tijden der heidenen'?



Let op de tekenen

Wat staat er te gebeuren voor Israël nu de tetrad van 2014-2015 nadert en wat betekent dit voor haar voorbidders? Welke belangrijke profetische vervulling nadert er het komende seizoen? Deze tekenen aan de hemel vormen ongetwijfeld een waarschuwing dat het opnieuw inzamen van Israël een essentieel onderdeel van de agenda van de Heer vormt, en dat Israël centraal blijft staan in zijn plan tot verlossing van de wereld. Als Wachter over zijn land en zijn volk nodigt Hij ons uit mét Hem over Israël te waken. Laten wij op de tekenen letten en onszelf voorbereiden! Laten we nederig om wijsheid en inzicht vragen en laten we Hem ijverig zoeken om zijn leiding te ontvangen voor de gebeden die wij in deze tijd opzenden.

Pete Stucken is vice-voorzitter van Operation Exodus in Australië. Operatie Exodus Nederland is een christelijke organisatie die het Joodse volk helpt terug te keren naar Israël als onderdeel van Gods eindtijdplan. Operatie Exodus is de operationele tak van de internationale stichting Ebenezer Emergency Fund International, gevestigd te Bournemouth UK. Gestart in 1991 tijdens de Golfoorlog met 3 mensen, tegenwoordig werkzaam in meer dan 40 landen. Voor meer info www.operation-exodus.org/netherlands/

DATA VAN DE KOMENDE MAANSVERDUISTERINGEN OF BLOEDRODE MANEN

15 april 2014 – de eerste dag van Pesach (gevolgd door een gedeeltelijke zonsverduistering op 29 april 2014).

8 oktober 2014 – vooravond van het Loofhuttenfeest (gevolgd door een gedeeltelijke zonsverduistering op 23 oktober 2014).

4 april 2015 – de eerste dag van Pesach (voorafgegaan door een volledige zonsverduistering op 20 maart, 1 Nisan 5775 op de Hebreeuwse kalender; dit is dus de eerste dag van het Bijbelse nieuwe jaar).

28 september 2015 – de eerste dag van het Loofhuttenfeest (voorafgegaan door een gedeeltelijke zonsverduistering op 13 september 2015, 1 Tisjri 5776 op de Hebreeuwse kalender, de dag voor het Feest van de Bazuinen; dit is het Joodse Nieuwjaar, Rosj Hasjana).

'Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen' (Psalm 121:4, HSV)



Zonsverduistering en bloedrode maan

NASA bevestigt tetrads

NASA en andere onafhankelijke astronomen bevestigen de tetrads die in het verleden op de bewuste data zijn verschenen en de tetrads die in de toekomst nog zullen plaatsvinden. Volgens NASA zullen de aangegeven verschijningen in 2014 en 2015 de achtste en laatste keer zijn in de komende duizend jaar. Omdat deze verschijnselen op Bijbelse feestdagen vallen, zijn steeds meer onderzoekers het erover eens dat dit geen toeval is en duidt het (gezien de data) op belangrijke gebeurtenissen rondom Israël en zo mogelijk de rest van de wereld. (red.)



charisma NEDERLAND

Charisma is één van de toonaangevende christelijke magazines in Nederland en België. Word vandaag nog abonnee door onderstaande machtigingskaart in te vullen en op de post te doen!



abonnement
€ 23,50
per jaar

Voor meer informatie, bel 0297-237173 of e-mail naar info@charisma.nl

Ben je al Charisma abonnee?

Vergeet niet om je abonnement voor dit jaar nu over te maken op giro NL85INGB0000567007 of bankrekening nr. NL44RABO0380145367. Als je ons gemachtigd hebt, dan wordt dit geïncasseerd. Wil je ons helpen met een eenmalige gift, dan kun je deze storten op een van b.g. rekeningnummers t.n.v. Stichting Charisma Nederland ovv: extra gift Charisma 2014. Dank je wel!

ADVERTEREN IN CHARISMA?

DE MOEITE WAARD!
Adverteren in Charisma Magazine is meer dan de moeite waard. Voor conferentie, bedrijf, kerk, bediening of andere activiteiten is Charisma het aangewezen blad. Wij hebben een duidelijk en herkenbaar lezerspubliek dat ook met jouw werk kennis wil maken.

DE VOORDELEN VAN CHARISMA

- Duidelijk en herkenbaar bereik.
- Rechtstreekse verspreiding naar 15.000 adressen
- Gemiddeld wordt één magazine door vijf mensen gelezen
- Eenvoudig aanleveren van jouw advertenties
- Lage advertentietarieven

Neem contact met ons op voor de advertentietarieven. Wij adviseren je graag over wat voor advertenties geschikt zijn, en kunnen eventueel ook de advertentie voor je laten opmaken. Bel ons vrijblijvend: 0297-237173 of e-mail ons op: info@charisma.nl.

Knip de bon uit en stuur deze in een envelop naar Charisma.

Antwoordnummer 641, 1420 VK Aalsmeer



Machtigingskaart

Ik geef mij nu op als abonnee van Charisma, voor € 23,50 per jaar

Ik steun Charisma met een extra gift van: €

Ik machtig hierbij Charisma om bovenstaand bedrag van mijn rekening af te schrijven.

Naam: Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon: E-mail:

Ibannr/banknr: Bank Giro

Datum: Handtekening:

Ondergetekende behoudt zich het recht voor het bedrag te laten terugboeken binnen 30 dagen na datum van afschrijving.