

In gesprek met Jehova's getuigen? Of niet?



Veel christenen vermijden gesprekken met Jehova's getuigen. Is dat correct? De Heer leert om alle volken te onderwijzen. Wij hebben dus gedacht dat het goed is om in gesprek te gaan met ze, althans mijn vrouw is begonnen toen ze aan de deur waren en na een paar keer ben ik er bij gaan zitten. Als je meent de waarheid te verkondigen moet je die ook kunnen verdedigen was onze gedachte en anders is het geen waarheid of je kent de waarheid niet (goed genoeg).

We doen inmiddels al een aantal maanden bijbelstudie samen. Het zijn vriendelijke mensen en we kunnen goed met elkaar overweg en ze wonen bij ons in de buurt. We zijn begonnen met wat open gesprekken. De gesprekken gaan er zachtmoedig aan toe, maar soms voel je spanning door verschil in inzicht, dat is onvermijdelijk. We zijn nu bezig met de kern. Wie is Jezus? en is God een drie-eenheid zoals wij menen dat God zelf leert. Dit is een belangrijk punt want we willen geen 'gesneden' eigen beeld van God maken. We gaan hier in gebed doorheen.

We hebben afgesproken neutraal terrein te zoeken samen, daarmee bedoelen we, welke bijbel en grondtekst nemen we. En we willen beiden oprecht de waarheid ontdekken was het uitgangspunt. Deze JG accepteren de King James, dus we besloten obv de KJV eea te bestuderen, zonder de New

World Translation van de JG. Ook hebben we afgesproken geen folders van de Wachtstoren te gebruiken oid, alleen de bijbel.

Er zijn wel meer verschillen in leer, maar degenen die we besproken hebben en zeer belangrijke punten zijn:

1. Wie is Jezus? Wij beweren dat Hij de Zoon van God is, eeuwig is, dat Jezus en de Vader en de Heilige Geest dezelfde God zijn, maar toch ieder een eigen Persoon is, zie driehoek. Deze JG geloven dat Jezus God is, maar niet dezelfde is als de Vader, beiden zijn een (aparte) God in hun ogen. Ook was Jezus eerst Michael de aartsengel of is, dit obv 1 thess 4:16 omdat hij de roep van een aartsengel heeft, maar er staat niet dat Hij een aartsengel is.

2. Wij beweren dat de Heilige Geest een Persoon is, één van de drie-eenheid van God de Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dat de Heilige Geest in je woont en je een tempel bent van de Heilige Geest. De Heilige Geest is slechts een kracht in hun ogen en geen persoon.

1. Waarom geloven ze dat God geen drie-eenheid is? Ze zullen naar verzen gaan zoals Johannes 17:6 Jezus openbaart de Vader aan hen die de Vader aan Jezus gegeven heeft. Ze waren van de Vader en die heeft ze aan Jezus gegeven. Hoe kan de Vader het aan de Zoon geven als ze dezelfde zijn is hun argument. Ze zeggen dat de drie-eenheid bedacht is door mensen. Ook worden verzen als psalm 110:1 aangehaald. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand....hoe kan de Heere aan de rechterhand van de HEERE zitten als ze één zouden zijn. Het probleem wat hier zit is dat er verzen worden geplukt en niet naar de context van de rest van de Bijbel wordt gekeken.

Ook wordt subtiel een argumentering ingevoerd die niet legitiem is. De argumentering die eigenlijk ingevoerd wordt is dat als je leest over twee en die zouden dezelfde zijn, dan begrijpen wij dat niet, dus kan het niet waar zijn. Maar het argument of wij het begrijpen of niet is geen argument om iets wel of niet waar te verklaren. Hoe kan David de Messias zijn Heere noemen als Hij Hem ook Zijn Zoon noemt zei Jezus? Dat begrijpt niemand, maar is toch verwezenlijkt in het feit dat God mens werd. God is bovennatuurlijk en staat bijvoorbeeld buiten de tijd en is eeuwig, dat is een feit, dat wij dat niet begrijpen maakt het geen onwaarheid. Deze argumentatie is dus niet legitiem.

In 1 johannes 5:7 staat dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest één zijn in de (H)SV en KJV. Toch krijg je meteen discussie omdat men toch terug grijpt dat dat in bepaalde grondteksten niet voor komt. Dus zijn we naar terrein gegaan waar geen discussie over mogelijk is. Ook Johannes 1 waar duidelijk staat dat Het Woord bij God was en God was, hebben ze van gemaakt, het Woord was een God. Maar Jezus is het Woord, was bij God en is de God.

Johannes 14:23 kun je echter niet omheen "Als iemand mij liefheeft, zal Hij Mijn Woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen."Hier staat duidelijk dat de Vader en de Zoon intrek zullen nemen, Johannes 14:17 zegt dat de Geest van de waarheid in u zal zijn, zo ook vers 26. 1 kor 3:16 maakt ook duidelijk dat God's Geest in ons woont en efeze 1:13 maakt duidelijk dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte toen u tot geloof kwam. Romeinen 8:9 spreekt over de Geest van God die in ons woont en in vers 10 staat, als Christus in u is.....De Vader en de Zoon, maken door de Geest inwoning in ons en zijn dus verschillend, maar toch dezelfde, anders zou Jezus hier liegen, maar God kan niet liegen. En dan hebben we het nog niet over het oude testament gehad over verzen zoals Jesaja 9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Ook moeten we mensen dopen in de Naam, van de Vader, Zoon en de Heilige Geest, niet in de Namen van, maar in de Naam, één Naam, één God.

Verder zijn er nog een aantal krachtigen, maar iets ingewikkelder, zoals deuteronomium 6:4 Luister Israel de HEERE (JHWH), onze God(EI-ohim, meervoudig God), de HEERE(JHWH) is één. In markus 12:29 haalt Jezus dit vers aan. Hoor Israel de Heere (Kurios), onze God(Theos), de Heere(Kurios) is

één. In 1 korinthe 8:6 staat dat God(theos) de Vader(Pater) is en dat de Heere(kurios) Jezus Christus is. Op basis van Markus 12:29, deuteronomium 6:4 en 1 korinthe 8:6 is Jezus de Kurios, dus ook de JHWH. Er wordt ontkent dat Jezus de JHWH is door de JG. Ze ontkennen dit door te zeggen dat het verkeerd vertaald is. Maar de eerder genoemde gedeeltes zijn niet veranderd in hun vertaling, dus heeft het wachttorens genootschap een tegenstrijdige vertaling gemaakt. Er is ook bewijs dat de Nieuwe Wereld Vertaling een vervalsing is. In 1 Kolossenzen 1:16 staat dat alle dingen door Jezus geschapen zijn, daar heeft men van gemaakt dat alle andere dingen door Jezus gemaakt zijn. Maar "andere" staat niet in de grondtekst, dus is een vertaling aangepast aan doctrine. Ook wordt Jezus in openbaring 1:8 de Almachtige genoemd. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is en Die was en Die komt, de Almachtige. Men heeft dat veranderd naar „Ik ben de Alfa en de Omega,”+ zegt Jehovah God, „Hij die is en die was en die komt, de Almachtige.” In openbaring 22:18,19 staat dat als iemand toevoegt of afdoet van dit boek aan hem zullen de plagen toegevoegd worden omschreven in het boek openbaring en God zijn deel af zal doen van het boek des levens en van de heilige stad. Dit is zeer ernstig.

2. Het tweede punt dat de Heilige Geest slechts een kracht is in hun ogen o.b.v. verzen zoals handelingen 1:8 "u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen.". De Heilige Geest is een kracht in hun ogen, geen God die in je woont. Maar bovenstaande toont al aan dat het anders zit. Men ontkende eerst dat de Heilige Geest in ons woont als God. Maar toen we naar Romeinen 8:9,10 gingen "Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. 10 Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid."....Het is duidelijk, als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet uit God. Er werd nog een poging gedaan om dit te zien als symbolisch/figuurlijk. Maar niets wijst er op dat deze gedeeltes symbolisch zijn, is Christus dan ook symbolisch? De Geest woont in wedergeboren christenen, een persoon woont ergens, een kracht niet. We moeten de Geest niet bedroeven, dat getuigt van persoonlijkheid en emotie. Het is de Geest van de Waarheid die ons zal leiden in heel de waarheid, dat spreekt van intellect. Het staat vast dat de Geest een Persoon is en dat God een drie-eenheid is ook al staat het Woord drie-eenheid niet in de bijbel, de Bijbel leert het uit de samenhang.

Verder leert men dat Jezus niet aanbeden moet worden, maar alleen de Vader, want Jezus is slechts een middelaar volgens de JG. Joh 4:23 zegt dat de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. Dat klopt natuurlijk, maar verzen zoals joh 16:13,14 laten zien dat de Heilige Geest door ons Jezus zal verheerlijken. Jezus en de Vader zijn één...openbaring 5:13 En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

Bid svp voor open harten voor de waarheid

Ik heb recentelijk van 2 christenen gehoord die Jehova getuigen zijn geworden en één christen die moslim is geworden in mijn eigen stad. Als ik dit zo steekproefgewijs hoor, dan geloof ik dat dit representatief staat voor een grote groep. Het volk gaat ten onder door gebrek aan kennis. Hosea 4:6 Sowieso kun je je afvragen of die echt christenen waren, maar feit is wel dat vele christenen God's Woord niet meer kennen en dan wordt je misleidt. Daarom heb ik gemeend te delen over ons gesprekken met Jehova getuigen. Let op: Jehova getuigen zijn zwaar getraind, maar vooral in de leer van het Wachttorens Genootschap. Ik geloof met de huidige gemiddelde kennis binnen christendom dat ze makkelijk een groot deel mee zouden kunnen trekken.

23-10-17 Philip Spoelstra