

# GODSKALENDER NIEUWSBRIEF

## 17 APRIL 2026



Hallo Harry,

*"Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen" (Psalm 33:20-21)*

Psalm 33 geeft woorden aan wat binnenin ons borrelt: lof voor God! Hij is zo machtig, zo goed, zo rechtvaardig. Lof voor Zijn betrouwbare plannen, Zijn alwetende trouw, Zijn liefde voor Zijn volk.

Al vroeg in deze lofprijzing zegt de psalmist over God: "God houdt van oprechtheid en eerlijkheid. De aarde loopt over van de goedheid en liefde van de Here." (Psalm 33:5 HTB) Hij waardeert of tolereert rechtvaardigheid en gerechtigheid niet alleen maar, nee, Hij houdt ervan!

Houden wij, net als God, van rechtvaardigheid en gerechtigheid? Dat betekent dat we niet van iets oneerlijks of onrechtvaardigs kunnen houden.

Daarentegen vraagt het onrecht, de duisternis en het kwaad juist zoveel aandacht. Dit kan je zo overspoelen tijdens het zien van het nieuws, social media, of het scrollen door je Telegram berichten. Hoe mooi is het als je reageert zoals Psalm 33 doet: God lofprijzen.

God grootmaken omdat Hij de regie heeft, omdat Zijn liefde plekken bereikt die onbereikbaar lijken. Hem prijzen, omdat Hij recht zal spreken over de duisternis. Neem vandaag even de tijd om Psalm 33 helemaal te lezen. Probeer je eigen lofprijzing aan God toe te voegen aan deze lofzang. Bedenk wie Hij voor je is en wat Hij voor je heeft gedaan en laat de laatste drie verzen je hart tot rust brengen en je bemoedigen:

*"Wij verwachtten de Here met heel ons hart. Hij helpt en beschermt ons. Ja, ons*

*hele hart juicht van vreugde en wij vertrouwen alleen op Hem. Here, laten Uw goedheid en liefde ons nooit verlaten. En wij willen U altijd blijven verwachten.”*  
Psalm 33:20-22 (HTB)

### **GEBED**

Lieve Vader, ik ben zo dankbaar dat ik U mag kennen! Ook vandaag wil ik stilstaan bij wie U bent. U faalt niet, Uw plannen zijn volmaakt. U bent mijn houvast in deze tijd!

Ik verwacht Uw Zoon Jezus Christus met heel mijn hart en dat vervult mij met verwachting en blijdschap. U bent trouw, Heer, en dat geeft zoveel vertrouwen en rust. U bent Mijn hoop! In Jezus' naam, Amen.

### **Bijbeltekst ~ Psalm 62:9**

Volk, stel altijd uw vertrouwen alleen op Hem.  
Vertel Hem alles en houd niets voor Hem verborgen.  
Bij God kunnen wij altijd schuilen.  
Hij beschermt ons.  
(HTB)

### **GOD HEEFT DE REGIE**



Sta je wel eens stil bij de rol die Gods almacht speelt bij de vervulling van Bijbelprofetie? Het is de basis van hoe we weten dat Hij in staat is al Zijn beloften aan ons waar te maken.

[Lees verder](#)

**ISRAËL EN IRAN**

Als je je auto weer volgooit met benzine of diesel kun je schrikken van de prijs. En dat is terecht! Je gedachten gaan even uit naar de oorlog in Iran, het staakt-het-vuren of je denkt aan hoe de straat van Hormuz weer open kan gaan, zodat de benzineprijs weer kan zakken. Eén smalle zeestraat heeft zoveel invloed op ons!

Hormuz betekent "Wijze Heer" en is afgeleid van "Ahura Mazda", de oppergod in het zoroastrisme (dit was voor duizend jaar lang de officiële religie van Iran). Deze oppergod vertegenwoordigt het goede, wijsheid, licht en waarheid, terwijl de wereld wordt gezien als een strijdtoneel tussen goed en kwaad.



Als je de kenmerken leest, zie je zeker raakvlakken met onze God. God, de Schepper, is goed, vol wijsheid en waarheid en de Bron van licht.

De profeet Jesaja verwoordt het zo prachtig in hoofdstuk 45, de verzen 5-7: "Ik ben de HEERE, en niemand anders, buiten Mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u Mij niet kende, opdat men zal weten, vanwaar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten Mij niets is. Ik ben de HEERE, en niemand anders. Ik formeer het licht en schep de duisternis, Ik maak de vrede en schep het onheil; Ik, de HEERE, doe al deze dingen".

Ja, deze zogenaamde oppergod wordt wijs genoemd. Toch is het Die Ene, de ware God die goed is, vol wijsheid, onze Bron van redding en verlossing! Hij is onze lofprijzing meer dan waard!

## **EVANGELSATIEKAARTJES**

Klein kaartje, grote betekenis.

We zijn bezig met een nieuw ontwerp voor een evangelisatiekaartje. Zodra ze te bestellen zijn, laten we je dat uiteraard weten!

## **VRAGEN?**

Sinds kort heeft Wim Grandia een vraag- en antwoordrubriek, die we graag onder je aandacht willen brengen. Neem er eens [een kijkje](#) en vindt antwoorden op vragen zoals over de verschillen tussen Israël en de Gemeente of over de witte kleren die we straks zullen dragen. Interessant en informatief!

## VIDEO



In een nieuwe serie op Zoeklicht TV, Wandel en Woord, worden onderwerpen behandeld die minder direct dan normaal op de eindtijd gericht zijn. In het eerste deel van dit gesprek van twee delen heeft Roelof Ham het met Christian Stier van de Stichting Israël en de Bijbel over zijn boek "Israëls terugkeer & herstel". Met name wordt er stilgestaan bij profetieën over Israël. Een zeer boeiend gesprek met een heldere uitleg van Bijbelse profetieën. Dit wil je niet missen! [Deel twee](#) is inmiddels ook online.



Leander Janse staat stil bij het onderwerp "de Grote Regisseur" aan de hand van Jona 1:13-17. Waar Jona niet naar Ninevé wilde, had God plannen met deze stad. Door Zijn regie belandt Jona uiteindelijk toch in Ninevé! Een erg bemoedigende video.

## **DEEL HET EVANGELIE WAT KAN IK DOEN?**

Anderen kennis laten maken met Jezus Christus is een taak die we allemaal hebben. Soms weten we daar niet goed handen en voeten aan te geven, doordat we niet weten hoe een gesprek te beginnen of hoe we anderen kunnen bereiken. Naast de kaartjes van Godskalender kun je ook via onderstaande links evangelisatiemateriaal bestellen, wat je vervolgens kan uitdelen. Een tip is om flyers of kaartjes achter te laten op de plekken waar je komt, bijvoorbeeld in de supermarkt op het prikbord. Wees creatief! Zo draag je ook een steentje bij!

Folders: [Jezus komt spoedig](#), [ontzagwekkend nieuws](#),  
[Gospel Impact](#), [Living Gospel](#)

Wil je een brief achterlaten in je huis, zodat anderen begrijpen wat er gebeurd is? [Download](#) dit document met uitleg over de opname en de tijd erna, print het uit en deel het uit!

Interessante sites voor nieuws en Bijbels onderwijs:

[Zoeklicht](#)

[Hemels aanbod](#)

[Opeens ben ik weg](#)

[Zou je mij waarschuwen](#)

Dankzij jullie giften kunnen we adverteren op sociale media, evangelisatiekaartjes laten drukken en versturen en Zoeklicht abonnementen uitdelen.

Hier zijn wij God en jullie erg dankbaar voor.

## **BEMOEDIGING OM TE DELEN**



Geregeld krijgen we de vraag of ons werk gesteund kan worden middels een gift.

Dat is natuurlijk mogelijk!

Ons bankrekeningnummer is

NL40RABO0366506463 t.n.v. J. Vaartjes o.v.v. gift Godskalender

Graag willen we je bedanken voor je gebed, feedback en steun!

*Laten wij de belijdenis van onze hoop onwrikbaar vasthouden,  
want Hij die ons de belofte heeft gedaan, is trouw.*

Hebreeën 10:23

Het Beste komt nog!

Veel liefs en zegen

John & Joanna

Volg ons via social media:



Heb je op- of aanmerkingen op onze nieuwsbrief?

Heb je bepaalde onderwerpen, die je graag besproken ziet worden?

We horen graag van je via [admin@godskalender.nl](mailto:admin@godskalender.nl)!