

Stichting SENSE organiseert op zaterdag 6 november 2021
een lezing over:

'De koninklijke weg':

Het afhankelijke leven van Frans Horsthuis: loslaten en ontvangen



'De Koninklijke weg'
over het afhankelijke leven van priester **Frans Horsthuis**:
loslaten en ontvangen

Zat. 6 nov. 2021
14:30

Amersfoort
kerkgebouw 'Immanuel'
Kraanvogelstraat 1

Lezing door
Stef Looijen

 - TOEGANG VRIJ -
(collecte)
registratie verplicht
via stichtingsense.nl

In onze onrustige wereld proberen velen door oosterse meditatie en andere technieken tot rust te komen door leeg te worden van zichzelf. Deze lezing gaat over een andere, juist tegengestelde weg die de Here God met Frans Horsthuis (1921-2018) ging. Zijn zoektocht was gericht op de ontmoeting en relatie met de persoon van Jezus Christus als bron van vrede en levensvervulling.

Het bijzondere leven van Frans Horsthuis werd opgetekend in zijn boek, 'De Koninklijke Weg' en berust op zijn wil om te leven naar het Woord van zijn Heer: *Zoek eerst het Koninkrijk van God en al het andere zal u worden toegeworpen* (Matt.6:33). Hij bracht dat verregaand in praktijk en liet 'al het andere' los. Frans leefde zonder geld en zonder woning en heeft zijn leven lang ervaren dat de Heer hem ook daadwerkelijk 'al het andere' heeft toegeworpen. De basis van zijn leven was: *Jezus alleen* (1Cor.2:2). Naast "De Koninklijke Weg" heeft hij nog een aantal andere boeken geschreven. Zie: www.dekoninklijkeweg.nl.

De lezing wordt verzorgd door **Stef Looijen** die Frans ruim dertig jaar persoonlijk kende.

Stef brengt het leven van Frans op een boeiende en inzichtelijke manier in beeld. Als een alternatief voor de 'leegte' en rust die velen zoeken in meditatie en yoga-oefeningen.

Wees welkom op de lezing over dit boeiende onderwerp.

Zaterdag 6 november 2021 14.30 uur in kerkgebouw 'Immanuel', Kraanvogelstraat 1, Amersfoort.

De toegang is gratis, inclusief koffie/thee/soep (wel collecte).

Registratie is verplicht via website <https://www.stichtingsense.nl/agenda>

Programma zaterdag 6-11-2021:

14.00 uur: Zaal open;

14.30 uur: Inleiding + aanvang lezing;

15.45 uur: Pauze met koffie/thee en koek/cake;

16.00 uur: Vervolg lezing en gelegenheid tot vragen stellen;

16.30 uur: Afsluiting met soep en een broodje.

De naam 'SENSE' staat voor Stichting Evangelie, Nieuwe Spiritualiteit en Esoterie. Zij bestaat uit een interkerkelijke groep christenen. De stichting waarschuwt sinds 1989 voor zaken die ons geestelijk leven kunnen schaden en wil serieuze zoekers graag de weg (terug) wijzen naar de levende God, die vrede en vervulling geeft door het geloof in Jezus Christus.