

Eeuwig Leven

Er zit meer in besloten dan je denkt

door Andrew Wommack

Oorspronkelijk: Eternal life – There's more to it than you think - uit de Teaching Articles.
Vertaald door Robert Brugman

Een medewerker vroeg me eens wat mijn meest belangrijke stuk onderwijs was. Ik wist niet wat ik moest antwoorden. Ik denk dat ze allemaal belangrijk zijn. Alles wat de Heer me heeft laten zien werkt samen met andere waarheden om het compleet te maken. Ik zei dat het me niet lukte er één uit te lichten.

Deze man was wonderbaarlijk bevrijd van een cocaïneverslaving en luisterde dag en nacht naar mijn onderwijs. Hij wilde in dat alles tot de bodem gaan, oftewel naar de kern van het christendom. Dus vroeg hij me uiteindelijk: 'Als je maar één mogelijkheid zou hebben, wat zou je dan onderwijzen?'

Ik moest toch even nadenken, maar kwam al snel met het antwoord. Ik zou de betekenis van 'waarachtig eeuwig leven' delen. Dat klinkt misschien niet zo diepzinnig of ook maar fundamenteel, maar dat komt omdat de meeste mensen niet weten wat de Bijbel bedoelt als die spreekt over eeuwig leven.

Iemand zou kunnen zeggen: 'Eeuwig leven is leven tot in de eeuwigheid.' Maar dat is het niet. Niemand houdt op te bestaan als hij of zij sterft. Iedereen leeft voor eeuwig, of het nu in de hemel is of in de hel. 'Oké, in dat geval moet eeuwig leven voor eeuwig leven in de hemel zijn, in plaats van in de hel.' Dat is het dus ook niet.

Johannes 3:36 zegt: *'Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.'*

Eeuwig leven is een bezit in de tegenwoordige tijd. Het is niet iets wat begint als we naar de hemel gaan. Er zijn een aantal Bijbelteksten die over eeuwig leven spreken als zijnde iets dat we in dit leven bezitten (Johannes 4:14, 5:24, 6:27, 6:40,47).

Dus blijft de vraag overeind: 'Wat is eeuwig leven?' Dit is heel belangrijk. Johannes 3:16 zegt dat dit de specifieke reden is waarom Jezus kwam: *'Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.'*

Veel mensen hebben abusievelijk gedacht dat het doel van redding de vergeving van zonden was, om de hel te kunnen mijden.

Dat is niet wat Johannes 3:16 zegt. Natuurlijk, het niet ten ondergaan in de hel is een belangrijk deel van wat Jezus kwam doen. Hij volbracht dat door de schuld te betalen voor al onze zonden; die van het verleden, van het heden en zelfs die welke we nog niet gedaan hebben.

Als dat alles is wat met redding te maken heeft, is dat meer dan ieder van ons verdient en het zou nog steeds de moeite waard zijn om te prediken. Maar

redding is heel veel meer dan de vergeving van onze zonden, waardoor we naar de hemel kunnen gaan in plaats van naar de hel.

Laat me het op deze manier zeggen: als het enige wat je deed zou zijn, Jezus te vragen je zonden te vergeven, zodat je niet ten onder zou gaan in de hel, dan ga je voorbij aan wat eeuwig leven is.

Zonde was een obstakel dat tussen ons en een heilige God in stond. Het moest verwijderd worden. Dat is precies wat Jezus deed, en dat deed Hij goed. Zonde staat niet langer tussen God en de mens in – *'Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden'* (2Corinthiërs 5:17). Maar waar geeft dat ons nou recht op?

Zeker, het geeft ons het recht om voor eeuwig met God te leven in de hemel. Dat is fantastisch. Maar er zijn gigantische voorrechten hier op deze plaats, op dit moment, op aarde. Eeuwig leven is een van die voordelen.

Jezus definieerde eeuwig leven voor ons in Johannes 17:3. Dat vers zegt: *'En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.'*

Eeuwig leven is God kennen. Mogelijk ben je teleurgesteld met deze definitie. Je denkt dat je God kent en nog steeds ben je niet tevreden. Je hunkert naar nog een beetje meer. De sleutel ligt in het begrijpen van wat de Bijbel bedoelt met het woord **'kennen'**.

Hier gaat het over veel meer dan alleen maar intellectuele kennis. Je komt het in honderden Bijbelverzen tegen, zoals: 'Adam bekende Eva zijn vrouw; en ze werd zwanger en baarde Kaïn' (Genesis 4:1). Adam kende Eva niet alleen intellectueel. Dat brengt geen kinderen voort. Hij had een intieme, persoonlijke ervaring met haar. Dit spreekt van een kennen tussen een man en een vrouw op de meest intieme manier die maar mogelijk is.

In dezelfde context sprak Jezus, toen Hij vertelde dat eeuwig leven het kennen van God was, over het hebben van een intieme, nauwe, persoonlijke relatie met God. Dat is geweldig!

Veel mensen geloven dat Jezus stierf voor de vergeving van hun zonden, maar zij hebben nog steeds geen nauwe, persoonlijke, intieme relatie met hun Vader God. Zij denken dat dit gereserveerd is voor de hemel. Zij zijn tevreden met door het leven te worstelen, en onderwijl liedjes zingen over wat een dag het zal zijn wanneer ze naar de hemel gaan.

Het is niet de bedoeling ook maar iets onderuit te halen over de hemel, maar we worden verondersteld om op dit moment eeuwig leven te hebben, dat is een nauwe, intieme, persoonlijke relatie met God onze Vader en Jezus Christus Zijn Zoon. Hier is geen sprake van 'op hoop van zegen', maar eerder van 'boter bij de vis'.

Jezus zei in Johannes 3:16 dat God de wereld zo liefhad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf, zodat degenen die in Hem geloofden, niet verloren zouden gaan, maar eeuwig leven hebben. Als het enige wat je hebt gedaan, het geloven in Jezus is, om niet naar de hel te gaan, dan ga je voorbij aan het eeuwige leven dat de Heer

wil dat je op dit moment hebt.

Waarom wordt dit zo verkeerd begrepen? Dat komt omdat de kerk de boodschap van redding heeft veranderd. Zij heeft na de woorden 'verloren gaan' in Johannes 3:16, een tijdvak ingelast. Zij hebben de wereld verteld dat de reden dat God Zijn Zoon zond, was om te sterven voor hun zonden, zodat zij niet verloren zouden gaan, TIJDVAK. Dat sluit de echte boodschap uit van eeuwig leven inclusief een intieme relatie met God als het doel van redding.

Geloof komt door het horen van het Woord van God (Romeinen 10:17). Als we niet te horen krijgen dat Jezus kwam om ons terug te brengen tot een intieme relatie met God, dan zullen we daar geen geloof voor hebben en zullen we het niet ervaren. Dit omschrijft de hedendaagse kerk ten voeten uit.

Er zijn veel mensen die tot de Heer gekomen zijn en vergeving van hun zonden ontvangen hebben. Maar hoewel gered, zijn zij blijven steken. Zij wachten slechts op de hemel, zodat zij werkelijk kunnen beginnen met leven. Dat is het missen van het kernpunt van vergeving.

Als er geen hiernamaals zou zijn, als er geen hemel of hel zou zijn, dan openbaart Johannes 3:16 dat Jezus nog steeds gekomen en gestorven zou zijn voor onze zonden, opdat we op dit moment opnieuw een intieme relatie met Hem en Zijn Vader zouden kunnen hebben in deze huidige slechte wereld. *'Die Zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader'* (Galaten 1:4).

Dit is één van de voornaamste verschillen tussen de kerk uit de eerste eeuw en onze huidige kerk. Die mensen kenden God op intieme wijze. Zij hadden een relatie met de Heer, die niet wachtte met werken tot pas in de hemel, maar reeds in hen functioneerde terwijl ze nog in deze wereld waren.

Zij hadden niet het voordeel van radio, televisie, internet, of een ander modern communicatiemiddel. Zij hadden zelfs geen bumpersticker op hun kameel. Desondanks zetten deze gelovigen de wereld in slechts dertig jaar op z'n kop met de waarheden van het Evangelie (Handelingen 17:6). Zij maakten veel meer indruk op hun wereld dan wij heden ten dage indruk maken op onze wereld. Waarom?

Zij hadden zo'n diepe relatie met een levende God dat het besmettelijk was. In Rome kenden de christenen hun God zo innig, dat zij Hem lof zongen terwijl zij verbrandden op de brandstapel. Er zijn historische verslagen van keizer Nero die zijn vingers in zijn oren stak, en zei: 'Waarom moeten die christenen zo nodig zingen?'

Zij hadden veel meer dan een leerstelling en een verwachting. Zij hadden een actuele relatie die hen in staat stelde om vreselijke wreedheden met vreugde te doorstaan. Er zijn historische verslagen van Romeinen die, terwijl zij getuige waren van de blijdschap van deze christenen die gemarteld werden, van de tribunes sprongen en naar hen toe renden. Zij wisten dat zij gedoemd zouden zijn tot hetzelfde lot, maar zij accepteerden gewillig de dood, zodat zij God op dezelfde nauwe, intieme en persoonlijke manier zouden kennen als deze christenen.

Laat me je deze vraag stellen; het is niet de bedoeling om je te veroordelen, maar om een lampje bij je te laten branden: 'Hoeveel mensen zouden willen sterven om te hebben wat jij hebt. Is er iemand jaloers op jouw relatie met de Heer?' Zo niet, mag ik je dan de suggestie doen, dat je niet het eeuwige leven ervaart zoals de Bijbel dat beschrijft en waarvoor onze Heer Jezus stierf om het je te geven?

Dit is niet iets voor een klein select groepje. Dit is normaal christelijk leven. Bovendien, als dit niet jouw ervaring is, leef je niet echt. Dit is wat de apostel Paulus (Filippenzen 3:10) en al de vroege christenen dreef. Het is nog steeds wat overwinnende christenen vandaag drijft. Het heeft alles te maken met een persoonlijke relatie met een Persoon, geen willekeurige leerstelling.

Er is zoveel meer dat ik hierover met je zou willen delen. Het is het fundament van alles wat ik onderwijs. Vraag het mijn Charis Bible College studenten. Zij zullen je vertellen dat het antwoord op alles een persoonlijke, intieme relatie met de Heer is. En het goede nieuws is dat onze Heer daar sterker naar verlangt dan jij dat doet.

Dit onderwijs, 'Eeuwig leven', zou wel eens één van de belangrijkste lessen kunnen zijn die je ooit gehoord hebt. Als dit eeuwige leven al in je functioneert, zal het dat alleen maar versterken. Ieder van ons kan dieper gaan in zijn of haar relatie met de Heer.

Als je eenmaal begrijpt dat echt eeuwig leven begint met een persoonlijke relatie met de Heer, leidt het naar de vraag: 'Hoe begin ik?' Dat is een belangrijke vraag met een belangrijk antwoord. Ik heb op deze plek geen ruimte om erover te schrijven, maar mijn onderwijs "Ministering unto God" gaat hand in hand met "Eternal Life" en zal je op weg helpen.

- 'Eternal Life' is vertaald en te downloaden onder de naam 'Eeuwig Leven' via: www.awme.net/country_holland/resources.html
- 'Ministering unto God' kun je downloaden als Mp3 bestand via: www.awme.net/resources/resources
Kies dan 'Mp3 downloads' en vervolgens 'General Teaching Series' (deze is op dit moment - januari 2011 - nog niet beschikbaar in het Nederlands)